



Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ερώτηση

**Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κα Άννα Διαμαντοπούλου**

Θέμα : «Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το διδακτικό προσωπικό με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Κυρία Υπουργέ,

Το διδακτικό προσωπικό των σχολείων της χώρας μας καλείται να ασκήσει τα καθήκοντά του κάτω από αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από τις εμφανείς ελλείψεις στον τομέα της προσχολικής αγωγής, δεδομένου ότι 60.000 προνήπια παραμένουν εκτός νηπιαγωγείων, από την ανυπαρξία αντισταθμιστικής αγωγής (όπως επί παραδείγματι η παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης και τα τμήματα υποδοχής) και η δραματική περικοπή των επιχορηγήσεων των σχολικών επιτροπών με αποτέλεσμα αυτές να μην δύνανται να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα.

Επιπροσθέτως η κατάσταση επιβαρύνεται από τα μεγάλα κενά στα σχολεία, τα οποία το Υπουργείο επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ανορθόδοξες μεθόδους, όπως μεταξύ άλλων, οι συμπτύξεις τμημάτων, οι μετακινήσεις μαθητών, η αναστολή των αποσπάσεων στο εξωτερικό και η μη χορήγηση αδειών.

Τέλος οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί διαπιστώνουν με έντονο προβληματισμό και δικαιολογημένη απογοήτευση ότι μετά τις σημαντικές περικοπές των αποδοχών τους και τη δυσμενή μεταβολή του ασφαλιστικού τους καθεστώτος, αναμένεται νέα επιδρομή εις βάρος του εισοδήματός τους μέσα από το ενιαίο μισθολόγιο που προτείνει η κυβέρνηση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε κα Υπουργέ :

Ποια είναι η θέση σας για τα ανωτέρω ζητήματα ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ