

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ
Δημήτρης Κρεμαστινός
Βουλευτής Δωδεκανήσου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΡΥΣΣΟΥ 3485/Δο6
Ημερομηνία αποτύπωσης 27.5.10

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κύριε Υπουργέ,

Στις 14.1.10 είχα υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η ερώτηση είχε ως εξής:

«Είναι αναμφισβήτητο ότι το σημερινό Ωνάσειο φθίνει συνεχώς. Φθίνει επιστημονικά, φθίνει οικονομικά και πόρω απέχει από τους ιδρυτικούς του στόχους.

Το ΩΚΚ δωρήθηκε στο κράτος με σκοπό να περιθάλπει καρδιοχειρουργικά όλους τους Έλληνες. Όμως στην πράξη το 95% των χειρουργουμένων ασθενών σήμερα πληρώνουν αδρά, πέραν της συμμετοχής του ταμείου τους, γιατί το Δ.Σ. παρέχει πολύ περιορισμένο αριθμό κλινών με τιμές ταμείων. Στην πράξη οι ασθενείς προκειμένου να χειρουργηθούν καταβάλλουν μεγάλο extra ποσό προκειμένου να επιτύχουν τη λεγόμενη αναβάθμιση θέσεως.

Παρ' όλα αυτά, το ΩΚΚ καίτοι επιχορηγείται από το κράτος γενναία προκειμένου να επιβιώσει οικονομικά, ευρίσκεται μονίμως σε αρνητικό ισοζύγιο.

Η οικονομική δυσπραγία του Ωνασείου προέρχεται από τρεις κυρίως λόγους: τις αλόγιστες δαπάνες, τους μη ελεγχόμενους διορισμούς και τις ανεξέλεγκτες προμήθειες.

Σημειωτέον ότι οι διορισμοί και οι προσλήψεις γίνονται βάσει οργανισμού που διαμορφώνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο έλεγχος γινόταν από ορκωτούς λογιστές, τους οποίους στην πράξη επέλεξε το Δ.Σ. το οποίο είναι υπεύθυνο για τα πάντα και φυσικά για τους υπερβολικούς διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ, καίτοι το νοσοκομείο επιχορηγείται γενναία. Δηλαδή το Δ.Σ. ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές τους οποίους αυτό διορίζει.

Τέλος, για όλα αυτά οι καταγγελίες είναι καθημερινές από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Επειδή το Ωνάσειο με χρηστή διοίκηση θα πάύσει να είναι οικονομικά προβληματικό νοσοκομείο,

Ερωτάται η Υπουργός:

1. *Ποιες είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου τα τελευταία χρόνια; Παράκληση να κατατεθούν στη Βουλή τα σχετικά στοιχεία.*
2. *Εάν δικαιούται να διορίζει το Δ.Σ. προσωπικό ουσιαστικά ανεξέλεγκτα, εκτός ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι το Ωνάσειο είναι επιχορηγούμενο νοσοκομείο.*
3. *Εάν είναι ακριβές ότι η νομική υπηρεσία του Νοσοκομείου διαθέτει 3 δικηγόρους για 120 κλίνες, όταν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία των 800 κλινών έχουν 1 νομικό για πολύ μεγαλύτερη απασχόληση. Παράκληση να κατατεθούν στη Βουλή οι μηνιαίες απολαβές τους.*
4. *Εάν θα επιτραπεί αυτή η κατάσταση να συνεχισθεί με το νέο Δ.Σ.*
5. *Εάν προτίθεται άμεσα να διορίσει πράγματι ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές όπως ο νόμος προβλέπει, που θα ελέγχουν όχι μόνο τις παραγγελίες αλλά και τον οικονομικό τρόπο λειτουργίας (διορισμοί, προμήθειες, κλπ.).*
6. *Εάν προτίθεται άμεσα να προχωρήσει σε ένα σύγχρονο οργανισμό που θα αναβαθμίσει όχι μόνο επιστημονικά το ΟΚΚ αλλά και θα εξασφαλίσει και τη διαφάνεια.*
7. *Εάν προτίθεται μετά την έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών, και εφόσον προκύψουν στοιχεία, να παραπέμψει το όλο θέμα στη δικαιοσύνη.»*

Δεδομένου ότι τέσσερις και πλέον μήνες από την υποβολή της, η ερώτηση δεν είχε απαντηθεί, και με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ της 23 Μαΐου 2010 με τίτλο «Τα ‘πιράνχας’ δαγκώνουν ακόμα», επανήλθα με νέα ερώτηση στις 25.5.10, δια της οποίας, στα ερωτήματα της πρώτης ερώτησης προσέθετα το εξής:

1. *An με την τοποθέτηση του νέου Δ.Σ. προτίθεται άμεσα το Υπουργείο να διορίσει ορκωτούς λογιστές που προβλέπονται εκ του νόμου (και όχι αυτούς που διορίζονται από το Δ.Σ.) και οι οποίοι θα διερευνήσουν το πώς δημιουργήθηκε το τεράστιο χρέος του «Ωνασείου» Καρδιοχειρουργικού Κέντρου;*

Κύριε Υπουργέ,

Επανέρχομαι εκ νέου, ευελπιστώντας σε συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τα ερωτήματα που παραμένουν ακόμα αναπάντητα (βλ. ερωτήσεις μου από 14.1.10 και 25.5.10) και επιπρόσθετα:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και γενικότερα των νοσοκομείων, με στόχο την περιστολή των υπερβολικών δαπανών λειτουργίας τους;

24.9.10

Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτρης Κρεμαστινός