

**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΠΑΣ 890
21 ΣΕΠ. 2010

Θέμα: Συνεχής αύξηση κρατικών δαπανών.

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές» (31/08/2010) που αφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα σπάταλο και αναποτελεσματικό κράτος που αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, ενώ οι κρατικές δαπάνες, κάθε χρόνο, αυξάνονται συνεχώς.

Ο αναφέροντας βούλευτης

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Κράτος και επιχειρήσεις



Στα ανεπιυγμένα κράτη της Δύσης κουμάντο κάνουν, εμφέσως πλην σαφώς, οι μεγάλες πολυεθνικές και οι τράπεζες. Οι πολιτικοί περιορίζονται σε έναν ρόλο

ρεθμοτικό και διαχειριστικό. Στην καλύτερη περίπτωση εξασφοροποιικό των πολλών και αντικρουόμενων συμφερόντων. Εξ ου και σήμερα παρατηρείται ένδεια λαμπρών πολιτικών προσωπικοτήτων οι οποίες θα παράγουν πολιτικές που θα εμπνέουν τους πολίτες και θα ανοίγουν νέους δρόμους προσδού κι ευημερίας.

Στην Ελλάδα τέτοιοι πολιτικοί δεν υπάρχουν. Πλην όμως δεν υπάρχουν ούτε μεγάλες πολυεθνικές ούτε πανίσχυρες τράπεζες για να χαράζουν τις πολιτικές που θα υλοποιούν οι πολιτικοί. Είσι συμβαίνουν τα εξής παράδοξα: Πρώτον, οι πολιτικοί να ερμποτεύονται περισσότερο τις νόρμες του εξωτερικού και όχι του εγχώριου κεφαλαίου. Και δεύτερον, οι πολιτικοί να λειτουργούν ως επιχειρηματίες αντλώντας το διαπραγματευτικό τους δικαίωμα απ' την πολιτική ισχύ που τους προσφέρει η δημοκρατική ανάδειξη τους στην εξουσία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της παραχώρησης δημόσιας γης προς αξιοποίηση. Το κράτος φαντάζει ως ο μεγάλος επιχειρηματίας και η κυβέρνηση ως ο μάνατζερ που διαπραγματεύεται με το ξένο (ίσως και κατά περίπτωση) και με το εγχώριο κεφάλαιο μεγάλα επιχειρηματικά deals. Έχει την πολιτική νομιμοποίηση και πηγάδει του μηνημονίου επιβάλλει να το πράξει.

Είναι ένας τρόπος κι αυτός να καλύψει το κράτος τα χρέα του. Πουλώντας ή ενοικιάζοντας, όπως θα έκανε κάθε νοικοκύρης που θα αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας, επδιώκει να καλύψει τις μαύρες τρύπες που δημιουργούσαν παλαιότερη κακοδιαχείριση και λανθασμένες επιλογές. Το ερώπτηρα εν προκειμένω είναι αν η συγκεκριμένη επιλογή θα βελτιώσει τη γενικότερη κατάσταση ή απλά θα ανακυκλώσει και εντέλει γιγαντώσει το πρόβλημα. Ουδείς γνωρίζει. Πλην όμως εδώ όπου φτιάσαμε είναι μονόδρομος.

Μονόδρομος όμως δεν είναι η διάσωση και συντήρηση ανάστασης στα πάροχαν και ανταποελευθερωτικού κράτους που δια των πάροχων και δαπανών του ανακυκλώνει και ενισχύει την τοχύ της πολιτικής εξουσίας. Ένα απλό παραδείγμα: Τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων οι κρατικές δαπάνες ήταν 45 δισ. ευρώ. Στην προϋπολογισμό του 2009, χωρίς ολυμπιακά έργα, αυξήθηκαν κατά 60% φτάνοντας τα 70 δισ. ευρώ.

Πού πάγιν όλα αυτά τα χρήματα; Η ζωή απέδειξε πως δεν πάγιαν σε παραγωγικές επενδύσεις, που θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις παραγωγής νέου πλούτου. Το πιθανότερο είναι πως πήγαν σε εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Σήμερα, που το μηνημόνιο γκρεμίζει τα πάντα και επιβάλλει μεγάλες ανατροπές, οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν μόλις κατά δύο δισ. ευρώ.

Εμφανίζεται δηλαδή μια τάση όχι μείωσης, αλλά αύξησης της ισχύος του κράτους και κατ' επεκταση της εκάστοτε πολιτικής πνεύσιας που τη διαχειρίζεται.