



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ 14-9-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Εξωτερικών
• Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Ανησυχητικές εξελίξεις στις ελληνοισραηλινές σχέσεις, με τις πρόσφατες συναντήσεις των 2 πρωθυπουργών.

Η Ελληνική κοινή γνώμη αιφνιδιάστηκε από τις τελευταίες εξελίξεις στις Ελληνοισραηλινές σχέσεις. Πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες επισκέψεις των δύο πρωθυπουργών, σε χρόνο ρεκόρ, τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς και του Υπουργού Εθν. Άμυνας Ε.Βενιζέλου στο Ισραήλ, ενώ ήταν ακόμα νωπό το αθώο αίμα των ακτιβιστών του «στολίσκου της ελευθερίας» που δολοφόνησε η κυβέρνηση Νεντανιάχου σε διεθνή ύδατα. Επισκέψεις που συνοδεύτηκαν από ανακοινώσεις που γεννούν ανησυχίες για το δρόμο που ακολουθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

Στις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου δεν υπήρξε ρητή αναφορά στην ανάγκη εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό, άρσης του αποκλεισμού της Γάζας και τερματισμού των εποικισμών, ενώ αποσιωπήθηκαν οι πυρηνικοί κίνδυνοι για την ευρύτερη περιοχή που συνδέονται και με το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ.

Εδραιώνεται η πεποίθηση ότι σε μια περίοδο που οι διεθνείς ισορροπίες αλλάζουν και η ηγεμονία των ΗΠΑ αμφισβητείται όλο και περισσότερο οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης κοιτάζουν στο παρελθόν και όχι στο μέλλον.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχουν εκτιμηθεί οι αρνητικές συνέπειες της αναβάθμισης των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ στις σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες της περιοχής, με ενδεχόμενη βλάβη και στα εθνικά μας θέματα;
2. Ποιό είναι ακριβώς το περιεχόμενο της στρατιωτικής συνεργασίας, με μια χώρα που συνεχίζει την στρατιωτική κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών,

διατηρεί παράνομα ένα ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο και δεν κρύβει ότι έχει νέα σχέδια πολέμου στην περιοχή;

3. Έχουν συνυπολογιστεί οι κίνδυνοι για τη χώρα μας από τον προγραμματισμό νέων κοινών ασκήσεων με το Ισραήλ, δεδομένου ότι η προηγούμενη μεγάλη άσκηση το 2008, πάνω από την Κρήτη, είχε χαρακτηριστεί ως «πρόβα πολέμου» με το Ιράν από τον διεθνή τύπο;
4. Η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ περιλαμβάνει την εισαγωγή προϊόντων από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς ή σκέφτεται η κυβέρνηση να συμμετέχει στο μπούκοτάς των προϊόντων αυτών, το οποίο ζητεί και η Παλαιστινιακή Αρχή;
5. Ποιες είναι οι ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης για να αποδώσει η έρευνα στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την επίθεση του Ισραήλ στον «Στολίσκο της Ελευθερίας», δεδομένου ότι συμμετείχαν στην συγκεκριμένη αποστολή και δύο ελληνικά πλοία και πολλοί έλληνες πολίτες;
6. Τί σκέφτεται να πράξει η Ελληνική Κυβέρνηση για την προώθηση μιας αποπυρηνικοποιημένης Μ. Ανατολής, στόχος που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και με πρόσφατα ψηφίσματά του;
7. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή με ακριβή στοιχεία σχετικά με τις πρόσφατες ελληνο – ισραηλινές συμφωνίες και το ακριβές περιεχόμενο τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξης Τσίπρας, βουλευτής Α' Αθηνών

Θοδωρής Δρίτσας, βουλευτής Α' Πειραιά