



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης - ΑΑ.Ο.Σ.



Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ.Υπουργό Προστασίας του Πολίτου

Θ Ε Μ Α : Τουρκική προβοκάτσια μέσα στην Θεσσαλονίκη!

Συμφώνως με δημοσιεύματα του αθλητικού τύπου, αναφέρεται ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνος, μεταξύ της ομάδος του ΠΑΟΚ και της τουρκικής Φενέρμπαχτσέ, προ ημερών στην Θεσσαλονίκη, οι Τούρκοι «φιλάθλοι», βρήκαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε καλοστημένη προβοκάτσια, στήν διάρκεια του αγώνος, χωρίς δυστυχώς να γίνουν εγκαίρως αντιληπτοί.

Η πρώτη αθλιότητα, ήταν όταν ανήρτησαν την ψευδοσημαία της «τουρκικής δυτικής Θράκης», με την πράσινη απόχρωση και την ημισέληνο, όπου φαίνεται ότι, λόγω αγνοίας, δεν έγινε αντιληπτή!

Η δεύτερη αλητεία, ήταν ότι «πέρασαν» μέσα στο γήπεδο πλήθος πυρσών(!), τοποθετημένων με πανουργία, μέσα σε φραντζόλες ψωμιών, με την πρόφαση, (διάβαζε ανατολίτικη πονηρία), ότι είναι περίοδος Ραμαζανίου, οπότε θα τρώγανε μετά την δύση του ηλίου! (Εδώ, όπως τονίζουν αρκετά δημοσιεύματα, μας έπιασαν στον ύπνο).

Η άλλη αθλιότητα, ήταν ότι είχαν φέρει μεγάλο πανό, το οποίο αναφερόταν, στην επιστροφή των Τούρκων, στο... σπίτι τους(!), μετά το 1912 – 13, γεγονός όμως, που ευτυχώς, απέτρεψαν οι αρχές.

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι

1.Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα περιγραφόμενα υπο του τύπου, γεγονότα στον εν λόγω, ποδοσφαιρικό αγώνα της Θεσσαλονίκης;

2.Γιατί παρουσιάσθηκε και πάλι, το φαινόμενο των πλημμελών ελέγχων, πρό της εισόδου στο γήπεδο των Τούρκων (δήθεν) φιλάθλων, όταν είναι γνωστές οι προκλητικές και άθλιες ενέργειες που συνήθως προβαίνουν, εκμεταλλευόμενοι αυτού του τύπου, τις «ευκαιρίες» για προπαγάνδα αισχίστου είδους; Μήπως η «ευαισθησία» στον μη έλεγχο των ψωμιών, με την δικαιολογία του Ραμαζανίου, αποδείχθηκε λάθος;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ