



512
28.7.2010

28.07.2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Οικονομικών
- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:Παράνομες οφειλές ύψους 4.400.000€ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς;

Παλαιό δημοσίευμα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας»(6.12.2009) με τίτλο "Πνιγμένη στα χρέη η παιδεία" έκανε μεταξύ άλλων λόγο για χρέη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) από την προηγούμενη διακυβέρνηση, «ύψους 5.500.000€ , από τα οποία μόνο τα 1.150.000€ αφορούσαν νόμιμες πληρωμές».

Το ίδιο αυτό παράδειγμα, ως χαρακτηριστικό μάλιστα σπατάλης και κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος από την προηγούμενη κυβέρνηση, επανελήφθη αυτή τη φορά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, σε Συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο (13.1.2010), με αφορμή τον απολογισμό των 100 πρώτων ημερών διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε ερώτηση του δημοσιογράφου της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» Γ.Παπαχρήστου.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός στον κ.Παπαχρήστου απάντησε μεταξύ άλλων:

«Θέλω να σας δώσω μόνο ένα μικρό παράδειγμα για το πού πήγαιναν τα χρήματα, μια παρωνυχίδα αν θέλετε μπροστά σε όσα πολλά βρήκαμε σε τόσα Υπουργεία. Μόνο από το Υπουργείο Παιδείας, έναν ενδεικτικό κατάλογο, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Χρέη: 57.000.000 € σε ερευνητικά Ινστιτούτα και προγράμματα. 30.000.000 € εκκρεμή χρέη στο Γ' Κοινωνικό Πλαίσιο. 5.500.000 € χρέη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, από τα οποία μόνο το 1,1 εκατομμύριο αφορά νόμιμες πληρωμές...»

Έκτοτε, ένας πολίτης που παρακολουθεί τις εξελίξεις, ζήτησε με επιστολή από την αρθρογράφο του αρχικού δημοσιεύματος κα Μ.Παπουτσάκη να ενημερωθεί μεταξύ άλλων από ποια δεδομένα προκύπτουν τα στοιχεία αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, για να παραπεμφθεί από τη δημοσιογράφο στο Υπουργείο Παιδείας (Κ.Ε., 14.02.2010).

Όμως οι πρωτοβουλίες του δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως με ενημερώνει ο ίδιος με ηλεκτρονική του επιστολή (7.06.2010), από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, όπου απευθύνθηκε, δεν πήρε καμία απάντηση, ενώ ο Γ.Γ.Ν.Γ. στον οποίο έθεσε δημόσια το ερώτημα δήλωσε, κατ' επανάληψη μάλιστα, άγνοια. Τέλος, προσέφυγε με επιστολή του στον ίδιο τον Πρωθυπουργό (11.05.2010). Οι αναγκαίες όμως απαντήσεις δεν έχουν δοθεί.

Υπό το πρίσμα αυτό και θεωρώντας ότι τα αναπάντητα ως τώρα ερωτήματα

τον συγκεκριμένου πολίτη και επίκαιρα και σημαντικά παραμένουν, υπό το πρίσμα μάλιστα και των σκληρών οικονομικών μέτρων του Μνημονίου, και συνιστά θέμα αξιοπιστίας για τις αρμόδιες αρχές η ειλικρινής και αναλυτική απάντησή τους – νιοθετώ και μεταφέρω τα ερωτήματα αυτά ως έχουν.
Με βάση τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

- 1) «*Σε τι ακριβώς αφορά αυτό το σύνολο των 5.500.000 ευρώ;» (των χρεών της Γ.Γ.Ν.Γ.);
- 2) «* Εάν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσό αυτών των χρεών είναι μη νόμιμες πληρωμές (κατά τον πρωθυπουργό), τουτέστιν παράνομο χρέος, ποιος υποχρεώνει την παρούσα κυβέρνηση να συνεχίσει την όποια παράνομη πράξη;»
- 3) «* Εάν οι εν λόγω δαπάνες-χρέη είναι "μη νόμιμες" γιατί ακόμα δεν κινήθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές και διοικητικές αρχές κατά παντός υπευθύνου προσώπου;». Και προσθέτουμε εμείς: Εάν κινήθηκαν τι έχει προκύψει από τις ως τώρα έρευνες;
- 4) «*Γιατί και πώς χαρακτηρίζεται ένα ποσό 4.400.000 ευρώ ως "μη νόμιμες πληρωμές";»
- 5) «*Ποια χρονική περίοδο αφορά;»
- 6) «*Σε ποιους κωδικούς, εάν αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό, το ΠΔΕ ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. κλπ;»
- 7) «*Τέλος, από πού τεκμαίρεται και από ποια υπηρεσία το σύνολο του ποσού και ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού αφορά πληρωμές μη νόμιμες, ήτοι παράνομες; Μήπως από το Ελεγκτικό Συνέδριο;»

Ο ερωτών βουλευτής

**Θοδωρής Λρίτσας
Α' Πειραιά & Νησιών**