



283
23.7.10

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23/07/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- **Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**
 - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 - Πολιτισμού και Τουρισμού
 - Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Ιστορικό Κέντρο Αθήνας»

Την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας λίγο πολύ τη γνωρίζουμε όλοι. Η υποβάθμιση των όρων ποιότητας ζωής και κυκλοφορίας υπήρξε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Πλήθος αλλοδαπών χωρίς έγγραφα παραμονής, ελλιπής έως ανύπαρκτη τήρηση όρων υγιεινής και καθαριότητας, ανεξέλεγκτη εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παραεμπόριο, οργανωμένη εγκληματικότητα και πορνεία, συνθέτουν την καθημερινή πραγματικότητα της περιοχής. Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν φύγει σχεδόν όλοι, τα κτίρια αφήνονται να καταρρεύσουν ή φιλοξενούν στοιβαγμένους αλλοδαπούς σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και η τουριστική ζήτηση. Φαίνεται πως μόνο ο δήμαρχος Αθηναίων πιστεύει πως το ιστορικό κέντρο «είναι καθαρό, είναι φιλικό και το τετραγωνικό πωλείται πανάκριβα»...(!).

Ο Συνήγορος του Πολίτη στις 20/07 διαπιστώνει ότι δημιουργείται «ένας κοινωνικός «ηθικός πανικός», αύξουσες τάσεις εθνοφυλετικής και κοινωνικής μισαλλοδοξίας, αλλά και ευνοϊκές συνθήκες για τη δράση ακραίων πολιτικών ομάδων με ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις... Διαπιστώνεται επίσης πολύχρονη αδράνεια και έλλειψη βούλησης των αρμοδίων φορέων, τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από το ήδη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθήκοντά τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα».

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στην τελευταία αξιολόγησή της σχετικά με το Ιστορικό Κέντρο (13/07) «επιμένει στη διαπίστωσή της ότι το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας είναι σε βαθιά παρακμή και ότι σύντομα η κατάστασή του θα είναι, σε ορισμένα σημεία του, μη αναστρέψιμη καθώς αποσυντίθεται ο κοινωνικός του ιστός.».

Εντούτοις, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά από 10 μήνες διακυβέρνησης δεν έχει να επιδείξει ούτε καν ένα σχέδιο συνολικής αντιμετώπισης της κατάστασης, πόσω μάλλον συγκεκριμένες ενέργειες. Όπως τονίζει η Επιτροπή της Βουλής «τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα. Η ισχύς των παρεμβάσεων των εμπλεκόμενων φορέων είναι πολύ ασθενέστερη από την ένταση των προβλημάτων, ενώ όσο δεν προκύπτει συντονισμός μεταξύ των φορέων, οι ήδη περιορισμένες αρμοδιότητες αποδυναμώνονται ακόμη περισσότερο.» Η

Επιτροπή κάνει λόγο για μία «Βαβέλ αρμοδιοτήτων», ουσιαστικά δηλαδή για σοβαρές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης. Επισημαίνει δε ότι η «Βαβέλ» αυτή χρησιμοποιείται συχνά ως το άλλοθι για την αδράνεια αρμόδιων κατά περίπτωση φορέων.»

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. **Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση ίσως του πιο επείγοντος προβλήματος του κέντρου της Αθήνας;**
2. **Σκοπεύετε να εκπονήσετε ένα ενιαίο σχέδιο ανασυγκρότησης του Ιστορικού Κέντρου αντιμετωπίζοντας το θέμα σε δλες τις διαστάσεις του, πολεοδομικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός;**
3. **Με ποιους τρόπους θα υπερβείτε το σκόπελο της επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να πραγματωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το σχέδιο ανασυγκρότησης του Ιστορικού Κέντρου;**

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός