

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρχιν. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 55
Ημερομ. Καραθέσεων: 21. 7. 10

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:
**την κα Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
και τον κ. Υπουργό Οικονομικών**

**ΚΟΙΝΩΝΙΗΣ:
Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδας**

ΘΕΜΑ: Τα δάνεια πνίγουν τα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Απόλυτη ανάγκη μια γενναία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που θα αφορά
ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου (βλ. Τα Νέα 19/07/2010) 480.000 νοικοκυριά καθυστερούν ένα έως τρεις μήνες να πληρώσουν τη δόση των δανείων τους, ενώ επιπλέον 40.000 νοικοκυριά έχουν σταματήσει οριστικά την αποτληρωμή των οφειλών τους. Η ίδια, περίπου εικόνα κυριαρχεί και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους πολύ μικρούς επαγγελματίες με τα δάνεια αυτών των κατηγοριών που έχουν κτυπήσει «κόκκινο», να καλπάζουν.

Η κατάσταση αυτή, η οποία οδηγεί σε απόγνωση μεγάλο μέρος –ίσως το μεγαλύτερο- της ελληνικής κοινωνίας, προκύπτει ως άμεση συνέπεια των καταστροφικών επιλογών της κυβέρνησης και των «νεοαποικιοκρατών» της Τρόικα αλά και των ληστρικών επιλογών των Τραπεζών σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ευνοϊκή στάση της κυβέρνησης απέναντι στο ενδεχόμενο εκποίησης και λαφυραγώγησης τραπεζών υπό δημόσιο έλεγχο όπως η Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) – βλέπε πρόταση Μ. Σάλλα- όχι μόνο δεν απαντά σε κανένα από τα εκρηκτικά προβλήματα που έχουν προκληθεί αλλά και αν υλοποιηθεί θα επιδεινώσει αφόρητα την τραπεζική ληστεία και τις τάσεις χρεωκοπίας νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αυτή την ώρα ο τόπος έχει απόλυτη ανάγκη την άμεση απεμπλοκή από τον μηχανισμό Ε.Ε.-ΔΝΤ και τη ριζοσπαστική, χωρίς όρους, επαναδιαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά πρώτη προτεραιότητα η άμεση και συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με ριζοσπαστικά μέτρα που θα αφορούν ευάλωτα νοικοκυριά, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους μικρούς επαγγελματίες και τη μικρομεσαία αγροτιά. Προϋπόθεση για όλα αυτά δεν είναι η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, αλλά η εθνικοποίηση-κοινωνικοποίησή του, προκειμένου να καταστεί το επίκεντρο μιας νέας αποκλειστικά αναπτυξιακής, παραγωγικής και κοινωνικής πολιτικής διεξόδου από την κρίση.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται ο/η κ.κ. Υπουργοί:

1. Τι προτίθενται να πράξουν για να ανακουφίσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες χειμαζόμενους δανειολήπτες, οι οποίοι συνεχώς πολλαπλασιάζονται;

2. Σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα σε μια ριζοσπαστική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την άμεση διαγραφή σημαντικού μέρους έως και του συνόλου των χρεών και των τόκων για τις ασθενέστερες κοινωνικές κατηγορίες, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους μικρούς επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους αγρότες;
3. Σκοπεύει να ματαιώσει κάθε σκέψη και απόπειρα για την περεταίρω ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ και του Τ.Τ.;
4. Έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ στην αγροτική παραγωγή, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στους αγρότες; Επιδιώκουν, μήπως, τη δήμευση των αγροκτημάτων δεκάδων χιλιάδων υπερχρεωμένων αγροτών και τη συγκέντρωση της αγροτικής γης σε μεγάλα ιδιωτικά τραπεζικά συμφέροντα;
5. Εξετάζουν το ενδεχόμενο εθνικοποίησης-κοινωνικοποίησης των τραπεζών, που συνιστά την πλέον θεμελιώδη προϋπόθεση μιας νέας προοδευτικής πορείας ανάπτυξης, παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και διεξόδου από την κρίση;

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης