



ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΑΒ	3870
18-01-2010	

Προς την Υπουργό: Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
κα Λούκα Κατσέλη

Ο Βουλευτής

Βασίλης Κεγκέρογλου

- ✉ Πλατεία Ελευθερίας 33 Β Όροφος 712.02 Ηράκλειο
Βουλής 4, 3^{ος} Όροφος, Γραφείο 309, Αθήνα
- ☎ 2810-333900, 210-3706377 & 3240743. ΦΑΞ 210-3706577
- ✉ www.kegeroglou.gr e_mail : v.kegeroglou@parliament.gr

Ανοικτή επιστολή-σχόλιο προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές

Ανοικτή επιστολή σε
τέλος σε αυτό την 14^η Μαΐου 2010:

Γράφαμε στην επιστολή στην εφημερίδα σας την 14^η Μαΐου 2010:

«... Θα πρέπει να **ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα** μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, **μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ** -το οποίο δεν έχει όσο θα έπρεπε ενεργοποιηθεί- **ενισχύοντάς το και όχι κατακρεουργώντας το** όπως φημολογείται έντονα την τελευταία περίοδο, μέσω της επαναλειτουργίας του αναπτυξιακά εργαλεία για την που ακόμα περιμένουμε, ενεργοποιώντας δηλαδή όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ενισχυση και στήριξη των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην μείωση της καθημερινά αυξανόμενης ανεργίας.».

Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επαληθεύτηκαν.

Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επαληθεύονται.

Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επαληθεύονται. Πλέον
Θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε και να αναγνωρίσετε ότι δεν υπάρχει πλέον
περιθώριο για καθυστερήσεις και μικροκομματικά συμφέροντα και εσωτερικές
αντιπαλότητες των στελεχών σας, πρέπει να σας γίνει σαφές, να διαφανεί ότι
ξεπεράσατε τον αναμενόμενο στόχο σας - υπερβαίνοντας τον εαυτό σας- μηδενίζοντας
τις δυσλειτουργίες για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων πριν φθάσει όλη η
ελληνική κοινωνία σε φαινόμενα που ούτε μπορούμε ούτε θα θέλαμε να φανταστούμε.
Οι όποιες καθυστερήσεις και αργείς αποφάσεις σε λάθος πλαίσιο εντείνουν τα
προβλήματα δημιουργώντας ασφυξία στην αγορά που κρατιέται με το φιλότιμο των
εργαζομένων, αλλά και των εργοδοτών που δεν θέλουν να δουν προσπάθειες μιας
ζωής να πετιούνται στα αζήτητα.

εργαζομένων, αλλά και των εργούντων στην ζωής να πετιούνται στα αζήτητα.
Δε φαίνεται να έχετε αντιληφθεί την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία θα έπρεπε να κινηθείτε σε ό,τι αφορά τους στόχους και τις επιλογές που πρέπει να κάνετε για να μην αφήσετε την ανάπτυξη εντέλει στο έλεος της μοίρας της. Ξεκαθαρίζοντας τον δρόμο-επιλογή που θέλετε να προχωρήσετε, αφού τα ποσοστά στο περιθώριο να μεγαλώσουν την διαφορά τους έναντι των μικρομεσαίων, καθώς έχουν προγράμματα και ειδικότερα στο εμπόριο-υπηρεσίες δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις -οι οποίες εκτός τη δυνατότητα να εκσυγχρονίζονται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να κάποιο άλλο πρόγραμμα που θα τους βοηθούσε να αναπτυχθούν, αλλά κυρίως να επιβιώσουν.

μικρότερες επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους, οι συνεργάτες τους, η οικογένειά τους. Μοιάζει σα να θέλουν όλοι οι υθίνοντες να δημιουργηθούν μονοπώλια σε όλους τους τομείς -με τα γνωστά όπως ξέρουμε φαινόμενα -ενισχύοντάς τα ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Παράλληλα με αυτές τις αποφάσεις σας "τιμωρείτε" τους ανθρώπους που προσπαθούν και μέσα στην κρίση να εκσυγχρονιστούν για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να έχουν μέλλον και όχι να περιμένουν να **αργοσβήσουν**.

Ειδικά για την Κρήτη παραθέτω τα αποτελέσματα:

ΚΡΗΤΗ				
Θεματική Ενότητα	Αριθμός Προτάσεων	Αριθμός Θετικά Αξιολογημένων	Αριθμός Επιχορηγούμενων	Ποσοστό Επιχορηγούμενων επί των Θετικά Αξιολογημένων
Franchise	65	55	22	40.00%
Μεταποίηση	517	388	93	23.97%
Τουρισμός	600	472	94	19.92%
Υπηρεσίες	988	766	93	12.14%
Εμπόριο	1743	1327	97	7.31%

Σημ: Τα ποσοστά αφορούν τις επιχορηγούμενες προτάσεις επί των θετικά αξιολογημένων και όχι επί του συνόλου

Μια εξίσου σοβαρή παράμετρος που είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη επιστολή είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν για τα προγράμματα ΕΣΠΑ κινδυνεύουν να μην πάρουν τις επιχορηγήσεις, καθώς όχι μόνο δε θα πραγματοποιήσουν νέες προσλήψεις όπως πιθανόν να προσδοκάτε, αλλά έχουν ήδη προχωρήσει σε απολύσεις, άρα έχουν χάσει τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την ένταξή τους. Ρωτάμε, λοιπόν, τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά; Θα χαθούν;

Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της και να βρει διαδικασίες και χρήματα για να υποστηρίξει αυτούς τους δυναμικούς τομείς της χώρας, βοηθώντας παράλληλα και τα άλλα επαγγέλματα που θα δουλέψουν και θα εξυπηρετήσουν τις επενδύσεις αυτές. Να σταματήσει η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που ταλανίζει το δημόσιο, να επανεκτιμηθούν τα νέα δεδομένα και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ουσιαστικής προστασίας του πολίτη. Η πολιτεία πρέπει επιτέλους να κάνει το καθήκον της, αλλά ταυτόχρονα και εμείς οι πολίτες να υποστηρίξουμε τις ντόπιες επιχειρήσεις, επανεντάσσοντας τη ρευστότητα στην τοπική αγορά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι εργαζόμενοι -δημόσιου και ιδιωτικού τομέα- ότι η επιχείρηση του διπλανού είναι και το δικό μας ψωμί, δεν είμαστε ανταγωνιστές αλλά σύμμαχοι με

διαφορετικές βέβαια επιλογές και όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Αν αυτή σπάσει το σύστημα θα μπάζει από παντού.

Είμαστε σίγουροι ότι μία προσεκτικότερη ματιά και βαθύτερη σκέψη θα έκανε τους ειδικούς μας να αντιληφθούν ότι το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα δεν ευσταθεί. Αν είχατε αυξήσει τον προϋπολογισμό, ειδικά στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών που τα ποσοστά είναι δραματικά πολύ μικρά, τα οικονομικά οφέλη της χώρας θα ήταν περισσότερα από το κόστος της χρηματοδότησης, λόγω της είσπραξης του ΦΠΑ, της φορολόγησης της επένδυσης αλλά και της κίνησης της αγοράς που αυτή η αύξηση θα επέφερε. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ίδια συμμετοχή της χώρας στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πολύ μικρή -20% της συνολικής επιδότησης.

Ακόμα και αν σήμερα το κατανοήσετε και προσπαθήσετε να βγάλετε νέα προγράμματα ενίσχυσης του εμπορίου-υπηρεσίες, τα αποτελέσματα αυτών θα αρχίσουν να φαίνονται μετά από το λιγότερο 18-24 μήνες -χρόνος που διαφαίνεται από το παρελθόν- πράγμα που θα αφήσει ακάλυπτη όλη την αγορά. Μία πολιτεία που θέλει πραγματικά να βοηθήσει, έστω μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όταν τρέχει το ένα πρόγραμμα έχει έτοιμο και το επόμενο, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και στην ουσία των προγραμμάτων, αλλά και στην αξιοπιστία τους σε σχέση με τους μελλοντικούς επενδυτές.

Πως αυτή η κυβέρνηση θέλει να δώσει όραμα και διέξοδο στον κόσμο όταν έχει καθηλώσει την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και με την πρακτική της επιδεινώνει την πραγματική οικονομία διευρύνοντας τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και των ελλειμμάτων, αφού κυρίως ενισχύει την εξαγωγή του χρήματος που παράγει;

Επιτέλους οι πολιτικοί πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούν την επιρροή που έχουν οι αποφάσεις τους για τον τόπο, για τον Έλληνα πολίτη. Ας ξεφύγουν για λίγο από τον δικό τους μικρόκοσμο και ας δουν επιτέλους το συμφέρον αυτού του τόπου.

Κύριοι υφυπουργοί και βουλευτές της Κρήτης πιέστε για την υπέρβαση και ενισχύστε **κατά παρέκκλιση και με άμεση παρέμβαση** πραγματικά την οικονομία. Την ύστατη αυτή ώρα σας καλούμε να **αυξήσετε τον προϋπολογισμό** στο εμπόριο και τις υπηρεσίες -πράγμα σίγουρα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο- για να δώσετε την απαραίτητη ενέργεια στην αγορά και να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Σταθερότητας που εσείς θέσατε.

Υ.Γ. Γνωρίζουμε ότι τους προβληματισμούς του παραπάνω κειμένου τους υιοθετεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας.

Με τιμή,
Λευτέρης Τσικανδηλάκης,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
mailbox@tsikandilakis.gr