

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



ΕΡΩΤΗΣΗ

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου**

**ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων προστασίας από τον εθισμό στη χρήση του
Διαδικτύου**

Η χρήση του Διαδικτύου στην εποχή μας από άτομα κάθε ηλικίας είναι πλέον δεδομένη. Με δημόσιες δαπάνες που ανέρχονται συνολικά στα 4,5 δις Ευρώ —μέσω των προγραμμάτων του Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας” στο πλαίσιο του 3^{ου} Κ.Π.Σ., για την περίοδο 2000-2006 και του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2007-2013— έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Στόχος των εντασσόμενων μέτρων είναι η διάδοση της χρήσης νέων τεχνολογιών, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν για την ελληνική οικονομία. Επιπλέον, οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν απαραίτητο εργαλείο, όχι μόνο για την ανοιχτή διακυβέρνηση, αλλά και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη.

Στο περιβάλλον αυτό και πάντα με γνώμονα την εξοικείωση με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που εξελίσσονται ραγδαία, η πολιτεία διευκολύνει την πρόσβαση των νέων γενεών Ελλήνων τόσο στα τεχνικά μέσα, όσο και στο νέο πεδίο κοινωνικής λειτουργίας, το Διαδίκτυο. Παρά δε τις καλές προθέσεις για την παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των χρηστών, ούτε από πλευράς νομικού πλαισίου, ούτε από πλευράς ενημέρωσης για τους ελλοχεύοντες κινδύνους.

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η χρήση των ΤΠΕ είναι πολύ ευρύτερα διαδεδομένη και για πολύ

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος εθισμού στο Διαδίκτυο είναι σοβαρότατος. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το 85% των νέων από 18-24 συνδέονται καθημερινά στο Διαδίκτυο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών ξεπερνά το 45%. Το πραγματικά ανησυχητικό στοιχείο, όμως, είναι ο χρόνος που περνάει ένας δεκατριάχρονος μπροστά σε μία οθόνη υπολογιστή, ο οποίος ξεπερνάει — κατά μέσο όρο — τις τρεις ώρες ημερησίως. Βέβαια, ο χρόνος αυτός δεν δαπανάται εξ ολοκλήρου στο Διαδίκτυο, δεδομένου ότι πολύ συχνά ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για “ψυχαγωγικούς σκοπούς” με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Και στις δύο περιπτώσεις, στους χρήστες δημιουργείται μια εξάρτηση με συμπτώματα εθισμού όμοια με εκείνα του εθισμού στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Ιταλοί επιστήμονες μάλιστα προειδοποιούν για τη νέα αυτή “μάστιγα της εποχής” μας, ενώ αποδίδουν στην υπερβολική χρήση του Διαδικτύου διαταραχές ύπνου, απώλεια αίσθησης του χώρου και του χρόνου, δυσκολία επικοινωνίας με το περιβάλλον, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη.

Επειδή μπορεί να οδηγηθεί στον εθισμό το 40% των χρηστών του Διαδικτύου,

Επειδή τα άτομα ηλικίας 15 έως 40 ετών είναι τα πλέον επιρρεπή σε αυτήν την εξάρτηση,

Επειδή κινδυνεύει να χαθεί η επαφή με την πραγματικότητα όταν η “κοινωνικοποίηση” και η επικοινωνία μεταφέρεται, όλο και περισσότερο, στον εικονικό κόσμο του Διαδικτύου,

Επειδή αντίστοιχα προβλήματα, αν και σε μικρότερη — μέχρι στιγμής — κλίμακα έχουν ήδη καταγραφεί και στη χώρα μας,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα σοβαρότατα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από την υπερβολική χρήση της εικονικής “πραγματικότητας” του Διαδικτύου;
2. Προτίθεται να θεσμοθετήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση μέσων και τεχνολογιών πριν ακόμη αποκτήσουν πρόσβαση στα μέσα

αυτά, όπως για παράδειγμα συνέβη με την παραχώρηση netbooks στους μαθητές της Α' Γυμνασίου;

3. Προτίθεται να οργανώσει καμπάνια ενημέρωσης γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγνώριση συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν στον εθισμό, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα;

Αθήνα, 01.07.10

Γεώργιος Κασαπίδης