

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 900/59

Ημερομηνία Κατάθεσης 8/6/2010

Ωρα Κατάθεσης 09:20

Επίκαιρη ερώτηση

Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα : « Σχέδιο ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων »

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες στηρίχθηκε στην απελευθέρωση των αγορών, στην αναζήτηση φθηνότερης εργασίας και στην ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσιου αγαθού και κάθε δημόσιας λειτουργίας. Το αποτυχημένο αυτό μοντέλο ανάπτυξης, ιδιαίτερα οι αποκρατικοποιήσεις, οδήγησαν την ελληνική οικονομία στην κατάρρευση. Τα φιλέτα των δημόσιων επιχειρήσεων που πουλήθηκαν στέρησαν τη χώρα από τη δυνατότητα αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος που εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να διδάχτηκε τίποτε από τις εξελίξεις και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Από την προεκλογική ασάφεια περάσαμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης, όπου γίνεται σαφές πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει τις ιδιωτικοποιήσεις. Στο μνημόνιο με το ΔΝΤ γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στον σιδηροδρομικό και τον ηλεκτρενεργειακό τομέα. Στην άτυπη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου δρομολογήθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις στο τελευταίο κομμάτι των επιχειρήσεων που είχε μείνει στον έλεγχο του δημοσίου τομέα. Επειδή το κρίσιμο θέμα δεν είναι ποιος φορέας θα υλοποιήσει τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά πως αυτές θα αποτραπούν,

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός

- Γιατί η κυβέρνηση εμμένει σε μία νεοφιλελεύθερη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων που δεν είναι προς όφελος των εργαζομένων; Ποια οφέλη αναμένει από αυτήν την αντικοινωνική πολιτική ιδιωτικοποιήσεων;
- Έχει μελετήσει τις επιπτώσεις ανάλογων πολιτικών σε διεθνές επίπεδο και σε τι θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας;

Ο ερωτών βουλευτής


Αλέξης Τσίπρας