



3155
31 ΜΑΙ 2010

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ
Βουλευτής Ν. Καστοριάς – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών

Θέμα: Ο ρόλος των κυνηγετικών συλλόγων στην ελληνική ύπαιθρο

Στις μέρες μας επικρατεί ένα νοσηρό κλίμα μέσα από το οποίο γίνεται προσπάθεια ενοχοποίησης των πάντων. Η νέα τάση είναι να τίθεται το ψευτοδίλημμα ότι κάτι μπορεί μεν να είναι νόμιμο, αλλά είναι ηθικό; Πράγμα βέβαια το οποίο πολλές φορές μπορεί και να ισχύει.

Θύμα αυτής της προσπάθειας λοιπόν ενοχοποίησης είναι και το κυνήγι. Οργανώσεις φερόμενες ως οικολογικές ή εθελοντικές μη κυβερνητικές, που απομοζούν πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα παρουσιάζοντας τους Κυνηγετικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες ως κύριους υπεύθυνους για τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

Ζώντας σε μια ακριτική περιοχή, όπου η δραστηριότητα του κυνηγιού είναι αρκετά διαδεδομένη, είμαι σε θέση να γνωρίζω από πρώτο χέρι, ότι οι κυνηγοί αγαπούν τη φύση και το περιβάλλον. Δίνουν ζωή στην ύπαιθρο, συνεργάζονται αρμονικά με τις αρχές βιοθώντας τόσο στον εντοπισμό λαθρομεταναστών όσο και επίδοξων εμπρηστών και υλοτόμων. Επίσης διασφαλίζουν με δικούς τους πόρους τη λειτουργία της θηροφυλακής. Οι διασφαλίζουν με δικούς τους πόρους την οικολογική ισορροπία μιας και η Κυνηγετικοί Σύλλογοι επιδιώκουν την οικολογική ισορροπία μιας και η δραστηριότητά τους είναι άμεσα εξαρτώμενη από αυτή. Λανθασμένα λοιπόν πιστεύεται ότι η πανίδα μιας περιοχής διαταράσσεται από την κυνηγετική δραστηριότητα.

Δε θα πρέπει τέλος να ξεχνούμε ότι οι κυνηγοί καταβάλουν κάθε χρόνο τα χρήματα για την έκδοση άδειας κυνηγιού, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικό οικονομικό πόρο για τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές και συναφείς επιχειρήσεις της ορεινής κυρίως Ελλάδας, που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τους κυνηγούς για την επιβίωσή τους.

Ας είμαστε λοιπόν περισσότερο προσεχτικοί στην κρίση μας και ας μη βιαζόμαστε να εξάγουμε συμπεράσματα, αν πρώτα δε μελετήσουμε ένα θέμα σε βάθος και προπαντός αν πρώτα δε λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όλες τις πτυχές και παραμέτρους ενός θέματος.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010

Ο Βουλευτής