

ΠΑΒ	9761
06 MAI. 2010	

**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ**  
**• ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**Θέμα : «Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας Εργατικής Εστίας»**

Σχετικά με το την επιστολή της κας Μέμας Τεμενεκίδου που αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης και συνέχισης του θεσμού των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας Εργατικής Εστίας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

  
Νίκος Ι. Νικολόπουλος



Νίκος Νικολόπουλος <ninikolopoulos@gmail.com>

## Σχετικά με την τύχη των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας της Εργατικής Εστίας

1 μήνυμα

Mema Temekenidou <mematemeken@yahoo.gr>

24 Απριλίου 2010 4:12 μ.μ.

Προς: politikografeio@kostastsiaras.gr, i.tragakis@gmail.com, minister@mathra.gr, tzimasnd@hol.gr, mtzimas@parliament.gr, plakiotakis@sit.forthnet.gr, fpipili@yahoo.gr, ppavliopoulos@prokopispavliopoulos.gr, krapasio@otenet.gr, k.papasiozos@parliament.gr, info@papathanassiou.gr, micpap1@otenet.gr, elsapapademetriou@parliament.gr, info@npanagiotopoulos.gr, ppanagiotopoulos@parliament.gr, argyris@dinopoulos.gr, ninikolopoulos@gmail.com, anerantzis@parliament.gr

### ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ.Ε.ΝΕ.

#### Του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Με δεδομένο ότι στη χώρα μας ο τομέας της κοινωνικής φροντίδας παρουσιάζει ανεπάρκεια κοινωνικού σχεδιασμού, μερική κάλυψη και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών διενεργείται από πολλαπλές – αποσπασματικές και ασυντόνιστες πολιτικές, κάθε Δημόσιος φορέας και ΝΠΔΔ που στις Νομοθετικές του ρυθμίσεις προβλέπει διατάξεις για μέριμνα και κοινωνική προστασία με την ευρύτερη έννοια του όρου, έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μειονεκτούντων ατόμων που απευθύνονται σ' αυτόν για βοήθεια ή στήριξη.

Από τα στοιχεία κοινωνικής έρευνας που έγινε το 1999 από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας μέσω της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – YOUTHSTART , διαπιστώθηκε ότι στα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας απευθύνονται:

1. Οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και ζητούν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, λειτουργικού αναλφαβητισμού, εκμάθηση ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ, δημιουργικής απασχόλησης (χειροτεχνία, μουσική, χορό, γυμναστική, θεατρικές ομάδες κ.λ.π.)
2. Οικογένειες όλων των κατηγοριών που για διάφορους λόγους τα παιδιά τους δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση και δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν κανένα από τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης .
3. Γυναίκες ηλικίας 35 ετών και άνω, κυρίως άνεργες και πρόωρα συνταξιοδοτημένες που αναζητούν διέξοδο και ενίσχυση του οικονομικού τους εισοδήματος, εντάσσονται στα προγράμματα κοπτικής – ραπτικής, κεντήματος χειρός – μηχανής, πλεκτικής κ.λ.π.
4. Παλιννοστούντες και οικονομικοί μετανάστες.
5. Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εκτός των παραπάνω στα Κέντρα μας φοιτούν πολλοί νέοι Πτυχιούχοι άνεργοι, που επιθυμούν

στο μεσοδιάστημα από τη λήξη των σπουδών τους μέχρι την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ( διάστημα που μέσα στη δύνη των οικονομικών προβλημάτων γίνεται όλο και μεγαλύτερο), να αποκτήσουν δεξιότητες (χόμπι) και να καλλιεργήσουν τα φυσικά τους χαρίσματα (ζωγραφική, υποκριτική, ξένη γλώσσα, μουσική, δημοτικοί χοροί κ.λ.π.) χωρίς να επιβαρύνουν τον ήδη προβληματικό οικογενειακό προϋπολογισμό τους.

Ακόμη, αν ληφθεί υπ' όψη έρευνα που έγινε από το Παρατηρητήριο Μετάβασης των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγορά εργασίας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την μαθητική διαρροή (των ετών 1997/98 ως 1999/2000) υπολογίζεται ότι 19.000 παιδιά δεν ολοκλήρωσαν την βασική εκπαίδευση τους, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συνεχίσουν σπουδές σε άλλον εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό φορέα πλην των Κ.Ε.ΝΕ. και των σχολείων 2<sup>ης</sup> ευκαιρίας τα οποία όμως δέχονται άτομα άνω των 18 ετών και έχουν φοίτηση αρκετών ωρών.

Τέλος η χώρα μας αντιμετωπίζει οικονομική ύφεση που πλήττει κυρίως τα μεσαία και κατώτερα στρώματα της κοινωνίας μας, στα οποία απευθύνεται ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας και για τα οποία η φοίτηση των παιδιών τους στα ΚΕΝΕ (ξένες γλώσσες, μουσική, γυμναστική), είναι μία μεγάλη οικονομική ανάσα που δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και έχοντας υπ' όψη το έργο που τα Κέντρα μας έχουν επιτελέσει σε Αθήνα και Επαρχία (όπου υπάρχουν ή είχαν στο παρελθόν λειτουργήσει ) και μάλιστα με ελάχιστο προσωπικό τα τελευταία 10-15 χρόνια, θεωρούμε ότι τα Κ.Ε.ΝΕ. όχι μόνο έχουν λόγο ύπαρξης, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό(πρωτίστως πρέπει να επιστρέψει το αποσπασμένο σε άσχετα με την ειδικότητα του αντικείμενα) για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της εποχής μας και να καλύψουν το κενό που αφήνει η θεσμοθετημένη Δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας.

---

 Κέντρα σημερα.docx  
23K

---