

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Λ.Α.Ο.Σ. Α. Αθηνών
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 - 2ος Όροφος
ΤΗΛ: 210 3614415-6,
FAX: 210 3614419 - KIN: 69
E-mail: a_plevris@hotmail.com

Αθήνα

① Κύνηση πολιτών κέντρου Αθήνας

② ΑΔΩΝΙΣ ΛΕΩΦΡΑΔΗΣ
ΒΙΔΗΣΗΣ Δ' ΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Α.Σ.Ε.

Αθήνα 27/4/2010

2734

04 MAI. 2010

Προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής των Ελλήνων
Κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη.

Κοιν.: Αξιότιμο πρωθυπουργό κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου

**Θέμα : Παρατηρήσεις επί των τοποθετήσεων των μελών της Ειδικής Μόνιμης
επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων**

Κύριε Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη προσοχή και παράλληλα, μεγάλη αγωνία για τα συμπεράσματα, μελετήσαμε τα πρακτικά της επιτροπής σας, της 9/2/2010.

Θεωρούμε ότι η προσπάθεια της επιτροπής σας να προσεγγίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα τελευταία χρόνια, ως πολίτες και επαγγελματίες, στο κέντρο της Αθήνας σε συνδυασμό με παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών της Αθήνας, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Πιθανότατα είναι η καλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει, τόσο από την πλευρά του επιπέδου των συμμετεχόντων όσο και από το πολύ καλό συντονισμό της, αλλά συγχρόνως θεωρούμε, ότι τα επί μέρους συμπεράσματα και τοποθετήσεις δύον συμμετείχαν, βουλευτών, υπουργών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, ήταν σε μεγάλο βαθμό, θεωρητικού χαρακτήρα και δεν προσέγγισαν τα προβλήματα στις πραγματικές και καθημερινές τους διαστάσεις, όπως τα βιώνουμε όλοι εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε στο ιστορικό κέντρο.

Κύριε πρόεδρε, θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαντική έλλειψη την απουσία από την επιτροπή σας, εκπροσώπου από το Υπουργείο Υγείας. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Ιστορικού κέντρου της Αθήνας είναι η καθημερινή συγκέντρωση εκατοντάδων ναρκομανών και ουσιοεξαρτημένων ατόμων, με κύριους πόλους έλξης της παρουσίας τους, τα 3 εναπομείναντα κέντρα του OKANA στο κέντρο. Η υιοθέτηση και θέσπιση από το συγκεκριμένο υπουργείο, ειδικά μετά την ουσιαστική αποποιητικότητα της χρήσης των ναρκωτικών, μιας πολιτικής συγκέντρωσης και περιθαλψης αυτών των ανθρώπων με την παράλληλη απομάκρυνση των από τον «δρόμο»,

θα βοηθούσε σημαντικά οτον περιορισμό της καθημερινής μικροεγκληματικότητας του κέντρου. Η αστυνομία αδυνατεί να αντιμετωπίσει τους παραβάτες , αστυνομικά και κατασταλτικά, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν ανενόχλητοι , να συναλλάσσονται ανενόχλητοι , να παραβατούν ανενόχλητοι καθόσον οι πράξεις τους είναι επί το πλείστον πλημμελήματα και έτσι δεν έχουν τον φόβο της σύλληψης και της πιθανής προφυλάκισης των. Αυτή η κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα να απολαμβάνουν οι παραβατούντες ένα καθεστώς ατιμωρησίας και ιδιότυπης ασυλίας. Το **υπουργείο δίκαιοσύνης**, το οποίο πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για την εξομάλυνση και αποκατάσταση της ευνομίας στο κέντρο, πρέπει να επανεξετάσει γενικότερα αυτό το νομικό καθεστώς, της μη προφυλάκισης των παραβατών για πλημμελήματα, ειδικότερα όταν αυτά διαπράττονται από αλλοδαπούς που θα έχουν εγκαταλείψει την χώρα όταν θα έλθει η ώρα να δικαστούν, και οι οποίοι κατ αυτό τον τρόπο φυγοδικούν, με αποτέλεσμα να **οδηγούμαστε στην απόλυτη ατιμωρησία των**, που με την σειρά της έχει ως συνέπεια, εξαιτίας αυτή της ατιμωρησίας, την **απόλυτη αδιαφορία των αστυνομικών οργάνων και ουσιαστικά την αποχή των από τα καθήκοντα αστυνόμευσης και ενεργούς προστασίας των πολιτών.**

Διαβάζοντας την εισήγηση του **Υπουργού πολιτισμού και Τουρισμού κυρίου Παύλου Γερούλανου**, δεν μπορούμε παρά να επαινέσουμε τις πολύ καλές ιδέες του , για την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας αλλά παράλληλα, είναι προφανές από τα λεγόμενα και τις τοποθετήσεις του , ότι ο κύριος Υπουργός έχει πολύ λίγη γνώση και ίδια αντίληψη της καθημερινότητας του κέντρου της Αθήνας. Ισως εάν κάποιο βράδυ επισκεπτόταν **το εξαιρετικά ανακαινισμένο Εθνικό Θέατρο της Αγίου Κωνσταντίνου**, να μπορούσε να διαπιστώσει , «ιδίοις όμασι» , την ανομία που επικρατεί στην περιοχή . Η οδός Αγίου Κωνσταντίνου «ανήκει» στην δικαιοδοσία Νιγηριανών εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι περιμένουν το σχόλασμα του θεάτρου για να πουλήσουν την πραμάτεια τους, ακόμη και στους θεατές που βγαίνουν από το θέατρο μετά το τέλος των παραστάσεων στις διάφορες σκηνές.

Τις νυχτερινές ώρες , όταν αποσύρονται και οι τελευταίες περιπολίες, του αποφιλωμένου ελέω ΔΙΑΣ ΑΤ Ομονοίας , **η περιοχή παραδίνεται στο έλεος των Μαροκινών και Αλγερινών κλεφτρονιών**, οι οποίοι επιτίθενται σε οποιονδήποτε περαστικό, Έλληνα ή ξένο , κάτοικο ή τουρίστα, που μεταφέρει αποσκευή, τσάντα, βαλίτσα, ή ακόμη χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, αποσπώντας τα με την βία και στην συνέχεια εξαφανίζονται ανενόχλητοι στα γύρω στενά.

Οι κοινές γυναίκες, πολλές από τις οποίες είναι ανήλικες (έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Μερεντίτη, καίτοι μη Αθηναία), που έκαναν πιάτσα πίσω από το Δημαρχείο και γύρω από την Βαρβάκειο , μετά την πρόσφατη επέμβαση της Δημοτικής αστυνομίας έχουν μετακομίσει στις οδούς 3^{ης} Σεπτεμβρίου, Γερανίου και Ζήνωνος. Είναι βέβαιο ότι μόλις «κάνουν τον κύκλο τους» τα μέτρα της Δημοτικής αρχής, θα επανέλθουν ξανά στους δρόμους, πέριξ της Βαρβακείου αγοράς και πίσω από το Δημαρχείο, όπου δραστηριοποιούνται άλλωστε , ανελλιπώς , τα τελευταία 5-6 χρόνια.

Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, που προβάλλεται από πολλούς ομιλητές της επιτροπής σας ως σημαντική και πιθανώς ανατρεπτική της κατάστασης παρέμβαση, είναι βέβαιο ότι θα αναβαθμίσει πολιτιστικά την πόλη μας αλλά αναμφισβήτητα δεν αποτελεί πανάκια για τα σημαντικά διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. **Επιπλέον αναρωτιόμαστε, ως τότε, ποιος από όλους εμάς, κατοίκους και επαγγελματίες του ιστορικού κέντρου, θα έχει επιβιώσει για να χαρεί την πόλη μας ενοποιημένη αρχαιολογικά;**

Η Υπερνομάρχης κυρία Μπέη έχει απόλυτο δίκιο στις αιτιάσεις και η τοποθέτηση της φανερώνει γνώση του προβλήματος. Τα προβλήματα είναι όπως τα περιγράφει. Η αντιμετώπιση των επιβάλλεται να είναι συντονισμένη και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η άποψη της, για τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει ο Δήμος σε αυτή την προσπάθεια, είναι θεωρητικά σωστή, αλλά στην πράξη ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει την νομοθετική εξουσιοδότηση για να επιβάλλει τις λύσεις που απαιτούνται. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το χαρακτηριστικό το παράδειγμα των οίκων ανοχής, που από τους 210 οίκους του κέντρου, οι 205 δεν έχουν άδεια και λειτουργούν κανονικά, επιβαρύνοντας το κέντρο ακόμη περισσότερο, ενώ για την δικαιοδοσία του κλεισίματος υπάρχει διχογνωμία για την υπευθυνότητα μεταξύ ΕΛ.ΑΣ και Δήμου Αθήνας.

Συγχρόνως ο Δήμαρχος μας, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης οραματίζεται την πεζοδρόμηση της οδού Αθηνάς. Αναμφισβήτητα θα είναι μια ωραία εικόνα, θα απαλλαγούμε από την κίνηση των αυτοκινήτων και το σχεδόν μόνιμο μποτιλιάρισμα, αλλά παράλληλα, φοβόμαστε μήπως επικρατήσει το κακό πρότυπο άλλων παλαιότερων πεζοδρομήσεων της περιοχής, όπως των οδών Αιόλου στις αρχές της, της Ζήνωνος, της Γερανίου, της Δώρου κ.α.. Το ερώτημα είναι ποιος θα αστυνομεύσει τον πεζόδρομο της οδού Αθηνάς 24 ώρες το εικοσιτετράωρο; Μήπως θα καταλήξουμε τελικώς να έχουμε φτιάξει άλλο ένα πεζόδρομο από όπου θα εξακολουθούν να περνούν κανονικά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, θα παρκάρουν οι επαγγελματίες της γειτονιάς τα ΙΧ τους και συγχρόνως τις υπόλοιπες, εκτός ωραρίου αγοράς, ώρες θα μετατρέπεται σε πιάτσα για πόρνες, για αγορά ναρκωτικών, για παραεμπόριο και γενικά θα αποτελεί άλλη μια πηγή αταξίας και εστία παραβατικότητας, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον και στην περίπτωση της πλατείας της Ομόνοιας. Η πεζοδρομημένη οδός Αθηνάς, προβάλλεται ως ένα μεγάλης πνοής σχέδιο και είναι αναμφισβήτητα. Συγχρόνως, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε στην παρέμβαση σας, χωρίς να έχει μελετηθεί επαρκώς το εγχείρημα και οι συνέπειες του, φοβόμαστε πολύ, ότι τελικώς, αν υλοποιηθεί, θα καταντήσει σαν την πλατεία της Ομόνοιας. **Ενοποιούμενη μάλιστα η πεζοδρομημένη Αθηνάς με την αναπλασμένη πλατεία Ομόνοιας, θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το «αδιάβατο» της περιοχής.**

Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ούτε οι citybreakers τουρίστες , στους οποίους προσβλέπουν τόσο η κυρία Κεφαλογιάννη όσο και η κυρία Τσόκλη, πρόκειται να έλθουν στην Αθήνα, ούτε γενικά οι τουρίστες θα συνεχίσουν να έρχονται. Στις προβλέψεις των αρμόδιων τουριστικών φορέων, γίνεται λόγος για κλιμακούμενη πτώση της τουριστικής ζήτησης της Αθήνας από το εξωτερικό, της τάξης του 20% ετησίως. Δυστυχώς οι τουρίστες εκτός από τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα τους, επιλέγουν τον τόπο διακοπών τους δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον ασφάλειας και στήριξης που τους προσφέρει . Και μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Γιαννόπουλος για το Παρίσι και την περιοχή του st Denis, αλλά σίγουρα έξω από το Μουσείο του Λούβρου οι τουρίστες δεν συναντούν πιάτσες ναρκωτικών και κοινών γυναικών, όπως συμβαίνει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μας και τις παράπλευρες οδούς, Πατησίων , Μάρνη και τον πεζόδρομο της Τοσίτσα. Ο παραλληλισμός με το 2004 είναι άτοπος καθόσον ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων που κινούνται το 2010 στο κέντρο Αθήνας είναι πολλαπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού του 2004. Μάλιστα είναι και εμπλουτισμένος σε μεγάλο βαθμό , άνω του 50% , με αλλοδαπούς εξαρτημένους.

Όσον αφορά τα εγκαταλειμμένα κτίρια του κέντρου, κάτι που απασχόλησε ιδιαίτερα την επιτροπή σας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν καταλαμβάνονται έτσι απλά από άστεγους μετανάστες ή ουσιοεξαρτημένους. Υπάρχει διαδικασία κατευθυνόμενη . Υπάρχουν κάποια , όντως, εγκαταλειμμένα κτίρια. **αλλά τα περισσότερα «ορίζονται» από τους ιδιοκτήτες τους που συνειδητά τα εκμισθώνουν ή συναινούν στην «κατάληψη» τους και που εισπράττουν καλά ενοίκια , οι οποίοι στην συνέχεια παριστάνουν τους ανίδεους, όταν ρωτούνται ή ενημερώνονται για την δήθεν «κατάληψη» των ακινήτων τους.** Οι ίδιοι βέβαια κατοικούν σε ασφαλείς περιοχές, μακριά από το κέντρο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η πρακτική αποτελεί **ένα τρόπο και μια δικαιολογία για να φοροδιαφεύγουν.** Μήπως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυτό και νομοθετικά ;

Μια άλλη παθογένεια που αντιμετωπίζει το κέντρο είναι η **αφελληνοποίηση των επιχειρήσεων και καταστημάτων.** Οι νεόκοποι, επί το πλείστον αλλοδαποί, επιχειρηματίες απολαμβάνουν μιας ιδιότυπης ασυλίας, φορολογικής, υγειονομικής, ασφαλιστικής κλπ, καθόσον στα καταστήματα τους δεν μπαίνει ποτέ έλεγχος . Είναι χαρακτηριστικό ότι τα βράδια , κυρίως Πέμπτη έως Σάββατο, στην Οδό Αγησιλάου και τους γύρω δρόμους, ο περαστικός έχει την εντύπωση , εξαιτίας του οργασμού δουλειάς και κίνησης που επικρατεί , ότι βρίσκεται Σάββατο μεσημέρι στην οδό Ερμού.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι προσωπικές σας απόψεις δείχνουν ότι έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει το πρόβλημα του κέντρου της Αθήνας.

Το κέντρο της Αθήνας νοοεί. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς ψυχορραγεί.

Το κράτος και η επίσημη πολιτεία εθελοτυφλούν και προσπαθούν για διεκπεραιώσουν το πρόβλημα με τον προσφιλή τους τρόπο, δηλαδή επικοινωνιακά.

Χρειάζεται πολιτική βούληση και κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων του προβλήματος.

Επιβάλλεται να υπάρξει συντονισμένη δράση και αντίδραση όλων των εμπλεκόμενων στο πρόβλημα φορέων.

Το Υπουργείο προστασίας του πολίτη αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με καθαρά αστυνομικούς όρους.

Ο Δήμος της Αθήνας, θα μπορούσε να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο για τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών για την διαχείριση του προβλήματος του Ιστορικού κέντρου της Αθήνας, πρακτικά όμως κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό με τις δεδομένες αρμοδιότητες και νομοθετικές δυνατότητες του Δήμου.

Κύριε Πρόεδρε, εμείς πιστεύουμε ότι μια επιτροπή της βουλής, σαν την δική σας, με εξουσιοδότηση και ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ελπιδοφόρο πρόταση διαχείρισης του προβλήματος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και διευθέτησης αυτού του πολύ σύνθετου, κοινωνικά και πολιτικά, προβλήματος.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Για την Α.Π.Ο.Κ.Α.
Δημήτρης Νικολακόπουλος
Συντονιστής

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο
Οδός Κριεζώτου και Ζαλοκώστα - ΑΘΗΝΑ
2. Αρχηγό Αξιωματικής αντιπολίτευσης/ Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας
Κύριο Αντώνη Σαμαρά ,
Οδός Ρηγίλης ΑΘΗΝΑ
3. Πρόεδρο ΛΑΟΣ κύριο Γεώργιο Καρατζαφέρη
Οδός Καλλιρρόης 52- ΑΘΗΝΑ 11745
Τηλ 2107522700 -Φαξ 210 7522704
4. Δήμαρχο Αθηναίων κ Νικήτα Κακλαμάνη
Αθηνάς 63 – 10552 Αθήνα
Τηλ. 210 3310861-3 fax 2103722308
5. Νομάρχη Αθήνας κ Γιάννη Σγουρό
Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα
Τηλ. 213-2063508 / 213-2063510 έως 512, fax 210 6984182
6. Υπουργό Προστασίας του πολίτη κ Μιχάλη Χρυσοχοείδη
Π. Κανελλοπούλου 4 – 10777 Αθήνα
Τηλ. 210 6988222-4, fax 210 6911995
7. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ Χάρη Καστανίδη
Μεσογείων 96 11527 ΑΘΗΝΑ
τηλ 2107767541
8. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Αριστοτέλους 17 – 10187 Αθήνα
Τηλ. 210 5233798 – 2105233573, fax 2105235749
9. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ Παύλο Γερουλάνο
Μπουμπουλίνας 20-22 , 10682 Αθήνα
10. Αρχηγό Ελληνικής αστυνομίας κ Ελευθέριο Οικονόμου
Π. Κανελλοπούλου 4 – 10777 Αθήνα
Τηλ. 210 6919773, fax 6977100
11. Ευρωπαϊο Μεσολαβητή , 1 Avenue du President Robert Schuman
BP 403, F-67001, Strasbourg Cedex, France
12. Συνήγορο του Πολίτη , Οδός Χατζηγιάννη Μέξη 5 , ΑΘΗΝΑ 11528
13. Μέλη Ειδικής Μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων .