

ΠΑΣ	2 Σε 8
04 ΜΑΙ. 2010	

Εισ. Αρ. Νο. 4870

28 ΑΠΡ. 2010

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968 FAX: 210-5229541
e-mail: eoty@otenet.gr
www.eoty.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 321
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας
ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά

Αθήνα, 27/04/2010

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΣΥΡΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Λ.Α.Ο.Σ

Προς: 1) Υπουργό Οικονομικών
κο Γ. Παπακωνσταντίνον
2) Υφυπουργό Οικονομικών
κο Φ. Σαχινίδη
3) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών
κο Η. Πλασκοβίτη

Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα της Βουλής
2) Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3) Ε.Σ.Α.μεΑ.
4) Σωματεία μέλη Ε.Ο.Τ.

Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για εξαίραση των τυφλών από
τις περικοπές μισθών και επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του
Ν.3833/2010.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Γνωρίζετε πολύ καλό την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι της Χώρας και γενικά τα ασθενέστερα
οικονομικά στρώματα μετά τα αλλεπάλληλα δυσμενή μέτρα που έχουν ληφθεί
κυρίως με τους Ν.3833/2010 και Ν.3842/2010.

Οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης, οι οποίοι σε ποσοστό 85
τοις εκατό είναι άνεργοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι, απασχολούνται, όταν βεβαίως
έχουν εργασία, κατά κανόνα στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λόγω της
φύσης της εργασίας τους, οι αποδοχές τους δεν είναι υψηλές, ενώ με τις
ψηφισθείσες περικοπές μισθών και επιδομάτων με του Ν.3833/2010
υποβάλλονται σε περεταίρω καθίζηση. Ωστόσο, τα άτομα με προβλήματα

όρασης, αδυνατώντας παντελώς να συμπληρώσουν το ήδη συμπλεσμένο εισόδημά τους με οποιαδήποτε άλλη μορφή εργασίας, υφίστανται πολλαπλά τις συνέπειες αυτών των περικοπών αντίθετα σε κάθε λογική, δεδομένου ότι το Κράτος Πρόνοιας είναι πλέον ανύπαρκτο στη Χώρα μας και οι μισθοί, οι συντάξεις ή τα γλίσχρα προνοιακά επιδόματα καλούνται να καλύψουν δχι μόνο ανάγκες επιβίωσης και συντήρησης οικογενειών, αλλά και ανάγκες που απορρέουν από αυτή καθεαυτή την αναπτηρία.

Τα δύο ειδικά σχολεία για τυφλούς, Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) στην Αθήνα και Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» στη Θεσσαλονίκη, τύποις υφίστανται ακόμα, στην ουσία έχουν πάψει να λειτουργούν εδώ και καιρό λόγω διακοπής κάθε είδους χρηματοδότησης και ύπαρξης τεράστιων χρεών προς εργαζόμενους, ασφαλιστικούς φορείς και προμηθευτές. Το Υπουργείο Παιδείας δεν παρέχει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την υποβοήθηση των σπουδών μαθητών και φοιτητών, ούτε φυσικά και τα απαιτούμενα σχολικά βιβλία και συγγράμματα σε γραφή Braille, μεγαλογράμματη γραφή ή ψηφιακή μορφή.

Καμία προνοιακή δομή φροντίδας στο σπίτι δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα οι τυφλοί να πληρώνουν εξ ίδιων άτομα που θα τους συνοδεύουν σε εξωτερικές δραστηριότητες, όπως δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, επισκέψεις σε ιατρούς, νοσοκομεία, ακόμα και για τα καθημερινά ψώνια.

Η χρήση της εκμίσθωσης ταξί είναι σχεδόν καθημερινή και επεκτείνεται σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με προβλήματα όρασης, προκειμένου να μετακινηθούν από και προς την εργασία τους ή το χώρο σπουδών τους, δεδομένου ότι το δομημένο περιβάλλον, παρά τα ωραία λόγια, τις εκκλήσεις και τα ευχολόγια, είναι παντελώς απροσπέλαστο, λόγω εμποδίων, αφύλακτων έργων, παράνομα παρκαρισμένων αυτοκινήτων, ελλιπούς πλακόστρωσης πεζοδρομιών και κακής κατάστασης δρόμων. Η πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατώ από αυτές τις συνθήκες θέτει καθημερινά τη σωματική μας ακεραιότητα σε κίνδυνο, ενώ οι αστικές συγκοινωνίες είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν από άτομα με προβλήματα όρασης, δεδομένου ότι από μια συγκεκριμένη στάση περνούν λεωφορεία διαφορετικών γραμμών τα οποία δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωριστούν από τον τυφλό χρήστη και στα οποία εάν εισέλθει, δεν υπάρχει αναγγελία στάσεων.

Αξιότιμοι κύριοι, οι δυσκολίες που δημιουργεί η αναπτηρία σε ένα άτομο με πρόβλημα όρασης είναι πολλές, περιγράφαμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές και οφείλονται εν πολλοίς στο τριτοκοσμικό τοπίο της σύγχρονης ελληνικής Πολιτείας, στην έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την εξάλειψη αυτής της κατάστασης και στην παντελή έλλειψη σωστής ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις ανάγκες των τυφλών, τον τρόπο αντιμετώπισή τους, αλλά και τις πραγματικές τους ικανότητες. Πρόσφατες δημοσιοποίησεις έχουν αναδείξει την τρομακτική απροθυμία ιδιωτών να προσλάβουν άτομα με αναπτηρία στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας αυτής της άγνοιας και των προκαταλήψεων. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός κατ' ουσία εργοδότης των ατόμων με προβλήματα όρασης, δηλαδή το Δημόσιο σε όλες τις εκφάνσεις του, έρχεται με τον Ν. 3833/2010 να περιστείλει και να συμπλέσει στο μη περεταίρω, σε βαθμό ασφυξίας τις οικονομικές δυνατότητες των τυφλών.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) ζητά να εξαιρεθούν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης από τις παρικοπές μισθών και επιδομάτων που προβλέπονται στον προαναφερθέντα

Νόμο, γεγονός που έχει ήδη γίνει και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων με τον
Ν.3842/2010.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος



Νικόλαος Γιαλλούρης



Η Γενική Γραμματέας



Παρασκευή Τσαβαλιά