

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 2845
Ημερομ. Κατάθεσης: 27/8/2025



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Να καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης

Καταθέτουμε **ΑΝΑΦΟΡΑ** την Απόφαση του Σωματίου Εργαζομένων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στην οποία ζητούν μεταξύ άλλων να καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών με αποκλειστική ευθύνη κράτους - κυβέρνησης - Υπε - Διοίκησης Νοσοκομείου, η διοίκηση της Πο.Νο.Μο.Ψυ. Θεσσαλονίκης άμεσα να αναιρέσει τη λίστα εργαζομένων που θα καταρτίζουν τις επιτροπές ευθύνης για την πυροπροστασία των δομών και να εξασφαλιστεί σε κάθε τμήμα και δομή ο απαραίτητος εξοπλισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς

Αθήνα 12/08/2025

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Δελής Γιάννης

Λαμπρούλης Γιώργος

Στολτίδης Λεωνίδας

**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**WORKERS UNION OF PSYCHIATRIC HOSPITAL OF
THESSALONIKI**
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. *MEMBER OF P.O.E.DI.N.

τηλ.: 2310587833
τηλ : 2313324206
email: psysomateiothes@gmail.com
Δ/ση: Λαγκαδά 196
56429 Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη: 04-08-2025

Αρ.Πρωτ: 5953

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρχές Ιουλίου, υπηρεσιακά απεστάλη στους εργαζόμενους της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης έγγραφο της ΥΠε με τίτλο «Αποστολή Μνημονίου ενεργειών/σχεδίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από τις δομές του ΠΕΔΥΨΥ που λειτουργούν σε δομές εκτός νοσοκομείων». Το εν λόγω έγγραφο αδρά αφορά στη δημιουργία ομάδων των ίδιων των εργαζομένων, σε μία προέκταση των ασκήσεων έκτακτων καταστάσεων, που θα έχουν την ευθύνη πυρασφάλειας των δομών εκτός συγκροτήματος του νοσοκομείου καθώς και αντίστοιχα θα παίξουν ρόλο στην προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μάλιστα, κάθε μέλος- εργαζόμενος θα έχει και συγκεκριμένη ευθύνη πχ Αρχηγός, Υπαρχηγός κλπ.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική όμως είναι η στάση της διοίκησης του ΠΕΔΥΨΥ, η οποία δε δίστασε προφορικά να απειλήσει εργαζόμενους , σε περίπτωση που αυτοί αρνούνταν τη συμμετοχή τους σε αυτές τις ομάδες, ακόμη και με δυσμενή μετακίνηση.

Το ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων καταγγέλλουμε τη μετακύλιση της κρατικής ευθύνης για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία των νοσοκομειακών δομών και συνολικά της ζωής όλου του λαού, καθώς και το όργιο αυταρχισμού της διοίκησης του Πο.Νο.Μο.Ψυ. Θεσσαλονίκης με τελευταία πράξη τους προφορικούς εκβιασμούς σε βάρος συναδέλφων.

Ξεκαθαρίζουμε, λοιπόν, τα εξής:

- **Δε θα δεχτούμε τη μετακύλιση της ευθύνης κράτους, κυβέρνησης και διοικητικών τους μηχανισμών να οργανώσουν την πυροπροστασία των υγειονομικών δομών στις πλάτες των εργαζομένων. Ευθύνη κάθε υγειονομικού είναι η περίθαλψη, φροντίδα και προάσπιση της υγείας ασθενών και νοσηλευόμενων. Τα όποια σχέδια αντιμετώπισης μια**

πυρκαγιάς, πολύ περισσότερο δε η πρόληψή της, βαραίνουν τη διοίκηση των νοσοκομείων και τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας. Είναι, δε, αντιεπιστημονικό και απαράδεκτο να ταυτίζονται με την ανάγκη ενημέρωσης & εκπαίδευσης του προσωπικού για εξασφάλιση της φροντίδας των ασθενών σε έκτακτες συνθήκες. Ωστόσο, το κράτος εμφανίζεται για άλλη μια φορά επιλεκτικά ανίκανο να προστατέψει τους πολίτες και, όπως στις πρόσφατες φωτιές που έχουν κατακάψει τη χώρα μας πετάει το μπαλάκι στους ελάχιστους πυροσβέστες και τους ίδιους κατοίκους, έτσι και σε αυτή την περίπτωση ζητάει από τους εργαζόμενους με ατομική ευθύνη να καλύψουν το συνειδητό κενό επιχειρησιακού σχεδιασμού και να αναλάβουν ακόμη περισσότερες ευθύνες από το ήδη εξαντλητικό έργο τους που ορίζει το εργασιακό αντικείμενό τους. Και πρακτικά, επομένως είναι αδύνατο, αφού όταν σε ένα ξενώνα είναι 1 νοσηλευτής στη βάρδια πώς θα φροντίσει για την ακεραιότητα τόσων ασθενών και ταυτόχρονα θα υλοποιήσει το σχεδιασμό που του επιβάλλεται???

- **Τα όποια επιχειρησιακά σχέδια καταρτίζονται είναι κενά γράμματος από τη στιγμή που εδώ και χρόνια, δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα κρατική για την εξασφάλιση όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να προλάβουν και να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.** Αυτοί οι παράγοντες αφορούν πρώτα και κύρια τις υλικοτεχνικές υποδομές και εγκαταστάσεις (απαρχαιωμένες κτιριακές υποδομές από εύφλεκτα υλικά, απουσία ουσιαστικής πυρανίχνευσης και καταιονιστήρων), τις ασφαλείς εξόδους διαφυγής (που σε πολλές δομές δεν υφίστανται), τους τακτικούς ελέγχους και τη χαρτογράφηση των νοσοκομειακών χώρων από τον τεχνικό ασφαλείας και άλλες πιο εξειδικευμένες πλευρές για την εξασφάλιση των οποίων απαιτείται ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Και βέβαια, σημαντική παράμετρος πρόληψης είναι ο επαρκής αριθμός προσωπικού σε κάθε βάρδια - η τραγική υποστελέχωση προκαλεί επισφαλείς συνθήκες εργασίας και νοσηλείας συνολικά!
- **Ως εδώ! Δε δεχόμαστε να γινόμαστε καθημερινά σταθμάρχες, ενώ κάνουμε σαφές ότι η τρομοκρατία δε θα περάσει!**
Πιο συγκεκριμένα, για να μην κουνηθεί φύλλο απέναντι σε αυτή την επιλεκτική ανικανότητα κράτους και κυβέρνησης που δε δαπανούν πόρους για την ασφάλειά μας αλλά γενναϊόδωρα επενδύουν σε πολεμικές δαπάνες βάζοντας τη χώρα μας στο «μάτι του κυκλώνα» και στηρίζοντας κράτη-δολοφόνους όπως αυτό του Ισραήλ, η διοίκηση του νοσοκομείου αξιοποιεί το μαστίγιο. Μετά τις συνδικαλιστικές διώξεις, μετά την τρομοκρατία προς τους συναδέλφους που έχει γίνει καθημερινότητα, μετά τις ωμές παρεμβάσεις περιστολής της δράσης του σωματίου όπως στην πρόσφατη προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για την τραγική κατάσταση σε ψυχική υγεία- απεξάρτηση, φτάνει τώρα διά στόματος υπευθύνων τομέα να απειλεί

με κυρώσεις και τιμωρίες εάν οι εργαζόμενοι δε «συμμορφωθούν» , δηλαδή να βάλουν πλάτη με προσωπική τους ευθύνη.

Δεν είναι τυχαία, μάλιστα, η χρονική συγκυρία αφού σε συνθήκες γιγάντωσης της εμπορευματοποίησης της υγείας, της παιδείας και παραπέρα πετσοκόμματος των κοινωνικών παροχών, σε συνθήκες πολεμικής προπαρασκευής όπου “πρέπει να μπουν «τα κεφάλια μέσα»”, εντείνεται η καταστολή και η τρομοκρατία σε όποιον δε συνετίζεται, «σε όποιον σηκώνει κεφάλι» ζητώντας τα αυτονόητα όπως ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ εδώ και τώρα:

- Να καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (πυρόσβεση-εκκένωση και ασφαλής διαφυγή) με αποκλειστική ευθύνη κράτους-κυβέρνησης- ΥΠε-διοίκησης νοσοκομείου που θα το υλοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και υπεύθυνοι. Καμία συμμετοχή των συναδέλφων σε βάρδια και εφημερία σε αυτό το σχεδιασμό!
- Η διοίκηση της Πο.Νο.Μο.Ψυ. Θεσσαλονίκης να μη διανοηθεί να καταφερθεί εναντίον συναδέλφου αξιοποιώντας εκφοβισμούς και απειλές, άμεσα να αναιρέσει τη λίστα συναδέλφων που θα καταρτίζουν τις επιτροπές ευθύνης για την πυροπροστασία των δομών! Διαφορετικά, επιφυλασσόμαστε για δυναμική απάντηση με κάθε αγωνιστικό και ένδικο μέσο.
- Να εξασφαλιστεί σε κάθε τμήμα και δομή ο απαραίτητος εξοπλισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς (και όχι μόνο) όπως σύστημα ανίχνευσης καπνού, πυροσβεστήρες, μέσα υψηλής προστασίας ατομικής υγείας με αποκλειστική ευθύνη του κράτους καθώς και η ύπαρξη κατάλληλων εξόδων διαφυγής.

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ