



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του λαού από την καταστροφική πυρκαγιά στις ΠΕ Έβρου και Ροδόπης

18 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο και τη Ροδόπη που κατέκαψε 960.000 στρέμματα γης (κυρίως δασικής), μια πυρκαγιά που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και κινήθηκε προς αστικές περιοχές, φτάνοντας ως την Αλεξανδρούπολη, απειλώντας κατοικημένες περιοχές, που αφαίρεσε 20 ζωές, ο λαός της περιοχής συνεχίζει να έρχεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της αλλά και να ζει με τον διαρκή κίνδυνο νέων καταστροφών.

Η ολοκληρωτική ένταξη της πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής της ανθεκτικότητας και του σχεδιασμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και της παραπέρα καταστολής απέναντι στο λαό, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως της πυροσβεστικής και της δασικής, τα ανεπαρκή έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης αυξάνουν τους κινδύνους από πιθανή εκδήλωση έντονων νέων φυσικών φαινομένων.

Το σχέδιο για την «ανασυγκρότηση του Έβρου» που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω στα καμένα και βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από την ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας.

Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Οι όποιες αναφορές υπάρχουν στο σχέδιο «ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ» παραμένουν ευχολόγια και κυρίως ως «στάχτη στα μάτια» του λαού.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή υπογράμμισε την ανάγκη μαζί με τα άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων, τα αναγκαία έργα υποδομών για την προστασία του λαού από μελλοντικούς κινδύνους, τις άμεσες αποζημιώσεις, να υπάρξουν μέτρα για την παρακολούθηση της πορείας της υγείας του πληθυσμού, για τη δημόσια υγεία συνολικά.

Συγκεκριμένα:

- την άμεση, και με πλήρη κρατική ευθύνη, ιατρική αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων που προέκυψαν τις πρώτες ημέρες της εκδήλωσης της πυρκαγιάς από τους καπνούς και τις τοξικές ουσίες που εκλύονται σε κάθε πυρκαγιά, της επιδείνωσης της υγείας των χρονίως πασχόντων.
- μαζικές προληπτικές εξετάσεις για όλο τον πληθυσμό, επιδημιολογική επιτήρηση για τις αρνητικές συνέπειες και την επιβάρυνση στην υγεία του λαού τους επόμενους μήνες, διαρκή περιβαλλοντικό έλεγχο για τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, τον υδροφόρο ορίζοντα, τις υδάτινες πηγές, τα δάση και την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Επίσης σημαντική παράμετρος αποτελεί και η βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια ψυχολογική επιβάρυνση του πληθυσμού και η αντιμετώπισή της. Επιστημονικές έρευνες και μελέτες καταδεικνύουν ότι μετά από τέτοιου μεγέθους φυσικές καταστροφές οξύνονται προϋπάρχοντες ψυχικές νόσοι και εκδηλώνονται και νέες, όπως η μετατραυματική διαταραχή, οι αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές. Ιδιαίτερα στα παιδιά το

αποτύπωμα παραμένει μεγάλο ακόμα και πολλά χρόνια μετά, ειδικά αν δεν υπάρξει επιστημονική παρέμβαση.

Οι ίδιες μελέτες αναφέρονται σε μείζονες επιπτώσεις στον ψυχισμό στους πυροσβέστες και άλλους επαγγελματίες και εθελοντές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης.

Όλα τα παραπάνω φυσικά εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση στο βαθμό που οι δημόσιες μονάδες υγείας παραμένουν υποστελεχωμένες, οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας υποβαθμίζονται στο όνομα της «αποασυλοποίησης» και συνολικά η εμπορευματοποίηση της υγείας αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Η κυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να ενισχύσει τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα ψυχικής υγείας της περιοχής. Αντί αυτού διαφημίζει ανεπαρκείς και αποσπασματικές παρεμβάσεις όπως οι Κινητές Μονάδες Υγείας.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο λαός είναι διαρκώς αντιμέτωπος με την εγκληματική πολιτική του «κόστους - οφέλους», η οποία λογαριάζει την υγεία του ως «κόστος» που επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς και εμποδίζει τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Είναι αντιμέτωπος με το καπιταλιστικό σύστημα, που θεωρεί την πρόληψη περιττή σπατάλη και τις εφεδρείες σε υλικό, δυναμικό και δομές ανεπίτρεπτο έξοδο, που δεν «χωράει» στις «δημοσιονομικές αντοχές» της οικονομίας. Γι' αυτό δεν μπορεί να προστατεύσει τον λαό από τα άμεσα, πολύ περισσότερο από τα «έκτακτα» συμβάντα.

Με βάση τα παραπάνω **ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός** τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

- Την επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού της περιοχής.
- Την πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού σε περιοδικές τακτικές εξετάσεις για αναπνευστικά, καρδιολογικά και άλλα προβλήματα υγείας από ένα αποκλειστικά κρατικό, σύγχρονο και δωρεάν σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
- Την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας του λαού της περιοχής.
- Την απρόσκοπτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των χρονίως πασχόντων.
- Την πλήρη στελέχωση, με μόνιμο προσωπικό, όλων των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δομών δημόσιας υγείας.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

Λαμπρούλης Γιώργος