



Προς το Προεδρείο της Βουλής

## Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097  
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr  
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

## ΑΝΑΦΟΡΑ

### Για τον κ. Υπουργό Υγείας

**Θέμα:** Για το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα την Τετάρτη 19/2/2025, σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, στην Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής (πρώην ΨΝΑ)

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** την ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων Ψ.Ν.Α., στην οποία με αφορμή το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα την Τετάρτη 19/2/2025, σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, στην Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής (πρώην ΨΝΑ), αναδεικνύει τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας και τις επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας στο νοσοκομείο και συνολικά στις δομές ψυχικές υγείας.

**Αθήνα 24/02/2025**

Οι καταθέτοντες βουλευτές

**Δάγκα Βιβή**

**Αμπατιέλος Νίκος**

**Γκιόκας Γιάννης**

**Διγενή Σεμίνα**

**Κανέλλη Λιάνα**

**Κατσώτης Χρήστος**

**Κτενά Αφροδίτη**

**Μανωλάκου Διαμάντω**

**Παφίλης Θανάσης**

**Τσοκάνης Χρήστος**

129  
26/2/2025

## ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

### ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ

#### ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα την Τετάρτη 19/2/2025, σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλικών, της Πολυδύναμη Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής (πρώην ΨΝΑ), όπου νοσηλευόμενος ασθενής αφαίρεσε την ζωή νοσηλευόμενης ασθενούς στην ίδια κλινική, ως Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη και τα συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους του θύματος, αλλά και την οργή μας για τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας αφού για 31 ασθενείς αναλογούν 2 νοσηλευτές σε κάθε βάρδια, για τις επισφαλείς όπως προκύπτει και από τα γεγονότα συνθήκες λειτουργίας μιας δομής ψυχικής υγείας τόσο για τους ψυχικά πάσχοντες όσο και για τους ίδιους εργαζόμενους!

Αυτή την στιγμή το 46% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένουν κενές! Οι ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες, για 83 θέσεις ειδικών ψυχιάτρων υπηρετούν μόνο 46 και αυτοί για 967 νοσηλευόμενους ημερησίως κατά μέσο όρο. Την ίδια στιγμή που στην ψυχιατρική κλινική όπου συνέβη το τραγικό γεγονός έως τον Σεπτέμβριο του 2024 υπήρχαν μόνο δύο ψυχίατροι (1 διευθυντής και ένας επιμελητής ψυχίατρος), ενώ από το καλοκαΐρι του 2024 δεν υπάρχει κανένας ψυχολόγος και η μία κοινωνική λειτουργός αντιστοιχεί για 31 ασθενείς που εναλλάσσονται κάθε τρεις μέρες που εφημερεύει το πρώην ΨΝΑ.

Το τραγικό αυτό γεγονός αναδεικνύει με τον πλέον δραματικό τρόπο τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις δημόσιες ψυχιατρικές δομές της χώρας μας. Η νοσηλεία περισσότερων ασθενών από τις προβλεπόμενες κλίνες, αφού για την κάθε ψυχιατρική κλινική προβλέπονται 25 κλίνες και τώρα και οι 9 ψυχιατρικές κλινικές έχουν 6 επιπλέον ράντζα η καθεμία, η υποστελέχωση του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, η υπερεφημέρευση και η εξουθένωση των εργαζομένων λόγω των συνεχών βαρδιών με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, με προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με προσωπικό από τα προγράμματα 55 – 67 του ΟΑΕΔ, δημιουργούν ένα επισφαλές για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους περιβάλλον, που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή βάσει της ψυχικής του δυσκολίας. Στις ίδιες ψυχιατρικές κλινικές νοσηλεύονται άνθρωποι, και όχι τρόφιμοι όπως αποκαλούνται, από 16 – 90 ετών, νοσηλεύονται άνθρωποι από όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πολύ δημοσιογραφικό ενδιαφέρον έπεσε πάνω στο τραγικό γεγονός, αλλά μας προβληματίζει έντονα ότι τόσα χρόνια αλλά και τον τελευταίο χρόνο με αφορμή την ψήφιση του νόμου που διαλύει και κλείνει της δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, οι εργαζόμενοι υγειονομικοί φωνάζαμε και καταγγέλλαμε για όλες αυτές τις συνθήκες και δεν μας δινόταν βήμα από πουθενά, ενώ αντιθέτως τώρα η συζήτηση επικεντρώνεται στο να βρεθούν αποδιοπομπαίοι τράγοι, να βρεθούν οι καινούριοι «σταθμάρχες», τόσο από το Υπουργείο Υγείας και την 2<sup>η</sup> ΥΠΕ, όσο και από τα ΜΜΕ, στιγματοποιώντας την ψυχική νόσο και αφήνοντας στην άκρη την υποβάθμιση και διάλυση της δημόσιας ψυχικής υγείας που εμείς οι υγειονομικοί και οι ασθενείς μας βιώνουμε καθημερινά.

Που ήταν το Υπουργείο Υγείας και οι αρμόδιοι όταν εμείς οι υγειονομικοί παλεύαμε για να μην γίνει το ΨΝΑ αποθήκη ψυχών, όταν παλεύαμε να μην υποβαθμιστεί και να συνεχίσει να λειτουργεί ως Νοσοκομείο. Όταν φωνάζαμε ότι στο ΨΝΑ δεν υπάρχει ούτε καρδιολόγος για ανθρώπους που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που επιβάλλει την καρδιολογική εκτίμηση, όταν στοιβάζονται άνθρωποι κλινοστατισμένοι στα ΤΕΠ γιατί δεν υπάρχουν κλίνες στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας! Όταν διεκδικούσαμε και διεκδικούμε οι ακούσιοι ασθενείς να μην μεταφέρονται με την αστυνομία, που όταν δεν υπάρχουν κλίνες επιστρέφουν με χειροπέδες πίσω στα κρατητήρια και το Υπουργείο Υγείας δεν εφαρμόζει ούτε το νόμο τους για ύπαρξη κινητών μονάδων με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μας γεννώνται σοβαρά ερωτήματα όταν πολύς ντόρος έγινε για τις ανακαίνισεις των ψυχιατρικών κλινικών του πρώην ΨΝΑ από το περιβόλιο Ταμείο Ανάκαμψης αν πράγματι πληρούν όλα τα κριτήρια ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων, αφού οι καθρέφτες έπρεπε να είναι άθραυστοι και δεν ήταν, ή στους τοίχους πολλών κλινικών περιμετρικά έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά καλύμματα που στις άκρες τους είναι αιχμηρά και φυσικά επίφοβα, αφού νοσηλεύονται για παράδειγμα ασθενείς με ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό.

Η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να φτιάξει φυλακές ασθενών και κελιά δεν θα περάσει! Οι ασθενείς που υπάγονται στο άρθρο 69 σημαίνει ότι λόγω της σοβαρής νοσηρότητας οδηγούνται στην διάπραξη αξιόποινων πράξεων για τις οποίες όμως δεν έχουν επίγνωση, ακριβώς γιατί νοσούν και πρωτίστως χρειάζεται να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά και όχι καταστατικά!

Τους λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε κανείς συνάδελφός μας να γίνει ο νέος «σταθμάρχης»! Ένοχη είναι η πολιτική της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων, που έκλεισε τα προηγούμενα χρόνια τα ψυχιατρικά νοσοκομεία με το πρόσχημα της αποασυλοποίησης και το καλοκαΐρι του 2024 έκλεισε τα 2 από τα 3 εναπομείναντα. Ένοχη είναι η διαχρονική απουσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας αφού τα ελάχιστα Κέντρα Ψυχικής Υγείας στην Αττική είναι υποστελεχωμένα και αφημένα στην τύχη τους. Εξάλλου η «ευαισθησία» και της σημερινής κυβέρνησης καταρρέει κάθε φορά που στοχοποιεί και αποκαλεί «γραφικούς» τους υγειονομικούς και τις κινητοποίησεις τους για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κάθε φορά που τους σέρνει στα δικαστήρια και καταστέλλει τους αγώνες τους για σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας στο ύψος των λαϊκών αναγκών και των επιστημονικών επιτευγμάτων.

## ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ

## ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  
Δημούλας Θωμάς

Η Γραμματέας  
Γκιτάκου Ειρήνη