



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών

Θέμα: Για το κλείσιμο του Κέντρου Αστεγών στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και τα οξυμένα προβλήματα που προκύπτουν.

Το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας συνεχώς κλιμακώνεται λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής ΕΕ – κυβέρνησης - αστικών κομμάτων. Πολιτική που για τα κέρδη των λίγων γεννά φτώχεια, ανεργία, αστεγία. Αυξάνονται οι περιπτώσεις συνανθρώπων μας που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες ή με την απειλή της έξωσης, ενώ οι πλειστηριασμοί λαϊκών σπιτιών είναι από τις πιο σκληρές εκφάνσεις της αντιλαϊκής πολιτικής που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις.

Χαρακτηριστικά, για τον δήμο Ηρακλείου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκδόθηκαν το 2024 -μόνο για το α' τετράμηνο- 298 βεβαιώσεις αστεγίας για 120 πολίτες, ενώ το 2023 εκδόθηκαν 3393 βεβαιώσεις αστεγίας για 988 πολίτες και αντίστοιχοι ήταν οι αριθμοί για τα προηγούμενα έτη. Νούμερα που φανερώνουν τη βαρβαρότητα του συστήματος, όπου η ακραία φτώχεια υπάρχει δίπλα στον αμύθητο πλούτο των λίγων, όπου η αστεγία υπάρχει δίπλα σε 5στερα και σε 6στερα ξενοδοχεία.

Μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, η δημοτική αρχή Ηρακλείου Κρήτης επέλεξε να προχωρήσει στο κλείσιμο του Κέντρου Αστεγών - Ξενώνα φιλοξενίας για περίπου 50 άστεγους, με πρόσχημα ότι έχουν καλυφτεί οι ανάγκες. Κατέφυγε ακόμη και στο αντιεπιστημονικό επιχείρημα της «ατομικής ευθύνης» των αστεγών για τη μη επανένταξή τους.

Όσον αφορά τα επιχειρήματα της δημοτικής αρχής ότι ήταν περιορισμένος ο αριθμός των συνανθρώπων μας που κατέφευγαν στον Ξενώνα, αυτά δεν ευσταθούν, αφού οι συνθήκες θα έπρεπε να είναι διαφορετικές. Να στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό και ταυτόχρονα να υπάρχουν, με ευθύνη του κράτους και κρατική χρηματοδότηση, όλες οι υπηρεσίες, όλες οι αναγκαίες δομές, για εξατομικευμένη προσέγγιση, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι επιβίωσης για τα άτομα που ζουν σε κατάσταση ένδειας. Άτομα που και λόγω της συνθήκης της αστεγίας, συχνά, αντιμετωπίζουν συννοσηρότητα ψυχικών και σωματικών διαταραχών και έχουν ανάγκη υπηρεσιών υγείας όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στήριξη για κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, εργασιακή συμβουλευτική και προετοιμασία για εύρεση σταθερής στέγης και κοινωνικής επανένταξης, καθώς ο Ξενώνας αφορά σε βραχεία διαμονή.

Οι δράσεις στον δρόμο (Street Work) δεν αποδίδουν χωρίς τα παραπάνω αναγκαία. Όσο για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», που προπαγανδίζει η κυβέρνηση και επικαλείται η δημοτική αρχή, εντάσσεται στην αντιλαϊκή πολιτική που λογαριάζει τα όποια μέτρα κοινωνικής προστασίας με τη λογική του «κόστους- οφέλους» για το κράτος. Την τρέχουσα περίοδο 2022-2025 εντάχθηκαν όλα κι όλα 45 άτομα στον δήμο Ηρακλείου, ενώ για τη νέα περίοδο 2025-2028 ο Δήμος έκανε αίτηση για μόλις 45 νοικοκυριά και ακόμη χειρότερα με τον εγκεκριμένο Π/Υ του σχεδίου «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους III» ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών είναι μόνο 20 ! Επιπλέον, οι «ωφελούμενοι» που υποστηρίζονται την τρέχουσα περίοδο δεν μπορούν να ενταχθούν στην επόμενη.

Οι άστεγοι και οι δυνητικά άστεγοι, στον δήμο Ηρακλείου, αντιμετωπίζουν τη βαρβαρότητα ενός κράτους που θεωρεί κόστος ακόμη και την ύπαρξη κοινωνικών δομών

για τα προβλήματα που το ίδιο δημιουργεί. Ως συνέπεια, η υποβάθμιση της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, ανοίγει τον δρόμο με στόχο το κέρδος, σε ΜΚΟ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και κάθε λογής «φιλόανθρωπους».

Στην ίδια κατεύθυνση με το κεντρικό κράτος κινείται και το τοπικό, ο δήμος, που ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού, εφαρμόζει μέχρι κεραίας την πολιτική που προκαλεί φτώχεια και στη συνέχεια, στην καλύτερη περίπτωση, υλοποιεί αποσπασματικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης. Αποτέλεσμα είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες και δομές να κλείνουν με αποφάσεις της δημοτικής αρχής, όπως ο Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων και άλλες να αναστέλλουν τη λειτουργία τους, όπως συνέβη με τον ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Ηράκλειο.

Και παρότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του δήμου Ηρακλείου κάνουν την δουλειά τους με ευσυνειδησία, ζήλο, εργατικότητα και επαγγελματισμό, βρίσκονται συνεχώς με περισσότερα καθήκοντα, να εργάζονται κάτω από συνθήκες εντατικοποίησης και με όλο και λιγότερα εργαλεία. Οι ελλείψεις μόνιμου προσωπικού είναι τεράστιες. Οι όποιες προσλήψεις, αφορούν εργαζόμενους με πληθώρα διαφορετικών συμβάσεων, 8μηνες μέσω ΟΑΕΔ, 8μηνες ΙΔΟΧ, κ.ά. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και τη μη ύπαρξη σύγχρονων διαθεματικών υπηρεσιών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε

- Να επαναλειτουργήσει, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, το Κέντρο Αστέγων στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με στελέχωσή του με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή εργασία.

- Να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών στέγασης όσων αστέγων είναι ενταγμένοι στο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ii» και να εξασφαλιστούν γι' αυτούς οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συνολικά οι ανάγκες κοινωνικής φροντίδας όλων των αστέγων που η οικονομική πολιτική των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης έχει καταδικάσει στην ανέχεια.

- Να καλυφθούν άμεσα, οι ανάγκες στελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με όλο το απαιτούμενο, με βάση τις διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες, μόνιμο προσωπικό και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Οι Βουλευτές
Συντυχάκης Μανώλης
Δάγκα Βιβή
Διγενή Σεμίνα
Κατσώτης Χρήστος