



ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: Για την προστασία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην Κρήτη

Μόλις μέσα στις δέκα πρώτες μέρες του 2025, 220 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στα παράλια της νότιας Κρήτης, μόνο στην περιφέρεια των Χανίων. Ενώ συνολικά το έτος 2024, έφτασε στην Κρήτη ο αριθμός ρεκόρ των 4.704 μεταναστών και προσφύγων. Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί, υποδηλώνοντας την διαρκή αύξηση των ξεριζωμένων ανθρώπων σε συνθήκες δύσυνσης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, παρά την εύθραυστη «εκεχειρία» στη Γάζα, και των επικίνδυνων εξελίξεων στη Συρία, με την άμεση εμπλοκή της χώρας μας. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται ο απατηλός χαρακτήρας των διακηρύξεων για τον δήθεν έλεγχο των «ροών» μέσω των διακρατικών συμφωνιών της «νόμιμης μετανάστευσης», όπως η περιβόητη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου που έχει συνοδευτεί από την αύξησή τους.

Όπως μαρτυρούν άνθρωποι και υπεύθυνοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, Λιμενικό, κάτοικοι), οι μετανάστες και πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Κρήτη, οι περισσότεροι στο μικρό νησί της Γαύδου, ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι τους από το Τομπρούκ της Λιβύης, με εντελώς ακατάλληλες μικρές βαρκούλες, είναι σε άθλια κατάσταση, οι περισσότεροι χωρίς παπούτσια και ρακένδυτοι, με πολλούς από αυτούς να είναι ανήλικοι. Χιλιάδες άλλοι περιμένουν τη «σειρά τους» για το ταξίδι στο λιμάνι της Λιβύης, σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, άγριας εκμετάλλευσης, εκβιασμών, ακόμα και βασανιστηρίων.

Για όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση έχει πλήρη γνώση και ασφαλώς μεγάλες ευθύνες, καθώς στήριξε κι αυτή -όπως και όλα τα αστικά κόμματα- την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ- Ε.Ε.- NATO στη Λιβύη, που έχει οδηγήσει στη σημερινή διαλυτική κατάσταση. Όμως, παρ' όλα αυτά, δεν έχει παρθεί κανένα απολύτως μέτρο για την διάσωση και προστασία αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων. Επαναλαμβανόμενα είναι τα ναυάγια, με πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους.

Η διάσωση των ανθρώπων που εντοπίζεται εντός του θαλάσσιου χώρου ευθύνης για την Ελλάδα, δηλαδή σε απόσταση ακόμα και 70 ν.μ. από τη στεριά και μάλιστα στα επικίνδυνα νερά ανοιχτής θάλασσας, υπονομεύεται. Αφού, το Λιμενικό της νότιας Κρήτης επιχειρεί με μόλις τρία σκάφη, εντελώς ακατάλληλα για τέτοιες διαδρομές, χωρητικότητας λίγων δεκάδων ανθρώπων, ενώ μόνο ένα από αυτά διαθέτει τις οικείες προδιαγραφές διάσωσης ως ναυαγοσωστικό. Στο ενδεχόμενο ενός σκάφους σε κίνδυνο, όπως αυτό του ναυαγίου της Πύλου, για το οποίο ακόμα δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες, κάθε προσπάθεια διάσωσης θα είναι αδύνατη.

Για την υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην Κρήτη, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικά σχεδιασμός. Περιφέρεια και Δήμοι, χωρίς να έχουν λάβει οδηγίες και υποδείξεις, ούτε πολύ περισσότερο οποιαδήποτε χρηματοδότηση, σχεδόν «αυτοσχεδιάζουν», αναλαμβάνοντας την ευθύνη σίτισης, ένδυσης, διερμηνείας, μεταφοράς και μεταγωγής, προσωρινής φιλοξενίας σε χώρους, που όμως είναι ακατάλληλοι και ανεπαρκείς. Παρά τα διάφορα δημοσιεύματα για τα πρωθυΐμενα σχέδια του Υπουργείου, Περιφέρεια και Δήμοι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση μέχρι τώρα.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η μόνη ουσιαστική ασπίδα προστασίας εξαθλιωμένων ανθρώπων είναι η λαϊκή αλληλεγγύη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ, ο κ. Υπουργός, τί μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την διάσωση και προστασία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην Κρήτη, σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας με αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες, για τη καταγραφή των αναγκών τους, με πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου, ώστε να λαμβάνουν άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

Ο Βουλευτής
Συντυχάκης Μανώλης