



Αθήνα, 26 Ιουλίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Σε συνθήκες πολιορκίας οι κάτοικοι της Σαντορίνης εξαιτίας του υπερτουρισμού και της αναβλητικότητας του Υπουργείου Τουρισμού να λάβει τα αναγκαία μέτρα»

Ο ελληνικός τουρισμός αναμφισβήτητα συνεισφέρει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, επιδρά σημαντικά σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό και στόχος της πολιτικής για τον τουρισμό πρέπει να είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και διαχείριση που να αποσκοπεί στον πολλαπλασιασμό των θετικών επιπτώσεων του και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών του. Με αυτό τον τρόπο ο τουρισμός μετατρέπεται σε εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης.

Η χωρίς σχέδιο τουριστική ανάπτυξη συνεπάγεται περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα. Ζητήματα που καλούνται να λύσουν οι τουριστικοί προορισμοί που αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού, όπως πολλοί προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα, και κυρίως τα ελληνικά νησιά. Ειδικά για την περίπτωση του τουρισμού κρουαζιέρας, η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει σε προορισμούς όπως η Σαντορίνη, με 800 πλοία να προσεγγίζουν το 2023, μεταφέροντας, σύμφωνα με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος, σχεδόν 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ειδικά για τη Σαντορίνη, τα τελευταία δημοσιεύματα που είδαν το φως αποκαλύπτουν σε όλη την έκταση την σκοτεινή πλευρά του ανεξέλεγκτου τουρισμού κρουαζιέρας και αυτό αποτελεί μόλις την κορυφή του παγόβουνου.

Με δυνατότητα, σύμφωνα με τον Δήμο Σαντορίνης, ανώτατου ορίου επισκεπτών κρουαζιέρας τα 8.000 άτομα ημερησίως ενώ υπάρχουν ημέρες που το νησί δέχεται έως και 17.000 επισκέπτες κρουαζιέρας, αποδεικνύει ότι το ανωτέρω όριο των 8.000 ατόμων ημερησίως δεν τηρείται στην πράξη. Επιπλέον, το νησί δέχεται πρόσθετη επιβάρυνση από τις ημερήσιες αφίξεις επιβατών τουριστών με την ακτοπλοΐα, με τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις και τα τουριστικά σκάφη.

Επειδή η Σαντορίνη αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ελληνικού προορισμού, που, λόγω της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κατά την τουριστική σεζόν,

Επειδή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, με χαρακτηριστικό το νοσοκομείο Σαντορίνης στο οποίο το νοσηλευτικό προσωπικό του δεν επαρκεί ούτε για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται και ζητήματα ασφαλείας λόγω συνωστισμού για κατοίκους και επισκέπτες,

Επειδή ο υπερτουρισμός κατά την θερινή περίοδο εξαντλεί τους φυσικούς πόρους του νησιού και καταδικάζει τους κατοίκους του σε μία μορφή «αιχμαλωσίας» καθώς αδυνατούν να μετακινηθούν και να ζήσουν με άνεση μέσα στον ίδιο τους το «σπίτι»,

Επειδή η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού ενδιαφέρεται μόνο για τα οικονομικά ρεκόρ στον τουρισμό και αδιαφορεί για τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν τους επιμέρους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός

1. Υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με όρους που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιμέρους προορισμών περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά; Πότε σκοπεύει να παρουσιάσει το σχετικό σχέδιο;
2. Υπάρχει από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία καταγραφή της δυνατότητας επισκεψιμότητας σε μεγέθη και αριθμό αφίξεων πλοίων και αριθμό των τουριστών που μπορούν να αποβιβαστούν ημερησίως, σε περιοχές που πλήττονται από τον υπερτουρισμό; Και, αν ναι, ποια είναι αυτά τα στοιχεία;
3. Σε ποιες κοινές δράσεις με τις τοπικές δημοτικές αρχές, τους φορείς και την κοινωνία σκοπεύει να προβεί για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της χωρίς κανόνες ανάπτυξης κρουαζιέρας και του υπερτουρισμού;
4. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός δεν είναι «άφθαρτος» και ότι η κακή διαχείριση της τουριστικής δραστηριότητας της κρουαζιέρας ιδιαίτερα στην Σαντορίνη θα επηρεάσει δυσμενώς την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προστατευθεί και να ενισχυθεί το brand name της χώρας;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη