



Αθήνα, 10.04.2024

**Επίκαιρη Ερώτηση
προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης**

Θέμα: «Η απουσία του βάσιμου λόγου απόλυσης απελευθερώνει την εργοδοτική αυθαιρεσία, με συνέπεια την απόλυση εργαζομένων εξαιτίας αποτυχημένων επιχειρησιακών σχεδίων »

Είναι πολύ συχνή η επιστράτευση του επιχειρήματος της μείωσης της ανεργίας από την κυβέρνηση στην προσπάθεια της να υποστηρίξει το αφήγημα της βελτίωσης της κοινωνικής ευημερίας. Η στατιστική όμως αποκλιμάκωση της ανεργίας δεν έχει προέλθει από την αύξηση της απασχόλησης (-11,2 χιλιάδες άτομα το 2023), αλλά από την μείωση του εργατικού δυναμικού (-139 χιλιάδες άτομα το 2023), πράγμα που είναι ενδεικτικό για την απουσία μιας ανθεκτικής και βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής.

Η εργασιακή πραγματικότητα δεν μαρτυρά καμία θετική εικόνα. Συγκεκριμένα, η Viva Wallet προχώρησε πρόσφατα σε αιφνιδιαστικές απολύσεις, μετά από αποτυχία του business plan της εταιρείας και ενόψει απαισιόδοξων εκτιμήσεων για το τρέχον έτος. Οι απολύσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα της εντολής της διοίκησης της εταιρείας για οριζόντιες περικοπές στον προϋπολογισμό. Η αύξηση του μισθολογικού κόστους που κραδαίνει η εταιρεία σαν επιχείρημα ήταν συνειδητή επιλογή της διοίκησης στη βάση μιας επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ποτέ δεν συνέβη. Και ω του θαύματος αυτή την στρατηγική αποτυχία της διοίκησης θα την χρεωθούν εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι καμία ευθύνη δεν φέρουν για τη χάραξη των επιχειρησιακών σχεδίων.

Δυστυχώς για την μισθωτή εργασία, η κολοσσιαία αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, η πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η προώθηση πολιτικών ευελιξίας, η απελευθέρωση απολύσεων και πλείστα όσα μέτρα υποβάθμισης της εργατικής δύναμης, τα οποία βαπτίζονται ως διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αποτελούν

έναν μοχλό μείωσης του μέσου εργατικού μισθού. Η εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης έχει σαν στόχο την υποχώρηση της διαπραγματευτικής δύναμης της εργατικής τάξης και των συγγενών της κοινωνικών στρωμάτων μέσω της υποαπασχόλησης και της ανεργίας και τα περί του αντιθέτου αποτελούν μόνο επικοινωνιακές κορώνες.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η Υπουργός:

- Ποιες ενεργητικές η/και παθητικές πολιτικές απασχόλησης θα προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση;
- Έχουν τηρηθεί όλες οι εκπορευόμενες εκ του νόμου προβλέψεις για την διαδικασία των εν λόγω απολύσεων;
- Σκοπεύει η Υπουργός να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να επανέλθει ο βάσιμος λόγος απόλυσης και να μειωθεί η εργοδοτική αυθαιρεσία;

Ο υπογράφων βουλευτής
Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος