



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Λήψη άμεσων αντιπλημμυρικών μέτρων για την πρόληψη πλημμυρών στη Δυτική Αττική

Παρά τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ για την ανάγκη λήψης των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά το ότι βρισκόμαστε στα μέσα του χειμώνα. Οι απαραίτητοι καθαρισμοί των ρεμάτων δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ οι διευθετήσεις πολλών από αυτών «καρκινοβατούν».

Πιο συγκεκριμένα, στα ρέματα της Μάνδρας, «Σούρες» και «Άγια Αικατερίνη», που το 2017 η υπερχειλίση τους κόστισε τη ζωή σε 24 συνανθρώπους μας, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διευθέτησή τους συζητήθηκε μόλις φέτος. Τραγική είναι η κατάσταση και στον Ασπρόπυργο, όπως με το ρέμα του «Αγίου Ιωάννη» στην περιοχή της Τρύπας Αλεπούς, που στην πρώτη νεροποντή τίθενται σε κίνδυνο ζωές και λαϊκές περιουσίες, όπως έγινε με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι γύρω από τα ρέματα «Γουρούνας», «Αλατζά» και «Μαύρης Ώρα» στην περιοχή του Ασπροπύργου. Αντίστοιχα, οι μελέτες και η διευθέτηση του ρέματος της «Γιαννούλας» στη Φυλή καρκινοβατεί με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει όλη η περιοχή στην πρώτη νεροποντή. Ίδια είναι η κατάσταση και στον δήμο Μεγαρέων, όπως για παράδειγμα στο ρέμα «Μαυρατζά», που δέχεται όλο τον όγκο των νερών της πόλης, και η διευθέτηση του βασίζεται σε μελέτες παλιότερων ετών, αλλά και στο ρέμα του «Αγίου Γεωργίου». Στην περιοχή της Κινέττας όπου είχαμε τις πλημμύρες το 2018 και το 2019 οι μόνες εργασίες που έχουν γίνει αφορούν ένα τμήμα του ρέματος της «Πίκας» και κάποια αποσπασματικά έργα πάνω από την Ολυμπία Οδό, που ουσιαστικά μεταφέρουν το πρόβλημα και το κάνουν πιο οξυμένο στην περιοχή της Κάτω Κινέττας.

Είναι δικαιολογημένο οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να αγανακτούν, αφού κάθε χρόνο γίνονται στο ίδιο έργο θεατές, με την πρώτη βροχή να απειλούνται ζωές και περιουσίες με ευθύνη διαχρονικά όλων των Κυβερνήσεων, Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών. Η τραγική κατάσταση που βιώνουν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που δεν έχει ως προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες, όπως την προστασία της ζωής του λαού, αλλά μόνο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι διάφορες μελέτες για την αντιπλημμυρική θωράκιση έχουν πραγματοποιηθεί πολλά χρόνια πριν, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα αναγκαία μέτρα, αλλά και όσα έχουν προχωρήσει να είναι πρόχειρα και αποσπασματικά, όπως τα διάφορα έργα ανάσχεσης των υδάτων.

Παράλληλα, τα όποια μέτρα δε θα μπορέσουν να αποδώσουν, αν ταυτόχρονα δεν κατασκευαστεί ένα σύγχρονο εσωτερικό δίκτυο όμβριων υδάτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

ΕΡΩΤΑΤΑ ο κ. Υπουργός πότε και ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

- Να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις σε όλα τα προαναφερόμενα ρέματα που το πρόβλημα είναι εντονότερο, όπως βεβαίως και των λοιπών ρεμάτων στη Δυτική Αττική, τα αναγκαία έργα ανάσχεσης των υδάτων με αγωγούς και δεξαμενές, αλλά και οι εργασίες κατασκευής εσωτερικού δικτύου όμβριων υδάτων.

- Να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού, με κριτήρια την ασφάλεια, την προστασία του λαού και του περιβάλλοντος, ώστε να μην κινδυνεύουν οι ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επαγγελματιών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Βουλευτής
Τσοκάνης Χρήστος