

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 1804
Ημερομ. Κατάθεσης: 10/4/2023



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Ακραία υποστελέχωση ΟΠΕΚΑ»

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜΕΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά το από 4/3/2023 Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ.

Στο Δ.Τ., με αφορμή την κατάσταση που προέκυψε παραμονές της Καθαράς Δευτέρας με τα λάθη στις καταβολές των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας που χορηγεί ο Οργανισμός, αναφέρονται στην ακραία υποστελέχωση του Οργανισμού, στην απαξίωση της Δ/σης Πληροφορικής και στην αύξηση του αντικειμένου χωρίς κανένα σχεδιασμό. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή, αξιόπιστη και αξιοπρεπή παροχή της κρατικής συνδρομής στους δικαιούχους.

Επισυνάπτεται η επιστολή. Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.



Αθήνα, 06/04/2023

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης

Μαρία Απατζίδα

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης

Σοφία Σακοράφα

Π. Σ. Ε. Ο. Γ. Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ - ΕΦΚΑ)

Πατησίων 30, 10170 Αθήνα

Τηλ.: 213.15.19.112

Email: pse.oga@gmail.com

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη για μας τους εργαζόμενους στον ΟΠΕΚΑ η τραγελαφική κατάσταση που προέκυψε παραμονές της Καθαράς Δευτέρας με τα λάθη στις καταβολές των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας που χορηγεί ο Οργανισμός. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να συμβεί. Για την ακρίβεια, είναι θαύμα ότι δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα. Ένα θαύμα που οφείλεται αποκλειστικά στην ευσυνειδησία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι κυριολεκτικά δίνουν μάχη καθημερινά στις ακραία υποστελεχωμένες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

Όσο μικρή σημασία κι αν έχει το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε εντός του Οργανισμού, είναι όμως κοινό μυστικό ότι αυτό και άλλα παρόμοια «λάθη» είναι απολύτως αναμενόμενα όταν:

- **Εσκεμμένα και εν πλήρει συνειδήσει** οι πολιτικές ηγεσίες του εποπτεύοντος υπουργείου και οι διοικήσεις έχουν οδηγήσει τον Οργανισμό σε ακραία υποστελέχωση, παρουσιάζοντας ως δήθεν «λύση» την επιλογή να «γμιρίζουν» τα άδεια από υπαλλήλους γραφεία με «ωφελούμενους» περιορισμένης χρονικής διάρκειας,
- **Εσκεμμένα και εν πλήρει συνειδήσει** οι πολιτικές ηγεσίες του εποπτεύοντος υπουργείου και οι διοικήσεις έχουν οδηγήσει την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού σε απόλυτη απαξίωση, περιορίζοντας τους ελάχιστους πλέον συναδέλφους μας που τη στελεχώνουν σε ρόλο «τροχονόμου» στις «λεωφόρους» των αναθέσεων σε ιδιωτικές εταιρείες,
- **Εσκεμμένα και εν πλήρει συνειδήσει** οι πολιτικές ηγεσίες του εποπτεύοντος υπουργείου έχουν αποφασίσει και οι διοικούντες τον Οργανισμό έχουν αποδεχτεί ότι θα αναλαμβάνουμε νέες αρμοδιότητες όχι μόνο χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πολλές φορές χωρίς να έχουμε συμμετάσχει ούτε στον σχεδιασμό ούτε στην κατάρτιση των νομοθετικών διατάξεων για τις σχετικές διαδικασίες, αλλά ούτε και στην ανάπτυξη των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων (κι άλλες φορές ζητώντας τη συμμετοχή μας ελάχιστο χρόνο πριν από την έναρξη),
- **Εσκεμμένα και εν πλήρει συνειδήσει** οι πολιτικές ηγεσίες του εποπτεύοντος υπουργείου έχουν αποφασίσει και οι διοικούντες τον Οργανισμό έχουν αποδεχτεί ότι κάθε τρεις και λίγο, είτε αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν, είτε προτάσσοντας μικροπολιτικούς υπολογισμούς, θα τροποποιούν τις σχετικές διατάξεις, ή θα θεσπίζουν «έκτακτες» ρυθμίσεις, αναμένοντας ότι, **πάντα με την ίδια προβληματική – και**

ενίοτε ανύπαρκτη – προηγούμενη διαβούλευση, αυτά που κάποιοι φαεινοί εγκέφαλοι οραματίζονται, μπορούν με έναν μαγικό τρόπο να εφαρμοστούν αυτόματα το επόμενο πρωί.

Η συνέπεια των διοικήσεων του Οργανισμού και των πολιτικών ηγεσιών του εποπτευόντος υπουργείου στο να κωφεύουν στις επανειλημμένες και συνεχείς επισημάνσεις μας για τα ανωτέρω αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν «πετάνε χαρταετό» όλο τον χρόνο, αλλά αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης της προνοιακής πολιτικής, στην παρούσα μάλιστα επιβαρυσμένη κοινωνική συγκυρία. Τώρα πλέον που, δυστυχώς με τραγικά βαρύ τίμημα, (ελπίζουμε να) έχει γίνει σε όλους ξεκάθαρο ότι είναι κακόβουλο, κάποτε δε καταλήγει και εγκληματικό, να μεθοδεύεται η κατάδειξη «λαθών» του τελευταίου «γραναζιού» ως κυρίαρχης αιτίας για τα όποια βαρύτητας προβλήματα, ενώ είναι πασιδηλο ότι αυτά προκαλούνται από τις ιδεολογικές εμμονές και τις καλοσχεδιασμένες πράξεις, ή και παραλείψεις, των υψηλά ιστάμενων και, πάντοτε και βολικά, ποινικά ανεύθυνων,

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την κατάσταση που με αποκλειστικά δική της ευθύνη δημιουργήθηκε

Δεν είναι αρκετή η, από όλους απαιτούμενη, συντομότερη δυνατή επίλυση του προβλήματος, με καταβολή των ορθών ποσών στους δικαιούχους, που είναι άλλωστε αυτονόητο ότι θα έπρεπε εξαρχής να είναι εξασφαλισμένη (αν και ακόμη, ήδη δέκα μέρες μετά, ο ορίζοντας αποκατάστασης παραμένει άδηλος).

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι μόνο ένας επαρκώς και αποκλειστικά με μόνιμο προσωπικό στελεχωμένος ΟΠΕΚΑ, που θα έχει ισχυρό λόγο στις υλοποιούμενες από τον Οργανισμό πολιτικές, από το στάδιο του σχεδιασμού τους μέχρι τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας και την ανάπτυξη των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών, μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή, αξιόπιστη και αξιοπρεπή παροχή της κρατικής συνδρομής στους συμπολίτες μας που την έχουν ανάγκη.

Για το Διοικητικό Συμβόλιο του ΠΣΕ-ΟΓΑ

Η Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ



Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ