



Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Εσωτερικών
3. Οικονομικών

Θέμα: Σε βρόχο χρεοκοπίας οι ΔΕΥΑ από τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) είναι πλέον μη διαχειρίσιμη. Εδώ και ενάμιση χρόνο, από τον Αύγουστο του 2021 με την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής από τη ΔΕΗ αλλά και τη δήθεν κατάργησή της, τον Αύγουστο του 2022, που οδήγησε σε πολλαπλάσιες τιμές, οι ΔΕΥΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με υπέρογκα κόστη που τις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια είτε στη χρεοκοπία είτε στην αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης/αποχέτευσης, εν μέσω ακραίας ακρίβειας για όλους τους πολίτες.

Το γεγονός αυτό, το έχει επισημάνει έγκαιρα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση με την υπ' αριθ. 3235/14-2-2022 ερώτηση, στην οποία, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν απάντησε, ως όφειλε, γραπτά, και κλήθηκε τελικά να απαντήσει με τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, τον Απρίλιο του 2022. Οι γνωστές επικοινωνιακές γενικότητες του Υπουργού ΠΕΝ για τη γενναία στήριξη της κυβέρνησης προς την ελληνική κοινωνία, αλλά και για χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προφανώς δεν έδωσαν λύση, σε ένα ζήτημα που έχει πλέον διογκωθεί, μετά και από την μεταρρύθμιση «Φρανκενστάιν» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη του ράλι ακρίβειας στην ενέργεια, η κατάσταση έχει γίνει πλέον εκρηκτική, παρά τις όποιες μηνιαίες επιδοτήσεις με λεφτά των πολιτών και τις δήθεν εκπτώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, και λαμβάνοντας υπόψη επιδοτήσεις και τις όποιες εκπτώσεις, από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, το πρόσθετο κόστος από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ. Από τον Αύγουστο του 2022 και μετά οπότε και «καταργήθηκε» η ρήτρα αναπροσαρμογής, η τιμή του ρεύματος, αφαιρώντας και τις επιδοτήσεις, έχει πλέον απογειωθεί.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, **οι τελικές τιμές ρεύματος – με επιδοτήσεις και όποιες εκπτώσεις - σε εγκαταστάσεις ύδρευσης/αποχέτευσης χαμηλής τάσης ήταν αυξημένες κατά 129% τον Αύγουστο, κατά 326% το Σεπτέμβριο και κατά 256% τον Οκτώβριο και 239% το Νοέμβριο 2022 σε σχέση με τις τιμές Ιουλίου 2021.**

Για εγκαταστάσεις μέσης τάσης (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί, διυλιστήρια, κ.λ.π), η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική, αφού η αύξηση της τιμής ρεύματος (λαμβάνοντας υπόψη και τις επιδοτήσεις), ανήλθε

τον Αύγουστο σε περίπου 180%, τον Σεπτέμβριο σε 515% και τον Οκτώβριο σε 407% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε επίπεδο ΔΕΥΑ (πολλαπλές εγκαταστάσεις), αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

- Στη ΔΕΥΑ Βόλβης, η χρέωση προμήθειας ρεύματος αυξήθηκε από 49.755,68 ευρώ τον Οκτώβριο του 2020, σε 64.891,19 τον Οκτώβριο του 2021 (με ρήτρα αναπροσαρμογής και με αφαίρεση έκπτωσης της ΔΕΗ), και σε 180.774,71 ευρώ τον Οκτώβριο του 2022 (χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και με επιδότηση). Συνολική αύξηση 260% (!)
- Στη ΔΕΥΑ Βόρειου Άξονα Χανίων οι συνολικές χρεώσεις ρεύματος για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2022 είναι ήδη σχεδόν διπλάσιες αυτών του 2020, ενώ μόνο για τον Οκτώβριο του 2022 πρέπει να καταβληθούν 302.191,45 €. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 40% του συνόλου των ετήσιων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας που έπρεπε να καταβάλει η ΔΕΥΑ το 2020 (!)

Όσον αφορά ειδικότερα συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σημειώνονται τα εξής:

- Η χρέωση ενέργειας για αντλιοστάσιο μέσης τάσης στο Δήμο Θέρμης τον Αύγουστο του 2021 ήταν 16.575,83 ευρώ και τον Αύγουστο του 2022 διπλάσια (33.650,09 ευρώ) παρά την επιδότηση.
- Ως αποτέλεσμα του μοντέλου Φρανκενστάιν που παράγει υπερκέρδη στη λιανική, μόνο μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022, η τελική χρέωση ενέργειας για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης επίσης σχεδόν διπλασιάστηκε από 26.838,43 ευρώ σε 50.871,96 ευρώ.
- Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2022, η χρέωση ενέργειας για το διυλιστήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει αυξηθεί 328%, από 3.744,07 Ευρώ σε 16.048,93 ευρώ.

Σε όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ), όπου η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες αυξήσεις τουλάχιστον για τις χρεώσεις ΥΚΩ.

Γίνεται σαφές ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι άμεση η απειλή ρευματοκοπών σε ζωτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ ήδη, υπάρχουν ΔΕΥΑ που για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη προχωρούν σε αυξήσεις των τιμολογίων ύδρευσης-αποχέτευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο κρίθηκε στην πράξη ανεπαρκής να διασφαλίσει την λειτουργία των ΔΕΥΑ και να εγγυηθεί την πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης, αλλά επίσης δεν εφοδίασε τις ΔΕΥΑ με τα απαραίτητα εργαλεία για να καταστούν ενεργειακά αυτόνομες π.χ. μέσω της συμμετοχής τους σε ενεργειακές κοινότητες ή μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, παρά το πρόσφατο άρθρο 100 του Ν. 4951/2022.

Είναι προφανές ότι η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προσφέρει επαρκή και άμεση λύση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ενώ και το αποτύπωμα των προσκλήσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για τις υποδομές ύδρευσης (ΑΤ01), την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων (ΑΤ02) και την βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και την αξιοποίηση ΑΠΕ σε υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων δεν είναι γνωστό.

Τέλος σημειώνεται και η συνειδητή, συστηματική και μόνιμη προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης εδώ και τριάντισι χρόνια, να απαξιώσει τις ΔΕΥΑ, αναφερόμενη ιδιαιτέρως υποτιμητικά και στο έργο που αυτές επιτελούν. Χαρακτηριστικότερη αυτής της προσπάθειας είναι και η πρόσφατη απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για την υποχρεωτική τριετή παραχώρηση της λειτουργίας και συντήρησης νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε ιδιώτες, στις 21.11.2022. Χωρίς κανένα στοιχείο και τεκμηρίωση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η διάταξη είναι απαραίτητη επειδή σήμερα «*πέρα πολλές από τις Δ.Ε.Υ.Α. είναι ένα «μπάχαλο»*, απαξιώνοντας και τις ΔΕΥΑ

αλλά και αμφισβητώντας ευθέως και τη δημοτική διαχείριση του νερού, όπως επισημαίνει και η Ένωση των ΔΕΥΑ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Στα παραπάνω προστίθεται και η πρόθεση κυβέρνησης να προχωρήσει την «μεταρρύθμιση» της δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων με ανάθεση των σχετικών δραστηριοτήτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για να «ρυθμίσει» την τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ και την εμπλοκή ιδιωτών σε έργα ύδρευσης/αποχέτευσης. Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που από τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης της χώρας κατήργησε την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είχε την αρμοδιότητα συλλογής στοιχείων και παρακολούθησης της τιμολογιακής πολιτικής των ΔΕΥΑ.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια τα συγκεκριμένα μέτρα που σχεδιάζουν να λάβουν για να αποτραπούν οι ρευματοκοπές σε εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ και να αποτραπεί η μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στους λογαριασμούς των καταναλωτών; Είναι τελικά στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη η αύξηση ΚΑΙ των τιμολογίων ύδρευσης-αποχέτευσης;
2. Προτίθενται να λάβουν άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη των ΔΕΥΑ έναντι του ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν, αναγνωρίζοντας ότι οι ΔΕΥΑ είναι φορείς που διαχειρίζονται το κοινωνικό αγαθό του νερού και της παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης;
3. Ποιες οι άμεσες, έως το Δεκέμβριο του 2022, ενέργειες που σχεδιάζονται, για να ενισχυθεί η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και από τις ΔΕΥΑ για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων, και το εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο έχει αποδομήσει συστηματικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι σήμερα;
4. Ποιο το αποτύπωμα, σε όρους μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης όλων των έργων ύδρευσης/αποχέτευσης που έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα, ιδίως μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»; Σε ποιες ΔΕΥΑ έχουν μέχρι σήμερα χρηματοδοτηθεί ενεργειακές δράσεις μέσω της πρόσκλησης ΑΤ03 και ποιο το αποτύπωμά τους;
5. Στοχεύει η κυβέρνηση στη χρεωκοπία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης για να καταστεί πιο εύκολη η συγχώνευση και η ιδιωτικοποίησή τους;
6. Θεωρούν οι κ.κ. Υπουργοί ότι η συνολική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εγγυάται την πρόσβαση των πολιτών σε πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβητ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χρησιτίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος