

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 6024
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 237
Ημερομ. Κατάθεσης: 24/6/2022



Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Αστεγία στην Ημαθία»

Είναι γενικά αποδεκτό πως στη σημερινή εποχή ολόένα και περισσότεροι συμπολίτες μας έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη στέγης. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά δυστυχώς τελευταία παρατηρείται και στην περιφέρεια, όπου κανείς θα θεωρούσε ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Δυστυχώς όμως ισχύει το αντίθετο. Άστεγοι υπάρχουν και στην ελληνική επαρχία, αλλά ως φαινόμενο παραμένει αόρατο.

Με αφορμή την έρευνα της ομάδας H.A.R.T.A. (Housing Affordability in Real Terms Act) η οποία περιγράφει το πρόβλημα της αστεγίας στη Νάουσα, διαπιστώνεται πως ο Δήμος παρουσιάζει τα τελευταία έτη δημογραφική συρρίκνωση, πληθυσμιακή γήρανση και εκροή του νεαρού πληθυσμού. Αυτά σε συνδυασμό με την ανεργία που αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς έχουν σαν αποτέλεσμα από τη μία πολλά φτωχά νοικοκυριά να χάνουν τη στέγη τους και από την άλλη ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων να παραμένει κενός.

Η ίδια έρευνα – σύμφωνα και με τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας για το 2020 - υπολογίζει τους άστεγους στη Νάουσα σε οκτώ άτομα που διαβιούν στον δρόμο, πενήντα επτά άτομα ζούν σε δωρεάν παραχωρημένες κατοικίες, ενώ πάνω από το 10% του πληθυσμού αντιμετώπιζε μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης στεγαστικά προβλήματα.

Η παραπάνω έρευνα στάθηκε αφορμή να συλλέξουμε στοιχεία από τα κέντρα κοινότητας της Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Τα στοιχεία για το Νομό Ημαθίας αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης στο κοινωνικό αυτό αγαθό της στέγασης είναι απογοητευτικά. Μπορεί να μην είναι φανερό το πρόβλημα αστεγίας ή ακατάλληλης και επισφαλούς στέγης αλλά περισσότερες από 100 οικογένειες στο Νομό μας στερούνται αυτού του αγαθού.

Επιπλέον το 75% των νέων ηλικίας 20-29 ετών κατοικούν με τους γονείς τους λόγω ακριβώς της μη δυνατότητας τους για απόκτηση ατομικής στέγασης.

Πουθενά δεν έχει αναφερθεί ο αριθμός αστέγων στην περιφέρεια, γεγονός που δείχνει την απαξίωση της κυβέρνησης τόσο για αυτό το ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο όσο και για την ελληνική περιφέρεια.

Δυστυχώς, ούτε στο Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. υπάρχει πρόβλεψη για το πρόβλημα παρόλο που ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε καταθέσει σχετικά αιτήματα και προτάσεις.

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους και η κυβέρνηση της Ν.Δ. θεωρεί ότι πράττει τα δέοντα στο τομέα της στεγαστικής πολιτικής μέσω της ανακαίνισης μόλις 100 διαμερισμάτων από τα οποία θα επωφεληθούν 250 δικαιούχοι και αυτοί όχι στην περιφέρεια.

Η πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού «υπάρχει πάντα στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι, που κάνουν τη ζωή μας εδώ

πιο εύκολη και πιο ευχάριστη», επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να στηρίξει με δικά της μέσα τους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Με δεδομένα τα παραπάνω, την αυξανόμενη αδυναμία των Ελλήνων πολιτών να έχουν πρόσβαση σε προσιτή οικονομικά στέγη, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, και σε συνδυασμό με το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει το κράτος για την αντιμετώπιση του προβλήματος,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

1. Προτίθεται να αυξήσει το ποσό της επένδυσης για κοινωνική στέγαση και άρα τον αριθμό των δικαιούχων που περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ώστε να περιλαμβάνει και την ελληνική επαρχία;
2. Ποια πρόσθετα μέτρα σχεδιάζει να λάβει προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε προσιτή οικονομικά στέγη;
3. Ποια ειδικά μέτρα προτίθεται να λάβει για τους νέους έως 40 ετών ώστε να αποκτήσουν τη δική τους αυτονομία;
4. Σχεδιάζει να παράσχει κίνητρα σε ιδιοκτήτες κενών ανεκμετάλλετων κατοικιών ώστε να τις αξιοποιήσουν μισθώνοντάς τις και να βοηθηθούν όσοι έχουν στεγαστική ανάγκη σε συνδυασμό με πολιτικές αποκέντρωσης;
5. Έχει καταγράψει τον ακριβή αριθμό των αστέγων στην Ημαθία ούτως ώστε στοχευμένα και ουσιαστικά οι αρμόδιες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ;

Επιπλέον, αιτούμαστε την κατάθεση των σχετικών στοιχείων για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο φάσμα της αστεγίας (άστεγοι δρόμου - έλλειψη κατοικίας – επισφαλής, ανεπαρκής ή ακατάλληλη στέγαση).

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Τόλκας Άγγελος

Θεανώ Φωτίου