

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 22/3/2022

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Επείγουσα η ανάγκη καθιέρωσης Σχεδιασμού Οικονομικής Αναζωογόνησης για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας (πρωτογενούς τομέα της οικονομίας)»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Παρά τις κατά καιρούς διατυπανιζόμενες ανακοινώσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων περί επίτευξης "πρωτογενούς πλεονάσματος" για το εκάστοτε τρέχον οικονομικό έτος, γεγονός παραμένει ότι: **α)** εδώ και 14 χρόνια, δηλαδή, από το έτος 2008, η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνεχή υφεσιακό κύκλο, πρωτόγνωρο για τη νεώτερη ελληνική ιστορία, **β)** το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να ανεβαίνει, διαρκώς, σε άκρως ανησυχητικά επίπεδα, τόσο ως καθαρός αριθμός, όσο και ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος («ΑΕΠ»), **γ)** επανήλθε, μετά από μία γενιά, ο εφιάλτης του πληθωρισμού, με τα συνεχόμενα, εδώ και μήνες, κύματα ακρίβειας και ανατιμήσεων στην αγορά. Όλα τα προηγούμενα, ακυρώνουν, εν τοις πράγμασι, τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί "ανασυγκρότησης" των δημοσιονομικών του κράτους και της λειτουργίας της αγοράς, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), πόσω μάλλον, όταν οι αποφάσεις που ελήφθησαν για εγκλεισμό και απαγόρευση των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων («lockdown»), κατά τα έτη 2020 και 2021, ένεκα της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, επιβάρυναν περαιτέρω την ήδη ασφυκτική κατάσταση, που επικρατεί στην εθνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός, βάσει των προαναφερθέντων "εργαλείων" επιπάχυνσης της οικονομικής ανάκαμψης, **δεν αποδίδει στην πραγματική αγορά**, εφ' όσον, το μεν σχέδιο "Ελλάδα 2.0" δεν στάθηκε δυνατόν να προβλέψει την επερχόμενη διεθνή ενεργειακή κρίση, κάτι που αποτυπώθηκε και στον πρόσφατο **νέο Ανάπτυξιακό Νόμο 4887/2022** ("Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" - Φ.Ε.Κ. της 4ης Φεβρουαρίου 2022), ενώ και τα αναμενόμενα 3,5 δις ευρώ, από τα συνολικά 32 δις ευρώ, εκ του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αν και επρόκειτο να απορροφηθούν από την χώρα, έως τον μήνα Δεκέμβριο του 2021, εν τούτοις, **δεν έφθασαν ακόμη**, τρεις ολόκληρους μήνες αργότερα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πραγματική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που θα έρθει μόνο μέσα από την ανασυγκρότηση της **περιφερειακής (πρωτογενούς) οικονομίας** και την υποβοήθηση της "ραχοκοκαλιάς" της εθνικής οικονομίας, που δεν είναι παρά **οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η εστίαση και το λιανεμπόριο**, δεν δύναται να επιπευχθεί σε χρόνο ευκταίο, συμπαρασύροντας σε μία νέα κρίση ολοένα και περισσότερους κλάδους παραγωγής και εμπορίου.

Μέσα στο περιγραφόμενο ως άνω κλίμα, επιβάλλεται η άμεση ανάγκη καθιέρωσης, επιβολής και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου **Σχεδιασμού Οικονομικής Αναζωογόνησης**, ο οποίος θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: I) την έμφαση στην ενίσχυση του περιφερειακού παραγωγικού παράγοντα, δηλαδή, της κατά τόπους πρωτογενούς ανάπτυξης και II) την έμπρακτη στήριξη του αληθινού κόσμου της παραγωγής και της εργασίας, που εκφράζει την παραδοσιακή οικονομική δραστηριότητα του ελληνικού λαού και επικεντρώνεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αντί για βαρύγδουπους προγραμματισμούς μιας γενικόλογης "ανάκαμψης", που εμπράκτως, όπως αποδείχθηκε, οδηγούν σε αδιέξοδα, καλό είναι να εκπονηθούν, χωρίς χρονοκαθυστέρηση, ειδικά αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία να εστιάζουν στα **πλεονεκτήματα κάθε περιοχής**, αναλόγως της ιστορίας, της δόμησης και των κατά τόπους γεωγραφικών κλπ συνθηκών και παράλληλα, να ενισχυθούν οι **υποδομές της πραγματικής οικονομίας της χώρας**, βάσει του υπάρχοντος αναπτυξιακού αναγλύφου και τους εκ τούτου ανασκύψαντες "αλγορίθμους" παραγωγικότητας και προοπτικής των επτί μέρους επιχειρηματικών δομών.

Εν κατακλείδι, τα περίφημα "εργαλεία" της Κυβέρνησης, αντί να αφορούν σε μία άδηλη, και μάλλον, μη επιτεύξιμη, στόχευση, καθυστερώντας αδικαιολόγητα την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, θα μπορούσαν να διαχυθούν άμεσα και ανέξοδα προς την υλοποίηση πραγματικών και εφικτών παραγωγικών σκοπών, οι οποίοι επικεντρώνονται στην "καρδιά" της εθνικής μας οικονομίας, που είναι ο πρωτογενής τομέας ανάπτυξης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

#### Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

- Ποια είναι τα ακριβή στοιχεία απολύτων αριθμών και σχετικών ποσοστών απορρόφησης στην πραγματική εθνική οικονομία των ποσών που προβλέπονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: "Ελλάδα 2.0", όπως και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., όσον αφορά στο περασμένο οικονομικό έτος 2021;
- Σκοπεύετε να υιοθετήσετε άμεσα την πρότασή μας για την καθιέρωση ενός Σχεδιασμού Οικονομικής Αναζωογόνησης, βάσει των όσων προαναφέραμε, ο οποίος να αντικαταστήσει τους ήδη αδιέξοδους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και να συμβάλλει στην αληθινή οικονομική ανάκαμψη;

#### Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου