

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

1836

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/3/2022



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Βουλευτή Πέλλας Γεωργίου Καρασμάνη

**Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα Κεραμέως Νίκη**

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

σαν αναφορά, το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Κέντρων Μάθησης (ΠΕΚΕΜ), με το οποίο επισημαίνει τις αντικειμενικές δυσκολίες και αδυναμία των ΚΔΒΜ-1 να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Ν. 4763/20 για την αδειοδότηση και λειτουργία τους, καθώς επίσης η Πολιτεία να επανεξετάσει τη στάση της στον κλάδο των ΚΔΒΜ-1.

Παρακαλώ την αρμόδιο κα Υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής.

Αθήνα, 16-03-2022

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Γεώργιος Καρασμάνης

Βουλευτής Πέλλας



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Θεσσαλονίκη,

www.pekem.eu

Μάρτιος 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΔΒΜ1, Το 2022 (μέσα στην οικονομική κρίση, την πανδημία, τον πόλεμο;;;;).

Η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης – ΠΕΚΕΜ, ως εκπρόσωπος όλων των μελών της, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (ΚΔΒΜ-1), έχουν κάνει πολλές προσπάθειες επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας εδώ και 2,5 χρόνια για τα προβλήματα που αυτό δημιούργησε στα ΚΔΒΜ 1, με τον νόμο του 4763 /20 και την απόφαση νέων διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας της τελευταίας στιγμής τέλη Νοεμβρίου του 2021, μέσα στην πανδημία .

Με μία αυταρχική συμπεριφορά απαξίωσης ,και άρνησης επικοινωνίας οδηγεί σε ένα αδιέξοδο κλεισίματος εκατοντάδων νομίμων επιχειρήσεων.Σε σύνοψη τα γεγονότα έχουν:

Με τον ν. 4367/2020 το Δεκέμβριο 2020 επέβαλε στα ΚΔΒΜ-1 παράλογες απαιτήσεις, με προθεσμια τέλη Νοεμβρίου 2021, διαφορετικά θα έπρεπε να κλείσουν.Η αναγκαία απόφαση του ΓΓ για την εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε, τελείως προσχηματικα, μόλις στις 5 Νοεμβρίου,2021. Ασκήσαμε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ και μόνο μετά την προσφυγή μας αυτή, δόθηκε μια επίσης προσχηματική και απολύτως ανεπαρκής παράταση μέχρι τέλη Μαρτίου,22 .

Έτσι από 1 Απριλίου τα ΚΔΒΜ-1, που ειναι πρακτικά και λογικά αδύνατο να προσαρμοστούν σε ανέφικτες και αναίτιες απαιτήσεις, εισέρχονται σε κατάσταση αβεβαιότητας.Εξ’ άλλου, θα ήταν καταχρηστικό από πλευρας Υπουργείου να προχωρήσει σε οποιεσδήποτε ενέργειες όσο εκκρεμεί στο ΣτΕ το ζήτημα της νομιμότητας των παράλογων απαιτήσεων που τίθενται στα ΚΔΒΜ1 επι ποινή ανάκλησης της άδειας, και διακοπή της λειτουργίας τους.

Η πρωτοφανής αυτή συμπεριφορά και αντιμετώπιση των επιχειρήσεων,των εργαζομένων, των φοιτώντων,και των οικογενειών όλων, καθώς και πολλών κοινωνικών σωματείων και φορέων (επιμελητηρίων κτλ), πέρα από αυτό που δείχνει για την γνώση και την αντίληψη περί της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , δείχνει ένα σημαντικό κοινωνικό υστέρημα κια περιφρόνηση.

Μετά από τις νομικές ενέργειες μας, και πολλαπλές επικοινωνίες μελών του κοινοβουλίου από όλη την Ελλάδα με το ΥΠΕΠΘ , αντίστοιχα ερωτήματα στην βουλή, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, και ευρύτερα ,(που τους ευχαριστούμε όλους ,και μας δίνουν μιά ελπίδα ανθρωπιάς), το μόνο που σημειώθηκε σε τέλευταία απάντηση του ΥΠΕΠΘ σε αυτούς ,είναι μία επισήμανση πως το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης χρειάζεται βελτίωση, δικαιολογώντας έτσι με προσχηματικό τρόπο τις απάνθρωπες και αναίτιες αποφάσεις και κινήσεις ερήμην των ΚΔΒΜ1 και της κοινωνίας.

Φυσικά και χρειάζεται βελτίωση ,αν σκεφτεί κανείς πως η εγκατάλειψη των σπουδών στα Δ.ΙΕΚ φτάνει σε ποσοστό 70-80%, πολύ μεγαλύτερο των σπουδών στα ΑΕΙ. Άλλη μια μεγάλη

σπατάλη πόρων! Στην αγορά όμως η έλλειψη των ειδικευμένων εργαζόμενων είναι εμφανής, και ο αποπροσανατολισμός των επαγγελματικών κατευθύνσεων θολός .

Κόντρα σε όλα αυτά τα ΚΒΔΜ1 παρέχουν απόφοιτους που καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων επιχειρήσεων. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού, και χρειάζεται ευρύτερος προβληματισμός , κοινωνική συμμετοχή και συννενόηση, για να επιτύχουμε το χρήσιμο και καλό για την πατρίδα μας. Σίγουρα, όχι με αποκλεισμούς των χρήσιμων, που σαν σκουπίδια χρησιμοποιήσαμε και πετάμε.

Το γραφειοκρατικό κρατικιστικό πρότυπο υπερ-ρύθμισης που δυστυχώς επελέγη ερήμην όλων,είναι ασύμβατο με ένα φιλελεύθερο σύστημα μη τυπικής μάθησης, που βασίζεται αντιθέτως στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς.Αυτό βρίσκεται σε κραυγαλέα αντίθεση προς το ελαστικό ρυθμιστικό πρότυπο που έχει τα τελευταία χρόνια επικρατήσει πλήρως στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά, αλλά και διεθνώς.

Η λύση επίσης δεν είναι σίγουρα οι πομπώδεις τίτλοι, οι απλησιάστες προδιαγραφές και οι άκαρποι σχεδιασμοί. Με αυτόν τον εύκολο τρόπο αποκλεισμού, ήδη σπαταλήθηκαν χρήματα και ευκαιρίες μέσω της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως λένε οι ανθρωποί που κρατάνε την αγορά, και που παράγουν τον πλούτο που κρατάει στις καρέκλες αυτούς, που έχουν τέτοια αυταρχική συμπεριφορά,αποκομένοι από την κοινωνία, « **το αποτέλεσμα μετράει!** !Αυτό που σχεδιάζεται δεν πείθει.

Αυτό είναι κατανοητό σε όλες τις χώρες που παράγουν.Οι καιροί δεν επιτρέπουν άλλη σπατάλη των λίγων πόρων που έχουμε. Έτσι, πέρα από την ανθρωπιστική κρίση που τεχνιέντως δημιουργείται,ας σκεφτεί η Υπουργός και οι σύμβουλοι τη ζημία που γίνεται.

Ας μην ξοδέψουν τον χρόνο που οι άξιοι νόμιμοι εργαζόμενοι των ΚΔΒΜ1, τους παρέχουν να έχουν, και οδηγηθούν σε εκστρατεία καταστροφής, μετά τις 31 Μαρτίου,με διώξεις των.

Αντίθετα ας κάνουν επιτέλους μία συζήτηση μαζί τους, προσπαθώντας να δουν το αληθινό πρόβλημα. Δεν νοείται παντογνωσία σε κανέναν απ' έξω. Έχει γίνει γνωστό και αντιμετωπίζεται τελειως διαφορετικά σε όλη την Ευρώπη.Εξ'άλλου ας σκεφτούμε 2 αλήθειες

- **Αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις θα καθόμασταν να σκεφτούμε έξυπνους τρόπους να δούμε και να καλύψουμε τις ανάγκες μας για επιλογή και επιβίωση των αγορών μας.**
Έχουμε αυτήν την ικανότητα ! ας μην μας τυφλώνει η απληστία, και ας αξιοποιήσουμε το δημιουργικό στοιχείο του Ελληνα, που ήδη το έχει αποδείξει!

-**Εξ'άλλου ακόμα και στον πόλεμο οι άνθρωποι μιλάνε .Μόνο στις δικτατορίες δεν το κάνουν. Στη Δημοκρατία;**

Η κραυγή αγωνίας των ΚΔΒΜ1 ελπίζουμε να ακουστεί στη βουλή και στο ΥΠΕΠΘ.