

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

1779

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/3/2022



10/03/2022

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Άμεση ενίσχυση του καταστήματος ΕΛΤΑ Γκούρας. Να σταματήσει η απαξίωση μιας νευραλγικής Υπηρεσίας και των κατοίκων του Φενεού»

Ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Γιώργος Ψυχογιός, καταθέτει ως Αναφορά, δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολιτιστικό Βήμα Φενεού».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επί 30 και πλέον χρόνια το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Γκούρα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου, του κλεισίματος της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην Αγροτικής) το συγκεκριμένο κατάστημα είχε την διπλάσια δουλειά και κινητικότητα από ότι πριν, αφού λειτουργούσε και ως Τράπεζα.

Πλέον μια μόνο υπάλληλος έρχεται δυο φορές την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνει να μοιράσει τα γράμματα, ούτε να εξυπηρετήσει τους Φενεάτες με τις συντάξεις, με πληρωμές, με τραπεζικά προϊόντα, κλπ.

Η αλληλογραφία παραδίδεται στα καφενεία του κάθε χωριού. Όμως αυτό που συμβαίνει στην Γκούρα είναι απλά ντροπιαστικό. Ντροπιαστικό, για την χώρα την ίδια. Ένα καλάθι, με όλα τα γράμματα που αφορούν την Γκούρα, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ να πηγαίνει ο κάθε πολίτης να ψάχνει να βρει την αλληλογραφία του, γεγονός που εκτός ότι μας γυρίζει πίσω δεκαετίες, θέτει και ζητήματα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Οι κάτοικοι του Φενεού ζητούν να σταματήσει αυτή η τριτοκοσμική εικόνα με ένα καλάθι στην μέση του δρόμου. Να προσληφθεί προσωπικό και να σταματήσει επιτέλους η απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών κυρίως στην επαρχία.

Επισυνάπτεται το σχετικό δημοσίευμα .

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ο καταθέτων Βουλευτής

Γιώργος Ψυχογιός

**Κ. ΝΙΚΑ, Κ. ΓΚΙΟΛΗ, Κ. ΔΗΜΑ, Κ. ΤΑΓΑΡΑ, Κ. ΚΟΛΛΙΑ, Κ. ΨΥΧΟΓΙΕ,
ΛΥΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τον γόρδιο δεσμό του αναδασμού, της Αρχαίας
Φενεού, Πανοράματος, Ματιού & Συβίστας μετά από 25 χρόνια....**

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
ΤΟΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ
Τ. ΔΗΜΟΥ ΦΕΝΕΟΥ:
ΜΕΣΙΝΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ,
ΣΤΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ,
ΦΕΝΕΟΥ, ΑΡΧ.ΦΕΝΕΟΥ,
ΜΑΤΙΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ &
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ.

ΚΩΔ.ΥΠΤΥΠΟΥ 7489



**Έτος 18^ο • Αρ. Φύλλου 87
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022**

ΒΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Βίμα ΦΕΝΕΟΥ



ΕΛΤΑ ΓΚΟΥΡΑΣ Το καλάθι της ντροπής.

Επί 30 και πλέον χρόνια το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Γκούρα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων. Τα περισσότερα χρόνια τους κατοίκους του Φενεού τους εξυπηρετούσαν, μεταξύ άλλων, **δύο Φενεάτες**, ο Αντώνης Θανασενάρης και η Έφη Μπράμη. Πάντα στην ώρα τους, ο Αντώνης για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα σπίτια στα χωριά του Φενεού και η Έφη στο κατάστημα σε εξυπηρετούσαν με ταχύτητα και πρωτοφανή υπευθυνότητα για δημόσιους υπαλλήλους.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η δουλειά στα ΕΛΤΑ είχε αυξηθεί! Λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου, του κλεισμάτος της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην Αντροτικής) το συγκεκριμένο κατάστημα είχε την διπλάσια δουλειά από όπι πριν, αφού λειτουργούσε και ως Τράπεζα.

Είχε τύχει να βρεθώ μπροστά σε ένα περιστατικό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, και δείχνει ακριβώς το ρόλο που επιτελούσαν τα ΕΛΤΑ στην περιοχή του Φενεού. Ένας υπάλληλος των ΕΛΤΑ από το Κάτω που είχε φέρει τα δέματα για τους κατοίκους του Φενεού να λέει στην Έφη, “Δεν σας προλαβαίνουμε, δεν χωράει το βανάκι τα δέματα, στο τέλος θα ανεβαίνουμε με φορτηγό εδώ πανω. Πιο πολύ και από το Κάτω δουλεύεται.”

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να υποβαθμιστούν τα ΕΛΤΑ στην Γκούρα. Και οι υπάλληλοι έκαναν άφογα την δουλειά τους, και ο φόρτος εργασίας ήταν μεγάλος, και τα ΕΛΤΑ είχαν τεράστια κέρδη από τα δέματα που έφερναν ή έπαιρναν από τους Φενεάτες.

Όμως όλα τα παραπάνω είναι μια ευχάριστη ανάμνηση. Πλέον μια υπάλληλος έρχεται δύο φορές την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνει να μοιράσει τα γράμματα, ούτε να εξυπηρετήσει τους δεκάδες Φενεάτες. Τι να πρωτοκάνει; Να μοιράσει τις συντάξεις; Να λειτουργήσει το κατάστημα ως Τράπεζα; Να μοιράσει τα δέματα;



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 1



Αποτέλεσμα: Τα γράμματα να παραδίδονται στα καφενεία του κάθε χωριού. Όμως αυτό που συμβαίνει στην Γκουρά είναι απλά ντροπιαστικό. Ντροπιαστικό, για την χώρα την ίδια. Ένα καλάθι, με όλα τα γράμματα που αφορούν την Γκουρά, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ να πηγαίνει ο κάθε πολίτης να ψάχνει να βρει την αλληλογραφία του. Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν γίνονται αυτά! Ο καθένας μπορεί, να δει την αλληλογραφία του άλλου, να την πάρει σπίτι του και κανείς να μην καταλάβει τίποτα.

Έχουμε φτάσει σε τέτοιο τραγικό επίπεδο ως χώρα που δεν μπορεί το κράτος, να προσλάβει ένα νέο παιδί να μοιράζει τα γράμ-

ματα και τα δέματα; Και επειδή πολλοί θα πουν τα ΕΛΤΑ είναι πλέον ιδιωτική επιχείρηση έχω να δηλώσω πως πρώτη φορά βλέπω επιχείρηση που βγάζει υπερκέρδη από τα δέματα και τα γράμματα που έρχονται από και προς τον Φενέο, και αντί να κοιτάζει να αυξήσει περαιτέρω, αποδίλωσε την επιχείρηση και υποτιμά και τους πολίτες/πελάτες με αυτόν τον τρόπο. Τον είδαμε τον ιδιωτικό τομέα και στην Αττική Οδό. Θα πρεπει άμεσα, όι αρμόδιοι να φροντίσουν να σταματήσει αυτή η τριτοκοσμική εικόνα με ένα καλάθι στην μέση του δρόμου.

Να προσληφθεί προσωπικό, αν γίνεται από την περιοχή του Φενεού.

Να σταματήσει επιτέλους η απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως της Επαρχίας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι πολιτικοί της Κορινθίας εφόσον νοιάζονται για τους πολίτες αυτού του τόπου, να δώσουν άμεσα λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Στην ΥΠΟ στελέχωση και αποξήση των ΕΛΤΑ στο Φενέο. **Αγαπητοί Βουλευτές, αν δεν πράξετε, το καλάθι της ντροπής, θα έχει πάνω το όνομά σας.** Ι. ΣΙΑΤΟΣ