

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

1271

Ημερομ. Κατάθεσης:

2/2/2022



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «SOS από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς»

Η Βουλευτής Παναγιού (Γιώτα) Πούλου καταθέτει ως Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ' άρθρο 125 ΚτΒ, την Ανακοίνωση που εξέδωσε στις 22 Ιανουαρίου 2022 ο «Σύλλογος φίλων Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς», σχετικά με τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.

Μετά την παραίτηση των μελών του προηγουμένου Εφορευτικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει διορίσει νέο, μετά από ένα χρόνο ακριβώς, και η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμία απολύτως δαπάνη. Ως εκ τούτου, δεν έχουν καταβληθεί τα ενοίκια από τον Γενάρη του 2021 μέχρι και σήμερα, ούτε έχουν πληρωθεί πάγιοι λογαριασμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ κ.λπ.), δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας, αλλά ούτε για αγορά ειδών καθαριότητας (χαρτί τουαλέτας, χαρτί κουζίνας, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, γάντια κ.ά.), δεν μπορεί να γίνει συντήρηση του ανελκυστήρα και των πυροσβεστήρων, δεν είναι δυνατή η αγορά ειδών γραφικής ύλης, αναλωσίμων, φωτοτυπικού χαρτιού, αλλά και ούτε η συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αγορά βιβλίων από το Γενάρη του 2021, ενώ τα σχετικά κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων επέστρεψαν στο Υπουργείο.

Τέλος, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, παρά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, η Βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή μόνο λόγω της εθελοντικής δράσης του και ζητά από το Υπουργείο να φροντίσει άμεσα για τον διορισμό νέου Εφορευτικού Συμβουλίου.

Αντίγραφο της Ανακοίνωσης επισυνάπτεται στο παρόν.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας, καθώς και για τη σχετική ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Η Καταθέτουσα Βουλευτής

Πούλου Γιώτα

SOS από τη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και εκπέμπει σήμα SOS!

Μετά την παραίτηση των μελών του προηγουμένου Εφορευτικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Παιδείας (αρμόδιο για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες), δεν έχει διορίσει νέο, μετά από ένα χρόνο ακριβώς, και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμία απολύτως δαπάνη.

Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι εύλογα η Βιβλιοθήκη της πόλης μας θα έπρεπε να έχει παύσει τη λειτουργία της με τα τόσα πολλά και μεγάλα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί λόγω αυτής της αδυναμίας.

Ενδεικτικά και επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα από τα συσσωρευμένα προβλήματα:

1. Υπάρχει μεγάλη εκκρεμότητα που αφορά στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται.
 - α) Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει λήξει από το 2015, και έκτοτε η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να στεγάζεται σε αυτό με άτυπες ανανεώσεις του συμβολαίου.
 - β) Δεν έχουν καταβληθεί τα ενοίκια από τον Γενάρη του 2021 μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να έχει προσφύγει στα δικαστήρια με αγωγή (και δικαίως).
2. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες για την καθαριότητα με ό,τι κινδύνους μπορεί αυτό να συνεπάγεται εν μέσω πανδημίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη. Την άνοιξη του 2021 έγινε με χορηγία ένας καθαρισμός της Βιβλιοθήκης, ενώ τέλος του ίδιου έτους ο σύλλογος των Φίλων αναγκάστηκε να καλύψει την δαπάνη αυτή προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα για την υγεία προσωπικού και αναγνωστών.
3. Στο ασανσέρ έγινε συντήρηση μόνο μία φορά μέσα στο 2021, με χορηγία του υπεύθυνου συντηρητή, με φυσική συνέπεια να σταματήσει η λειτουργία του ανελκυστήρα μετά από λίγους μήνες. Και πάλι ο σύλλογος αναγκάστηκε να αναλάβει το κόστος συντήρησής του ασανσέρ!
4. Δεν έχουν πληρωθεί πάγιοι λογαριασμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ κλπ.). Όλες αυτές οι δαπάνες συσσωρεύονται και μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο, αλλά ως πότε!
5. Δεν έχει πραγματοποιηθεί αγορά ειδών καθαριότητας (χαρτί τουαλέτας, χαρτί κουζίνας, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, γάντια κ.ά.). Υπενθυμίζουμε και πάλι την αναγκαιότητα τέτοιων προμηθειών σε περίοδο υγειονομικής κρίσης.
6. Δεν είναι δυνατή η αγορά ειδών γραφικής ύλης, αναλωσίμων, φωτοτυπικού χαρτιού, αλλά και ούτε η συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του εσωτερικού δικτύου κλπ.
7. Οι πυροσβεστήρες έχουν άμεση ανάγκη συντήρησης και αναγόμωσης. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί άμεσα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη για λόγους ασφαλείας να σφραγίσει το κτίριο!
8. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αγορά βιβλίων από το Γενάρη του 2021.
9. Στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων υπήρχε ένα σημαντικό κονδύλι για
 - α) τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως η αύξηση ισχύος ηλεκτρικής τάσης που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία (η πτώση τάσης του ρεύματος είναι συχνότατη και εγκυμονεί πολλούς και απρόβλεπτους κινδύνους)
 - β) τον εκσυγχρονισμό των Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (RFID, συναγερμός, μηχάνημα ψηφιοποίησης κλπ.)
 - γ) την αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.ά.

Φυσικά χωρίς Εφορευτικό Συμβούλιο αυτές οι δαπάνες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν και τα κονδύλια επέστρεψαν στο υπουργείο!

Δυστυχώς, λοιπόν, αν δεν υπήρχε ο σύλλογος «Φίλοι της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς», η Βιβλιοθήκη θα είχε πράγματι σταματήσει τη λειτουργία της, αναγκαστικά, εδώ και αρκετούς μήνες.

Όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί βγάζουμε κραυγή αγωνίας! Σας λέμε πως η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς βρίσκεται σε τραγική και απελπιστική κατάσταση, και αν δεν δοθεί λύση **ΑΜΕΣΑ** τότε νομοτελειακά θα επέλθει η παύση λειτουργίας της, το πλέον αρνητικό αποτέλεσμα για την πόλη μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, της Β. Αττικής και της Δ. Φωκίδος που η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς εξυπηρετεί μέσω της Κινητής Μονάδας της.

Το κείμενο αυτό εκφράζει ομόφωνα το ΔΣ του συλλόγου «Φίλοι της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς» και γράφτηκε με σκοπό να συμβάλουμε ώστε να δοθεί ΑΜΕΣΑ λύση στο πρόβλημα.