

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 19/11/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Σημαντικές ελλείψεις και επικίνδυνα σημεία στο Κοιμητήριο Παπάγου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α5/1210/1978 – ΦΕΚ Β-424/10-5-1978, “Περί όρων για ίδρυση κοιμητηρίων”, οι χώροι που λειτουργούν για την ταφή νεκρών σωμάτων ανθρώπων επιβάλλεται να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, αφ’ ενός, προς απόδοση σεβασμού στη μνήμη των νεκρών, αφ’ ετέρου, δε, για την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των επισκεπτών. Ως προς τα ήδη υφιστάμενα κοιμητήρια, κατά την στιγμή δημοσίευσης της ως άνω Απόφασης, το άρθρο 19, “Μεταβατική διάταξη – Υπάρχοντα κοιμητήρια”, ρητώς προβλέπει στην παράγραφο 1, ότι: “Τα κοιμητήρια, που είναι σε λειτουργία με την έναρξη της ισχύος αυτής της διατάξεως, υπόκεινται γενικά στους όρους της”.

Σύμφωνα, όμως, με πολίτες που επισκέφθηκαν προσφάτως το Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Παπάγου, της Αττικής, παρατηρούνται στο τελευταίο αρκετές και σημαντικές ελλείψεις, αλλά και σημεία που κρίνονται ως επικίνδυνα για τους επισκέπτες, με διάχυτη την αίσθηση εγκατάλειψης και μη φροντίδας του χώρου. Τα επιλήψιμα σημεία, με έναν πρώτο απολογισμό, είναι τα εξής:

Α) Η πινακίδα, η οποία υποτίθεται ότι δείχνει τον δρόμο προς το εν λόγω κοιμητήριο, είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, εμφανώς χτυπημένη και αλλοιωμένη, με γραφικούς χαρακτήρες, που δεν επιτρέπουν την ανάγνωσή της.

Β) Η σχάρα του φρεατίου ομβρίων είναι συνεχώς ανοικτή, διότι προφανώς καταστράφηκε, με συνέπεια να κινδυνεύει η Δημόσια Υγεία, αλλά και να έχει καταστεί επικίνδυνη για τους περαστικούς, λόγω της διάνοιξης μεγάλης οπής στο έδαφος.

Γ) Στην είσοδο του κοιμητηρίου υπάρχει μία ομολογουμένως πολύ επικίνδυνη στροφή για πεζούς και οχήματα, η οποία, όμως, δεν διαθέτει προστατευτική μπάρα, με συνέπεια τον κίνδυνο διολίσθησης αυτών στο παρακείμενο χαντάκι.

Δ) Το κανάλι του κοιμητηρίου, σε μικρή απόσταση από τους τάφους, είναι γεμάτο με κλαδιά δένδρων, τα οποία, οφθαλμοφανώς πετάχτηκαν εκεί, μετά το κλάδεμά τους, μετατρέποντας το σημείο σε χώρο υποδοχής και απόθεσης απορριμμάτων.

Ε) Ο τρίγυρω του κοιμητηρίου χώρος είναι γεμάτος από διάφορα απόβλητα, τα οποία παραμένουν εκεί, επί καιρό, αναδύοντας μια θλιβερή εικόνα έλλειψης καθαριότητας και δημιουργώντας μία αποκρουστική αισθητική.

ΣΤ) Ο φωτισμός εντός του κοιμητηρίου είναι ελλιπής, πλήρης καμένων λαμπών, οι οποίες δεν αντικαθίστανται μετά την παύση λειτουργίας τους.

Ζ) Στον δρόμο μεταξύ των κοιμητηρίων Παπάγου-Χολαργού, υπάρχει μία άκρως επικίνδυνη πινακίδα, μεγάλη σε μέγεθος, η οποία έχει σχεδόν απωλέσει την στήριξή της στο έδαφος, με συνέπεια να κινδυνεύει να βρεθεί αιωρούμενη, καταρρέοντας, δε, είναι πιθανό χτυπήσει, είτε πεζό, είτε διερχόμενο όχημα.

Σημειώνουμε ότι, οι ως άνω ελλείψεις στο κοιμητήριο του Παπάγου και τα σχετικά επικίνδυνα σημεία, ουδέποτε έτυχαν κάλυψης ή φροντίδας, αν και παρατηρούνται σε εκκρεμότητα, εδώ και περίπου δύο, τουλάχιστον, χρόνια. Επειδή, δε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα των τοπικών Αρχών (Δήμων και Κοινοτήτων), είναι σαφές ότι, επιβάλλεται να δρομολογηθεί από την αρμόδια πολιτική ηγεσία προς την αρμόδια τοπική αυτοδιοίκηση η σύσταση περί άμεσης λήψης μέτρων προς αποκατάσταση των παραπάνω, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου του Παπάγου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να επαναλειτουργήσει το κοιμητήριο Παπάγου, κατά τους προβλεπόμενους από τον Νόμο κανόνες λειτουργίας κοιμητηρίων, έχοντας αποκαταστήσει τις ανωτέρω ανεπάρκειες και ελλείψεις στις εσωτερικές του υποδομές;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου