



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 09/11/2021

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απλήρωτες οι σχολικές καθαρίστριες του νομού Κορινθίας από την αρχή της σχολικής χρονιάς»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της Κορίνθου και σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, σε απόγνωση βρίσκονται οι σχολικές καθαρίστριες του νομού, οι οποίες έχουν μείνει απλήρωτες, από την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους. Όπως αναφέρουν και οι ίδιες, από τη μια, έχουν να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση και την ελαστικοποίηση των εργασιακών τους σχέσεων, αφού, αυξήθηκε το ποσοστό της μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του μισθού τους, και από την άλλη, ενώ έχουν ξεκινήσει την εργασία τους από την 1η του περασμένου Σεπτεμβρίου, είναι απλήρωτες στο σύνολό τους για την εργασία που παρείχαν μέχρι και το τέλος του περασμένου Οκτωβρίου. Σε ερώτηση του συνδικαλιστικού τους οργάνου προς την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, έλαβαν ως δικαιολογία γι' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, το ότι έπεσαν πάνω στην αναμόρφωση των σχετικών προϋπολογισμών. Οι σχολικές καθαρίστριες, δουλεύοντας στους νευραλγικούς χώρους των σχολείων, επί σειρά ετών, παλεύουν, καθημερινά, όχι μόνο για την υγιεινή μαθητών και εκπαιδευτικών, ειδικά τώρα που είμαστε σε εποχή «πανδημίας», αλλά και για την στοιχειώδη επιβίωσή τους, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών τους, στα πλαίσια των απαράδεκτων συμβάσεων έργου με τις οποίες απασχολούνται. Η Πολιτεία, με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχει θεσπίσει για τις σχολικές καθαρίστριες, «πέταξε το μπαλάκι των ευθυνών» στους Δήμους, οι οποίοι, με πρόφαση την έλλειψη ιδίων πόρων, στερούν από τις εν λόγω καθαρίστριες το πάγιο αίτημά τους για μόνιμη και πλήρη εργασία. Ταυτόχρονα, οι τελευταίες έχουν να αντιμετωπίσουν την απειλή ανάθεσης του έργου τους σε εργολάβους καθαριότητας, κάθε φορά που προσπαθούν να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα για προσλήψεις επιπλέον προσωπικού ή για τη μετατροπή των ενσήμων τους σε βάρεια και ανθυγιεινά ή για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε μόνιμης και πλήρους απασχόλησης. Στα πλαίσια του ελληνικού Κράτους Δικαίου, όμως, είναι απαράδεκτο, το να μην αναγνωρίζονται ο κόπος και ο ιδρώτας κάποιων εργαζόμενων από το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο. Αν θέλουμε τα σχολικά μας και τα παιδιά μας να απολαμβάνουν τις δέουσες συνθήκες υγιεινής, οφείλει η Πολιτεία να ενσκήψει στο ανωτέρω ζήτημα με την πρέπουσα προσοχή.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, προκειμένου να καταβληθούν στις σχολικές καθαρίστριες του νομού Κορινθίας τα μέχρι τώρα δεδουλευμένα τους;
2. Εν μέσω «πανδημίας», προτίθεσθε να ενισχύσετε την υγειονομική προστασία μαθητών και διδασκόντων στα σχολεία μας, είτε προβαίνοντας σε επιπλέον προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, είτε μετατρέποντας τις συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων στα σχολεία καθαριστριών από «μερικής» σε «πλήρους απασχόλησης»;
3. Ποιοι είναι από πλευράς υπηρεσιακής θέσης οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων στην περιοχή της Κορινθίας, οι οποίοι, με λογική αναληψίας και με πρόσχημα την αναμόρφωση προϋπολογισμού, αφήνουν απλήρωτες τις εργαζόμενες στα σχολεία της περιοχής καθαρίστριες;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ