

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

51

8/10/2021



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 6/10/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: «Στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αιτείται απαντήσεων σε θέματα που αφορούν στον επιπελικό σχεδιασμό της εμπλοκής των εθελοντών πυροσβεστών στις επιχειρησιακές δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος»

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας σε έξι (6) ερωτήματα επί επιπελικού χαρακτήρα επιχειρησιακών σχεδιασμών του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία έθεσε ενώπιόν μας μέσω email βαθμοφόρος υπηρετών στο εν λόγω Σώμα Αρχιπυροσβέστης, προκειμένου να τα προωθήσουμε στην αρμόδια πολιτική ηγεσία και να του γνωστοποιήσουμε τις σχετικές απαντήσεις, καθώς, κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο ανωτέρω υπηρεσιακός παράγοντας είδε να ανατρέπονται προτεραιότητες και Αρχές στην επιχειρησιακή δράση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες, μέχρι πρότινος, νόμιζε ότι αποτελούσαν αυτονόητους πυλώνες της επιχειρησιακής δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Τα παραπάνω αναφερόμενα ερωτήματα, είναι τα εξής:

1. Πως είναι δυνατόν οι Εθελοντές Πυροσβέστες, οι οποίοι εβδομαδιαίως και όπως προβλέπεται από την νομοθεσία εκτελούν διατεταγμένες υπηρεσίες καθ' όλο τον χρόνο, σε τόσο μεγάλα κι έκτακτα γεγονότα (όπως οι πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου) να παραμερίζονται και να περιθωριοποιούνται;
2. Πως είναι δυνατόν να ζητείται έξωθεν αρωγή (στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου), όταν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως οι πόροι (πυρόσβεσης) του ιδίου του συστήματος;
3. Πως είναι δυνατόν ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών να μην περιλαμβάνει τους Εθελοντές Πυροσβέστες (στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου), όταν αυτοί είναι οργανικό και αδιάσπαστο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος;
4. Πως είναι δυνατόν να μην αξιοποιείται ένας τόσο μεγάλος αριθμός εκπαιδευμένων κι εξοπλισμένων (εθελοντών) πυροσβεστών, διαν είναι «τις πάσι γνωστόν» ότι τέτοιες καταστάσεις απαιτούν τεράστιους πόρους ανθρωπίνου δυναμικού, όχι μόνον κατά την διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου, αλλά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας αυτού, για την αποκάθαρση, την πλήρη σβέση και την επιτήρηση των (καμένων) περιοχών;

5. Πως είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλη αδιαφορία ή έλλειψη σχεδιασμού ή απουσία φαντασίας ή αδυναμία ανάληψης αποφάσεων, ώστε να μην κινητοποιείται (στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου) μία τέτοια ζωτική μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος (εθελοντές);

6. Πως είναι δυνατόν να εξαίρεται η προσφορά των εθελοντών πυροσβεστών, όταν καταγεγραμμένοι και μη Εθελοντές Πυροσβέστες απουσιάζουν (στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου) βάσει επιτελικού σχεδίου και άνευ προσωπικής τους ευθύνης, από τη μάχη με τις πυρκαγιές;

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, και αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω απαριθμούμενα ερωτήματα, σας παρακαλώ να τα εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος