



ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα δημιουργίας στη χώρας μας Νατοϊκού «Κέντρου Αριστείας στην Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια» (CCS COE).

Μετά και τις καταστρεπτικές πυρκαγιές τον προηγούμενο μήνα στην Ελλάδα (Αττική, Εύβοια, Ηλεία, Μάνη κλπ), που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων, και που αποδόθηκαν από τον τύπο και τους αρμόδιους φορείς κατά κύριο λόγο στην Κλιματική Αλλαγή, είναι πλέον πασιφανές ότι η χώρα μας οφείλει με κάθε τρόπο να προωθήσει δράσεις ανάσχεσης και προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Στόχος αυτών των δράσεων θα πρέπει να είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας στις κρίσιμες υποδομές, εκείνες που θα υποστηρίζουν την αντιμετώπιση της διαχείρισης των ακραίων καιρικών φαινομένων και των επακόλουθων φυσικών καταστροφών, τα οποία πλέον θα γίνονται ολοένα πιο συχνά και πιο έντονα.

Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναλάβει αντίστοιχες σχετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ατζέντα (Σχέδιο Δράσης) του NATO για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια, που πρόσφατα εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Συμμαχίας την 14^η Ιουνίου 2021, περιλαμβάνει πέραν των άλλων και την πρόβλεψη δημιουργίας και λειτουργίας ενός Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική Αλλαγή και Ασφάλεια. Ο Καναδάς, αντιπροσωπεύοντας μια μεγάλη γεωγραφική έκταση στο βόρειο ατλαντικό και ειρηνικό ωκεανό, που πλήττεται σφόδρα από έντονα κλιματικά φαινόμενα, εξέφρασε την πρόθεση ανάληψης της δημιουργίας του υπόψη Νατοϊκού Κέντρου Αριστείας, ενώ ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας NATO ευχαρίστησε επίσημα τον Πρωθυπουργό του Καναδά για τη γενναιόδωρη αυτή προσφορά.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με επίσης πρόσφατη δήλωση εκπροσώπων του ΟΗΕ, τα Βαλκάνια, περιοχή στην οποία η χώρα μας έχει σημαίνουσα γεωπολιτική θέση, είναι ο πυρήνας εμφάνισης των πλέον δυσμενών επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Καναδάς δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής κανένα Νατοϊκό Κέντρο Αριστείας, ενώ η Ελλάδα έχει με επιτυχία λάβει πρόσφατα (25 Ιανουαρίου 2021) τη διαπίστευση λειτουργίας στην Κρήτη του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας. Σημειωτέον βέβαια, ότι υπάρχουν ήδη άλλα κράτη μέλη του NATO,

όπως η Τουρκία, η Ιταλία, η Πολωνία, όπου είναι εγκατεστημένα πλέον του ενός Νατοϊκά Κέντρα Αριστείας. Υπενθυμίζεται, ότι η αποστολή ενός Κέντρου Αριστείας είναι η παραγωγή γνώσης και πάσης φύσεως συνεργειών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στη βάση του τρίπτυχου “public-academia-industry”, στο θεματικό αντικείμενο του Κέντρου. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση “στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε σχέση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την άμυνα & ασφάλεια” των κρατών μελών του NATO. Απώτερος σκοπός είναι η συνδρομή στη διεθνή Κοινότητα ως προς την προαγωγή των στόχων που έχουν τεθεί για την Κλιματική Αλλαγή, τόσο των 17 εν ισχύ «UN Sustainable Development Goals 2016-30» όσο και αυτών βάσει των εκάστοτε δεσμεύσεων των χωρών που προκύπτουν μετά τις αντίστοιχες «UN Climate Change Conferences of the Parties».

Η χώρα μας δια του ΥΠΕΘΑ, μετά τις πλείστες πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει και το ισχυρό περιβαλλοντικό στίγμα που έχει αφήσει στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Άμυνα την τελευταία 10ετία στη διεθνή κοινότητα που είχαν ως αποτέλεσμα την καθιέρωση του ΥΠΕΘΑ ως πρωταγωνιστή σε θέματα βιώσιμης ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας στις ΕΔ, εκτιμάται ότι είναι καιρός πλέον να καταστεί πρωτοπόρα εντός Συμμαχίας και στην ανάληψη, ή συνδρομή επί της ανάληψης, της πρωτοβουλίας Δημιουργίας NATOϊκού Κέντρου Αριστείας στην Κλιματική Αλλαγή & Ασφάλεια.

Ως προς τις παραμέτρους δημιουργίας [εγκαταστάσεις - υποδομές, βέλτιστη τοποθεσία, κόστος (zero-cost COE), συνέργειες, οφέλη κλπ] ενός “ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ για Κλιματική Αλλαγή και Ασφάλεια” του NATO στη χώρα μας, εκτιμάται ότι μια ενδελεχής μελέτη θα αναδείκνυε μια λύση επαρκώς βιώσιμη και παράλληλα ελκυστική για τα λοιπά Κ-Μ του NATO. Τα δε οφέλη για τη χώρα μας από μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν προφανώς μεγάλα και πολύπλευρα. Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται: η προβολή της χώρας, η δυνατότητα εκπαίδευσης όλων των Αξιωματικών στελεχών των ΕΔ στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η πρωτοπορία των ελληνικών ΕΔ διεθνώς στην ανάληψη δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Επιπλέον, η χώρα μας αφενός θα επωφεληθεί από τη μεταφορά τεχνογνωσίας οργάνωσης και λειτουργίας από το NATO, αφετέρου θα αναπτύξει μία δομή πρότυπο για τη διαχείριση των αντίστοιχων θεμάτων την οποία δύναται να «εξαγάγει» και σε άλλες χώρες. Τέλος, το εν λόγω εγχείρημα, εν όψει και της COP26, δύναται να παρουσιαστεί από τον κ. Πρωθυπουργό διεθνώς ως «Μείζονα Εθνική Πρωτοβουλία».

Το θέμα θεωρείται υψίστης σημασίας για την εξασφάλιση ενός κομβικού ρόλου της χώρας μας στο διεθνές στερέωμα, σε ένα τόσο σοβαρό τομέα, όπως είναι η Κλιματική Αλλαγή και Ασφάλεια, που στο εγγύς μέλλον είναι βέβαιο ότι θα κρίνει μείζονες Γεωπολιτικές και Οικονομικές Αποφάσεις παγκοσμίως. Εκτιμάται δε ότι τόσο η γεωπολιτική θέση της χώρας μας όσο και η συνεχώς βελτιούμενη στάση της διεθνώς με δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα θετικό κλίμα στην αποδοχή τυχόν υποβληθείσας υποψηφιότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

- Προτίθεσθε να προωθήσετε την πρόταση διεκδίκησης ανάληψης του εν λόγω Κέντρου Αριστείας στη χώρα μας, παράλληλα με την ήδη κατατιθεμένη πρόταση του Καναδά;

- Στην περίπτωση που υιοθετηθεί πλήρως η πρόταση του Καναδά, προτίθεσθε να προωθήσετε συνεργασία με τον Καναδά, με σκοπό να αποτελέσει η χώρα μας, λόγω γεωγραφικής θέσης, τον κόμβο (hub) του υπόψη Κέντρου Αριστείας (ως Παράρτημα αυτού) στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με πεδίο έρευνας και εφαρμογής ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

ΑΘΗΝΑ 20-9-2021

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ