



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Στα όρια επικίνδυνης λειτουργίας τα Ιδρύματα Πρόνοιας (Προστασίας Παιδιού και Χρονίως Πασχόντων)

Με απόφαση της κυβέρνησης βγαίνουν εκτός υπηρεσίας με αναστολή, οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα Πρόνοιας που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Την ίδια στιγμή 150 επικουρικοί εργαζόμενοι απολύονται, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προσλήψεων μόνιμου προσωπικού της τελευταίας προκήρυξης. Αφορά, έμπειρο προσωπικό, άκρως απαραίτητο για τη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η στέρηση αυτού του προσωπικού από τη λειτουργία των ιδρυμάτων, δεδομένων των τραγικών ελλείψεων που ήδη αντιμετωπίζουν, θα εκθέσει σε σοβαρούς κινδύνους τους περιθαλπόμενους, βαριά ανάπηρους και χρονίως πάσχοντες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες όπως διαμορφώνονται με το 4ο κύμα πανδημίας.

Τα περί αντικατάστασης αυτού του προσωπικού με νέους εργαζόμενους με προσωρινές 3/μηνες συμβάσεις, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να μετριάσει το πρόβλημα, μιας και αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν πολύχρονη πείρα και έχουν δοκιμαστεί. Χάρη στο φιλότιμο και την αυτοθυσία τους, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, με ελάχιστα μέσα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, στήριξαν τη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Προκαλεί η κυβέρνηση με την υποκρισία της, ότι δήθεν με το μέτρο αυτό θα προστατεύει τους περιθαλπόμενους, όταν είναι η ίδια που αρνήθηκε και αρνείται ακόμα και σήμερα, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από την υποχρηματοδότηση, τις εγκληματικές ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, των απαραίδεκτων πολλές φορές κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Είναι προκλητική η σταθερή άρνηση της κυβέρνησης να ανοίξει νέες δομές για να καλύψει τις ανάγκες στην περίθαλψη αυτών των κατηγοριών, όπως αυτό διαφαίνεται από τις εκατοντάδες αιτήσεις που εκκρεμούν. Ανάγκη που αναδείχθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο μέσα στην πανδημία, με τα τραγικά προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι βαριά ανάπηροι και ηλικιωμένοι, που ζουν μόνοι τους και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οι οικογένειες τους δεν μπορούν να τους στηρίξουν. Ανάγκη ίδρυσης νέων δομών, που είναι ακόμα πιο απαιτητική στις συνθήκες της πανδημίας, λόγω και του υπεράριθμου των περιθαλπόμενων στις υπάρχουσες ανεπαρκείς δομές.

Η απόλυση των επικουρικών εργαζομένων, εκτός του αντεργατικού της χαρακτήρα, στερεί τα ιδρύματα από έμπειρο προσωπικό και είναι και ανήθικο μιας και τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και η προηγούμενη είχαν διακηρύξει, ότι οι εργαζόμενοι μέσω της προκήρυξης και της σχετικής μοριοδότησης θα παρέμεναν στα ιδρύματα.

Η εμμονή της κυβέρνησης στις παραπάνω επιλογές, εκτός των κινδύνων στους οποίους θέτει περιθαλπόμενους και εργαζόμενους και πάρα τα προσχήματα που προβάλλει, αποδεικνύει ότι βρήκε ευκαιρία με την πανδημία να προχωρήσει στο σχέδιο της για το κλείσιμο των ιδρυμάτων με το ιδεολόγημα της αποϊδρυματοποίησης και αποασυλοποίησης.

Όπως φαίνεται καθαρά στο Σχέδιο για την Αναπηρία που παρουσίασε η κυβέρνηση στις 24.11.2020 στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στη στρατηγική της Ε.Ε για την αναπηρία 2021-2030, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23.3.2021, αφορά σχέδιο για το κλείσιμο ιδρυμάτων που επιβεβαιώνεται και με το Σχέδιο Συμφωνίας που είναι προς έγκριση στο Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Σχέδιο που αναθέτει την ευθύνη για την υιοθεσία και αναδοχή παιδιών σε Μ.Κ.Ο και ιδιώτες, τη στιγμή που υπάρχουν δημόσιες δομές με τεράστια εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το ιδεολόγημα της κυβέρνησης ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν στα ιδρύματα, δεν μπορεί να αναιρέσει την υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει την πορεία της ζωής των παιδιών

χωρίς οικογένεια. Δεδομένου του κινδύνου που υπάρχει να δίνονται για υιοθεσία παιδιά σε οικογένειες, χωρίς να τηρείται ότι η επιστήμη έχει κατακτήσει στον τομέα του κοινωνικού ελέγχου της Θετής και Ανάδοχης οικογένειας. Πολύ περισσότερο των κινδύνων που υπάρχουν, όταν αυτό γίνεται επάγγελμα με τους επαγγελματίες αναδόχους. Θεσμοί που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες με ανάλογες λογικές και δραματικές επιπτώσεις στα παιδιά.

Με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργούν οι παραπάνω επιλογές της κυβέρνησης, **ερωτάται ο κ. Υπουργός**, τι μέτρα θα λάβει για:

- Να προχωρήσει άμεσα στην άρση της απόφασης να μπουν σε αναστολή από 16.8.2021 οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί.
- Τη μονιμοποίηση όλων των επικουρικών εργαζομένων στα Ιδρύματα Πρόνοιας και αυτών που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες πρόσληψης της τελευταίας προκήρυξης, γιατί είναι άκρως απαραίτητοι για τη λειτουργία των ιδρυμάτων.
- Να οργανωθεί με ειδικούς επιστήμονες η ολοκληρωμένη ενημέρωση των εργαζόμενων στα Ιδρύματα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.
- Να σταματήσει κάθε διαδικασία για ανάθεση της Υιοθεσίας Αναδοχής στους διάφορους ιδιώτες και Μ.Κ.Ο. και για να προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση των υπαρχουσών δημόσιων δομών, έτσι ώστε με κριτήριο το συμφέρον των παιδιών και με βάση ότι έχει κατακτήσει η επιστήμη να προχωρεί η υιοθεσία και αναδοχή για αυτά τα παιδιά με τον απαιτούμενο επιστημονικά προσδιορισμένο Κοινωνικό έλεγχο των υποψήφιων θετών και αναδόχων οικογενειών.

Οι Βουλευτές
Κανέλλη Λιάνα
Δελής Γιάννης
Καραθανασόπουλος Νίκος
Λαμπρούλης Γιώργος
Συντυχάκης Μανώλης