

Αρθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:
Ημερομ. Κατάθεσης:

3179

25/6/2021



ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 23/06/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Έκκληση του ανώτατου φορέα εκπροσώπησης των πολυτέκνων της χώρας μας για ελάττωση της φορολογίας των πολυτέκνων οικογενειών και για νόμο – πλαίσιο στήριξής τους»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί του επισυναπτόμενου Δελτίου Τύπου, όπως μας κοινοποιήθηκε από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, οι συντάκτες του οποίου, αφού περιγράφουν την δημογραφική κατολίσθηση της χώρας και την περιθωριοποίηση των πολυτέκνων οικογενειών από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, αναρωτούνται σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα ένα σχέδιο στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, όπως έχει συμβεί για τους Ρομά ή τους ανάπηρους και έμμεσα, καλούν την αρμόδια πολιτική ηγεσία να στηρίξει τους πολύτεκνους με ειδικό νόμο – πλαίσιο, να ελαττώσει την φορολογία στους τελευταίους και να θεσπίσει το εισοδηματικό όριο της φτώχειας, κατά την «ΕΛΣΤΑΤ», ως κατώτατο πλαφόν αφορολόγητου για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, και αφού λάβετε υπόψη το συνημμένο στην παρούσα Δελτίο Τύπου, σας παρακαλώ να το εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Επισυνάπτεται: Αντίγραφο του ως άνω Δελτίου Τύπου



ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΣΟΣ

Αθήνα, 25/5/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η χειρότερη θέση στην φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό και ξένο τύπο.

Με τον δείκτη γεννήσεων σε ελεύθερη πτώση, η Ελλάδα οδεύει για νέα ζεκόδ δημογραφικής μείωσης και γήρανσης, χωρίς κανένα φως για ανατροπή της πορείας προς το γκρεμό. Το ασφαλιστικό πρόβλημα θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο καθώς πάσχει από έλλειψη νέων εργαζόμενων, αλλά οι έχοντες την ευθύνη της χώρας δεν ανησυχούν!

Η παγκόσμια ημέρα οικογένειας, στις 15 Μαΐου, πέρασε απαρατήρητη από την Κυβέρνηση, χωρίς καμία εξαγγελία στήριξης, χωρίς καμία αναφορά στην οικογένεια ως θεσμό διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, ως μηχανισμό ανανέωσης και αλληλεγγύης μεταξύ της γενεών και τελικά ως μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Γιατί τόση σιγή; Τι περιμένει η Κυβέρνηση; τα θλιβερά αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού που ετοιμάζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.;

Γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρεί σε Εθνικό Σχέδιο στήριξης των πολυτέκνων, όπως έχει ήδη πράξει για τους αναπήρους και τους Ρομά; Γιατί δεν ανακοινώνει νόμο-πλαισιο για την οικογένεια, πάνω στον οποίο θα χτίσει στέρεες οικογενειακές και δημογραφικές πολιτικές;



Οσον αφορά την υπερφορολόγηση των οικογενειών με παιδιά, η ΑΣΠΕ ζητά συνεχώς τα τελευταία χρόνια την εφαρμογή των ορίων φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως αφορολόγητων ποσών για όλες τις οικογένειες. Δεν μπορεί να φορολογούνται οι πολύτεκνοι για εισοδήματα που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας! Εφαρμόστε τώρα ως αφορολόγητο όριο, τα όρια φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.!

Είναι ήδη αργά, αλλά έστω και τώρα, η ανατροπή του δημογραφικού προβλήματος και η στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών πρέπει να αποτελέσει τον πρώτο εθνικό στόχο! Υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαφωνήσει;

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ