



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Π.Ε. Ξάνθης

Σε έντονη αναστάτωση βρίσκονται οι κάτοικοι της Ξάνθης μετά τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές του Δήμου Ξάνθης (Λειβαδίτης, Τσαλ) και του Δήμου Μύκης (Θέρμες, Σάτρες), ακόμα και δίπλα στο μεγαλύτερο καταρράκτη των Βαλκανίων, το Λειβαδίτη.

Δικαιολογημένη ανησυχία, καθώς η άναρχη εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μια σειρά περιοχές της χώρας έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους τους.

Αλλοιώνεται σημαντικά το φυσικό περιβάλλον από τη χάραξη εκατοντάδων χιλιομέτρων δρόμων που καταστρέφουν οικοσυστήματα, την κατάληψη των βουνοκορφών, προκαλούνται δεκάδες πυρκαγιές από τις εναέριες γραμμές μεταφοράς μέσης τάσης, παρατηρούνται έντονα προβλήματα σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους κατά τις εργασίες εγκατάστασης. Έντονη είναι η ανησυχία ακόμη και τώρα για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και τις επιπτώσεις στην πανίδα, ενώ προκύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα αιολικά πάρκα, αλλά και άλλα που καταρρέουν. Ταυτόχρονα, προβλήματα ηχορύπανσης παρατηρούνται σε οικισμούς που κοντά τους εγκαθίστανται αιολικά πάρκα ενώ και μόνο από την αλλαγή της μορφολογίας των βουνών προκαλούνται μια σειρά προβλήματα (ποιότητα και επάρκεια υπόγειων υδάτων, κατολισθήσεις κλπ.).

Σημειώνουμε ότι, ιδιαίτερα στο Λειβαδίτη ο οικισμός κυκλώνεται από 16 ανεμογεννήτριες με τις κοντινότερες από αυτές σε απόσταση μόλις 1300 μέτρων, βόρεια και νότια του οικισμού. Τοποθετούνται επίσης ανεμογεννήτριες σε απόσταση 1300 μέτρων από τον οικισμό της Καλύβας και 3 χιλιομέτρων από τους δύο οικισμούς του Καρυόφυτου. Επίσης οι αιολικοί σταθμοί βρίσκονται στα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής «Τσανάκ Ντερέ» του Καρυόφυτου και μόλις 1800 μέτρα από τον εμβληματικό για το νομό Ξάνθης, καταρράκτη του Λειβαδίτη.

Πρόκειται για την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας και της "πράσινης ανάπτυξης" της ΕΕ, τη λεγόμενη πράσινη κοινωνική συμφωνία, για την οποία ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα διαγωνίζονται για το ποιος θα την υλοποιήσει αποτελεσματικότερα. Είναι χαρακτηριστική η αλληλουχία πλειοδοσίας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος από τους δύο θα "φυτέψει" περισσότερες ανεμογεννήτριες σε βουνά και θάλασσες, ηλιακά ακόμα και σε λίμνες.

Παρά τις τεράστιες επενδύσεις ελάχιστες είναι οι μόνιμες νέες θέσεις εργασίας, ενώ παροδικά και για όσο διαρκούν τα έργα εγκατάστασης οι ελάχιστες προσωρινές θέσεις εργασίας έχουν τους γνωστούς άθλιους μισθούς και τη 10ωρη εργασία, επιπλέον οι ίδιες επενδύσεις προϋποθέτουν την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο και τελικά οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη ανεργία και σε επιδείνωση της ζωής χιλιάδων οικογενειών.

Την ίδια ώρα η τιμή του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά ακριβαίνει εξαιτίας της πολυπλόκαμης στήριξης της "απελευθέρωσης της ενέργειας"(πρόστιμα στην καύση λιγνίτη, επιδότηση στις επενδύσεις ΑΠΕ, πράσινα τέλη στα τιμολόγια, προκλητικές εκπτώσεις στους βιομήχανους κλπ.).

Η πραγματικότητα είναι πως το Green New Deal είναι μια κερδοφόρα διέξοδος στις "πράσινες επενδύσεις" των υπέρογκων κεφαλαίων των επιχειρηματικών ομίλων και οξύνει

επιτακτικά τα προβλήματα που βιώνει ο λαός. Αυτό επιβεβαιώνει η πείρα των περιοχών που εγκαθίστανται αιολικά πάρκα και η τεράστια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, τα πανάκριβα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που εντείνουν την ενεργειακή φτώχεια και την απολιγνιτοποίηση. Αποδεικνύεται πως ο "παράδεισος" της πράσινης ανάπτυξης είναι παράδεισος για τους ομίλους της ενέργειας, τους ομίλους που παράγουν τις πανάκριβες ανεμογεννήτριες. Αποδεικνύεται και απο εδώ πως ο ενεργειακός σχεδιασμός στον καπιταλισμού γίνεται με κριτήριο το κέρδος των μονοπωλίων και για αυτό είναι βαθιά αντιλαϊκός. Για αυτό και οι συνδυασμένες ανάγκες του λαού και στην ενέργεια προϋποθέτουν τελικά το ριζικά διαφορετικό δρόμο της εργατικήςλαϊκής εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση:

- Για να αποτραπεί ακόμα ένα έγκλημα των επιχειρηματικών ομίλων της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, όπως αυτό της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή του Λειβαδίτη, περιοχή χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση Νατούρα 2000;
- Για να σταματήσει η παράδοση των ορεινών εκτάσεων της περιοχής σε επιχειρηματικούς ομίλους που καταστρέφουν το περιβάλλον, δυσχεραίνουν τις ζωές των κατοίκων και προσθέτουν επιπλέον βάρη στην τιμή του ρεύματος;
- Για να εξασφαλιστεί φθηνή ενέργεια για τα εργατικά – λαϊκά στρώματα με σημαντική μείωση της τιμής του ρεύματος, κατάργηση όλων των τελών όπως το λεγόμενο "πράσινο τέλος" και καμιά διακοπή ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας