

Αρθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

1856

Ημερομ. Κατάθεσης:

10/3/2021



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 03/03/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Διαμαρτυρία για υπολειτουργία του νοσοκομείου "ΑΧΕΠΑ" της Θεσσαλονίκης»

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί του επισυναπτόμενου Δελτίου Τύπου, που μας προώθησε το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου "ΑΧΕΠΑ", όπου οι συντάκτες καταγγέλλουν σωρεία ζητημάτων που αναδεικνύουν την υπολειτουργία του εν λόγω νοσοκομείου, γεγονός που καθιστά απόλυτα αναγκαία την κατά το δυνατόν αμεσότερη παρέμβαση της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας, προς αποκατάσταση της σχετικής ομαλότητας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, και αφού λάβετε υπόψη το συνημμένο Δελτίο Τύπου, σας παρακαλώ να το εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Επισυνάπτεται: Αντίγραφο του ως άνω Δελτίου Τύπου

**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ.**
Σταθ. Κηφισού 1
54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2313309677
email: sem.achepa@gmail.com

Θεσσαλονίκη 22/2/21

Αριθ. Πρωτ.:140

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΧΕΠΑ

Το ΑΧΕΠΑ, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας. Είναι τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο με την δυνατότητα ανάπτυξης 680 κλινών και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα από την αρχή της πανδημίας του covid-19 πρωτοστάτησε ως κέντρο αναφοράς στην μάχη κατά του κορωνοϊού.

Όμως εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, που η μεγάλη κρίση του δεύτερου κύματος του covid-19 για την Θεσσαλονίκη είναι παρελθόν, το ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να υπολειτουργεί με την δικαιολογία της αναμονής του τρίτου κύματος της πανδημίας με ότι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην δημόσια υγεία και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Κλινικές και μονάδες που έκλεισαν ή άλλαξαν χρήση για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προέκυψαν, συνεχίζουν και σήμερα να είναι εκτός λειτουργίας ή να υπολειτουργούν.

Για αυτή την υπολειτουργία του νοσοκομείου, τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή αλλά και τις επιπτώσεις αυτής στους ασθενείς, θέλουμε εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, να θέσουμε ομόφωνα ορισμένα ερωτήματα ως εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και ως υπεύθυνοι πολίτες.

Γιατί το νοσοκομείο δεν επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία αλλά τίθεται σε μακροχρόνια αναμονή του τρίτου κύματος, την στιγμή που όλοι γνωρίζουμε πώς στο δεύτερο κύμα μονάδες και κλινικές ήταν έτοιμες σε λίγες μόνο ώρες;

Οι 800 και πλέον ασθενείς που προσέρχονταν σε μια εφημερία του ΑΧΕΠΑ που πάνε τώρα; Μέσα στην οικονομική κρίση και την ανεργία που μαστίζει την χώρα που απευθύνονται οι πολίτες για θεραπεία και πρόληψη; Που γράφουν έστω τα φάρμακά τους για τα χρόνια νοσήματα; Από την στιγμή που μόνο ως επείγον περιστατικό έχει κάποιος πρόσβαση στις εφημερίες που πάνε οι πολίτες που δεν φέρνει το ΕΚΑΒ; Μήπως στρέφονται σε ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικά θεραπευτήρια; Αλήθεια αν κάποιος δεν έχει χρήματα που πρέπει να απευθυνθεί; Πόσο λογικό είναι, στην προσπάθεια να σωθούμε από μια συγκεκριμένη νόσο, τον covid-19 στην περίπτωση μας, να αδιαφορούμε για όλες τις άλλες ασθένειες; Παρά τους περιορισμούς των εισαγωγών αλήθεια πως κατάφεραν περιστατικά που τύποτα το επείγον δεν θυμίζουν να νοσηλεύονται; Πώς γίνεται η εισαγωγή τους;

Γιατί τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία έχουν γίνει και παραμένουν ως εμβολιαστικό κέντρο, όταν έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται τόσα εμβολιαστικά κέντρα καθημερινά; Το ΜΕΓΑ εμβολιαστικό κέντρο που έγινε στην ΔΕΘ δεν είναι δίπλα στο ΑΧΕΠΑ; Τα ραντεβού του εμβολιαστικού κέντρου του ΑΧΕΠΑ που κλείνονται σε βάθος τριμήνου μήπως προεξόφλούν πως το νοσοκομείο, άσχετα με την εξέλιξη της πανδημίας, δεν πρόκειται να έρθει σε πλήρη λειτουργία σύντομα;

Έως πότε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου με την πρόφαση της κρίσης θα μεταφέρονται από κλινική σε κλινική και από μονάδα σε μονάδα κουβαλώντας εξοπλισμό και υλικά; Έως πότε οι ασθενείς θα μεταφέρονται σαν βαλίτσες από κλινική σε κλινική, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νοσοκομείο τελικά σε ιδιωτικά κέντρα; Γιατί επιλέγονται τόσο πρόχειρες λύσεις και γιατί αναπρούνται τόσο έύκολα την επόμενη μέρα; Τους ασθενείς τους σκέφτεται κανείς; Τους εργαζόμενους τους σκέφτεται κάποιος;

Μήπως το μόνο που έχει αξία μεγαλύτερη από αυτή των ασθενών, μεγαλύτερη από αυτή των πολιτών και μεγαλύτερη των εργαζομένων είναι η συνέχιση της στήριξης του αφηγήματος της επιτυχημένης διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση; Μήπως σημασία έχει μόνο το στήσω καριέρας κάποιων και ο εμπλουτισμός των βιογραφικών;

Έως πότε οι εργαζόμενοι θα βάζουν πλάτη, θα χρησιμοποιούνται οι ευαισθησίες τους, ο ανθρωπισμός τους, τα ιδανικά τους και ο επαγγελματισμός τους; Έως πότε θα τους απαξιώνει ο Διοικητής του ΑΧΕΠΑ με την συμπεριφορά του αλλά και το Υπουργείο Υγείας με τις παλινωδίες του; Έως πότε αυτό το Υπουργείο θα μαγειρεύει και θα συσκέπτεται για το αν αξίζουν οι υγειονομικοί να ενταχτούν στα ΒΑΕ; Ακόμα δεν έχει πειστεί;

Γιατί εν μέσω της πανδημίας έγιναν και γίνονται, πάντα με χρήματα ιδιωτικών δωρεών, τόσες ανακαίνισεις κλινικών, μονάδων, εργαστηρίων; Αλήθεια δεν χρειάζονται οι κλίνες που εκκενώνονται;

Πως και γιατί το ΑΧΕΠΑ από μεγάλο, τριτοβάθμιο, πανεπιστημιακό νοσοκομείο κατάντησε να είναι νοσοκομείο μιας νόσου; Με τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους γιατρούς τι γίνεται; Που εκπαιδεύονται;

Ο Υπουργός Υγείας στην πρόσφατη επίσκεψή του στο ΑΧΕΠΑ, ενημερώθηκε για όλα αυτά; Μήπως αρκέστηκε στην ανταλλαγή συγχαρητηρίων με την Διοίκηση του νοσοκομείου και της ΥΠΕ για την τόσο επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης; Δύο φορές επισκέφτηκε ο Υπουργός και μία ο Πρωθυπουργός το νοσοκομείο και δεν κάλεσαν το Σωματείο για να ακούσουν τα προβλήματα του χώρου. Γιατί απέφυγαν την συνάντηση; Μήπως ντρέπονται να δουν κατάματα τους εργαζόμενους;

Μετά την εστίαση και την καθαριότητα και την φύλαξη μέσα στη κρίση δόθηκαν και τα δημόσια καινούργια πλυντήρια του νοσοκομείου σε ιδιώτη. Γιατί το έκανε αυτό ο Διοικητής του νοσοκομείου αφού με μικρότερο κόστος θα μπορούσε να προσλάβει υπαλλήλους για τη λειτουργία τους;

Δεν έφτασε ένας χρόνος υγειονομικής κρίσης, στην χώρα αλλά και στον πλανήτη, για να πειστούν οι αρμόδιοι για την αξία ενός ιωχυρού δημόσιου συστήματος υγείας; Πού ήταν ο ιδιωτικός τομέας υγείας όλο αυτό τον καιρό; Γιατί απέφευγε την εμπλοκή του με τον covid-19 και επέλεξε προκλητικά μόνο το κομμάτι του κέρδους αφήνοντας το βάρος της κρίσης στο ΕΣΥ; Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει τα κανάλια και όχι το ΕΣΥ;

Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά; Να υποθέσουμε πως συμβαίνουν από έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού από το Υπουργείο; Από αδιαφορία της ΥΠΕ; Από την αυθαιρεσία και την κάκιστη συμπεριφορά του Διοικητή του νοσοκομείου και της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που ασκούν bullying στους εργαζόμενους για να καλύψουν τη δική τους ανικανότητα διοίκησης;

Μήπως είναι αποτέλεσμα κάποιου σχεδίου που αποσκοπεί στην απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας και στην κατεύθυνση του κόσμου προς τον ιδιωτικό τομέα;

Ας μας πει ο Διοικητής του ΑΧΕΠΑ αν όλα αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο είναι δικές του αποφάσεις και έργα ή αν απλά εκτελεί εντολές;

Σίγουρα κάθε κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία για βελτιώσεις και αλλαγές. Δυστυχώς όχι πάντα προς το καλύτερο και το συμφέρον των πολλών γιατί η κρίση αποτελεί και την καλύτερη ευκαιρία των καιροσκόπων και των επιτήδειων να πετύχουν αυτά που χρόνια σχεδιάζουν.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κοροξενός Χαράλαμπος

Βούλτσιος Αθανάσιος