



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Οικονομικών
2. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3. Εσωτερικών
4. Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Η ταλαιπωρία των πολιτών της Σαλαμίνας δεν έχει τέλος»

Ο Βουλευτής της Β΄ Πειραιά, **Ιωάννης Ραγκούσης**, λαμβάνοντας υπόψη το Δελτίο Τύπου του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας και των Σωματείων μελών του, σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία που συνεχίζουν να υφίστανται οι συμπολίτες μας έξω από τις Τράπεζες της νήσου Σαλαμίνας, ιδιαίτερα τώρα που η Δυτική Αττική μπαίνει σταδιακά σε αυξημένα μέτρα επιτήρησης λόγω κορονοϊού, καταθέτει, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, ως αναφορά το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας, με θέμα: **«Η ταλαιπωρία συνεχίζεται...»**, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«...Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, συνωστίζονται στο προαύλιο με όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί τόσο για την διάδοση του Κορωναιού όσο και για την προσωπική τους ασφάλεια καθώς είναι εκτεθειμένοι σε παντός είδους καιρικές συνθήκες.

... Ποιος, επιτέλους, θα ευαισθητοποιηθεί να τοποθετήσει ένα στέγαστρο και κάποια παγκάκια στα προαύλια των Τραπεζών ώστε οι συμπολίτες μας να έχουν μια «υποτυπώδη» έστω προστασία και ξεκούραση;»

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας.

Παρακαλώ για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες και να με ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 21/12/2020

Ο καταθέτων Βουλευτής

Ραγκούσης Ιωάννης

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

Ο λόγος για την απίστευτη ταλαιπωρία που συνεχίζουν να υφίστανται οι συμπολίτες μας έξω από τις Τράπεζες....

Η επιβολή των έκτακτων μέτρων και περιορισμών λόγω της πανδημίας που επιτρέπει την είσοδο στις Τράπεζες ανά ένα άτομο δημιουργεί απίστευτες ουρές έξω από τα Τραπεζικά καταστήματα.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, συνωστίζονται στο προαύλιο με όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί τόσο για την διάδοση του Κορωναιού όσο και για την προσωπική τους ασφάλεια καθώς είναι εκτεθειμένοι σε παντός είδους καιρικές συνθήκες.

Ήδη πέρασε ένα καλοκαίρι που οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν επί ώρες σε συνθήκες καύσωνα, όρθιοι ώσπου να έρθει η σειρά τους.

Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα, που οι συνθήκες της πανδημίας επιβάλλουν πιο αυστηρά μέτρα και που πάλι ο κόσμος θα υποβληθεί στην ταλαιπωρία να συνωστίζεται έξω από τις Τράπεζες και να εκτίθεται στην βροχή, στο κρύο και σε άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ποιος, επιτέλους, θα ευαισθητοποιηθεί να τοποθετήσει ένα στέγαστρο και κάποια παγκάκια στα προαύλια των Τραπεζών ώστε οι συμπολίτες μας να έχουν μια «υποτυπώδη» έστω προστασία και ξεκούραση?

Πότε οι πολίτες αυτής της Χώρας θα πάψουν να αντιμετωπίζονται «σαν πρόβατα» που έχουν μόνο οικονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα?

Πιστεύουμε ότι το κόστος τοποθέτησης των ανωτέρω δεν είναι απαγορευτικό αρκεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι βασικός κανόνας της αγοράς είναι το «δούναι και λαβείν».

Δεν αρκεί μόνο να εισπράττουν τα χρήματα από τους συμπολίτες τους πρέπει και να προσφέρουν το ελάχιστο που μπορούν για να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των «πελατών» τους.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ