



Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού τα πρωτοβάθμια Κέντρα Αναφοράς covid-19 και γενικότερα τα πρωτοβάθμια Κέντρα Υγείας»

Στις 8/10, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι μετατρέπει 161 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα σε Κέντρα Αναφοράς covid-19, ώστε να διαχειρίζονται περιστατικά πολιτών με συμπτώματα κορωνοϊού. Ήταν μια επιβεβλημένη ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων Αναφοράς, η οποία άργησε χαρακτηριστικά, μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε ζητήσει ήδη, 8 μήνες πριν, από το Μάρτιο, από την έναρξη της πανδημίας.

Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μετατροπή των Κέντρων Υγείας σε Κέντρα Αναφοράς covid-19 όχι μόνο άργησε πολύ αλλά έχει γίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, με επικοινωνιακούς μόνο όρους και έχει μείνει «στα χαρτιά», σε επίπεδο διακηρύξεων, καθώς δεν συνοδεύτηκε με την απαραίτητη στελέχωση των Κέντρων με το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Κέντρου Υγείας Ηλιούπολης, το οποίο, ενώ ανακοινώθηκε ως Κέντρο Αναφοράς, παραμένει, όπως καταγγέλλει η τοπική Ένωση Γονέων, χωρίς παιδίατρο, με αποτέλεσμα, στα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών να μην γίνονται τεστ covid-19. Τα παιδιά, μολονότι έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειας, παραπέμπονται στα υπερφορτωμένα Νοσοκομεία Αναφοράς ή σε ιδιωτικά κέντρα, όπου οι γονείς αναγκάζονται να πληρώσουν το σχετικό οικονομικό αντίτιμο, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην προχωράει σε συνταγογράφηση, παρά τις διαμαρτυρίες των πολιτών και σύσωσης της αντιπολίτευσης. Όμως και για ηλικίες άνω των 14 ετών, που ζητούν αιτιολογημένα την διενέργεια τεστ, η αναμονή στο Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης

είναι μια εβδομάδα ή και περισσότερο, εξαιτίας έλλειψης προσωπικού, ενώ βρισκόμαστε σε μία οριακή φάση και για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί στα Κέντρα Υγείας που έχουν γίνει Κέντρα Αναφοράς covid-19, σε ολόκληρη τη χώρα.

Επειδή είναι απόλυτα αναγκαίο να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας που έχουν ανακοινωθεί ως Κέντρα Αναφοράς για covid-19, με εξοπλισμό και ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία και να αποσυμφορηθούν τα Νοσοκομεία Αναφοράς που έχουν ξεπεράσει τα όρια τους στον αγώνα που δίνουν για να αντιμετωπιστεί η διασπορά του ιού.

Επειδή τα παιδιά μικρών ηλικιών νοσούν δυσκολότερα από τον covid-19 αλλά είναι φορείς μετάδοσης του ιού.

Επειδή δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να υποχρεώνονται να πληρώνουν οι ίδιοι ή για τα παιδιά τους διαγνωστικό τεστ, επειδή το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει χωρίς ουσιαστική ενίσχυση, αν και έχουν περάσει 8 μήνες από την έναρξη της πανδημίας.

Επειδή τα Κέντρα Υγείας που λειτουργούν ως Κέντρα Αναφοράς εξακολουθούν να πρέπει να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους, ασθενείς με χρόνια νοσήματα αλλά και έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

Επειδή είναι ευθύνη της Πολιτείας η προσέλευση των πολιτών στα Κέντρα Υγείας να γίνεται χωρίς ταλαιπωρία και με όρους ασφάλειας και η εξυπηρέτηση και κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του συνόλου των πολιτών στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να είναι δεδομένη.

Επειδή δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αδιαφορεί και να μην στελεχώνει τα Κέντρα Υγείας με τις απαραίτητες ειδικότητες που χρειάζονται για να λειτουργούν πλήρως, όπως, για παράδειγμα, η περίπτωση με την απουσία παιδίατρο στο Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης.

Επειδή, αντί για ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, παρατηρούνται μετακινήσεις από Κέντρα Υγείας σε νοσοκομεία λόγω της πανδημίας, δηλαδή όχι μόνο δεν ενισχύονται τα Κέντρα Υγείας για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως Κέντρα Αναφοράς covid-19 αλλά αντίθετα αποδυναμώνονται.

Επειδή στην κρίσιμη υγειονομικά περίοδο που διανύουμε είναι αναγκαίο να πάρουμε όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να εμποδίσουμε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού και να προλάβουμε την ανάγκη να κατευθυνθούν ασθενείς στις ΜΕΘ.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Τι μέτρα θα πάρει για την πλήρη στελέχωση των Κέντρων Υγείας που εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ακόμα και αν έχουν μετονομαστεί σε Κέντρα Αναφοράς covid-19, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης, στο οποίο δεν υπάρχει παιδίατρος και ως εκ τούτου δεν γίνονται σε παιδιά διαγνωστικά τεστ για τον ιό;

**Οι ερωτώσες/ώντες Βουλευτριες/τές
Χρηστίδου Ραλλία**

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος –Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία(Νατάσσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τελιγορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γεώργιος