



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

ΘΕΜΑ: Αυτοκεφαλία «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας»

Η επίσκεψη στην Αθήνα του Πρωθυπουργού της “Βόρειας Μακεδονίας” Ζόραν Ζάεφ στις 16-9-2020 επανέφερε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αφενός το θέμα επικύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών και αφετέρου το εκκλησιαστικό ζήτημα της αναγνώρισης Αυτοκεφαλίας στο εκκλησιαστικό μόρφωμα της γείτονος χώρας και μάλιστα με το ανιστόρητο όνομα “Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδος (MCO – OA)”. Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολές του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ζητείται η άσκηση εκ μέρους του της «έκκλητου προσφυγής» προκειμένου να εξισωθούν οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τους άλλους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον Κόσμο, αλλά και να αποδοθεί τόμος αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της γείτονος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σημειωτέον ότι στην γειτονική χώρα υπάρχουν δύο Εκκλησίες, η «Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας», η οποία υπάγεται στο Πατριαρχείο της Σερβίας και είναι αναγνωρισμένη και η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδας», η οποία χαρακτηρίζεται ως σχισματική και είναι αυτή που ζητά να της αποδοθεί η αυτοκεφαλία. Η δεύτερη είναι η Εκκλησία που προέκυψε από την απόσχιση των μητροπόλεων Σκοπίων, Ζλετόβου – Στρωμνίτσας, Αχρίδας – Βιτωλίων από την σερβική Εκκλησία το 1958, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί σχισματική η

Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την απόρριψη από την Αρχιερατική Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας του αιτήματος για χορήγηση αυτοκεφαλίας.

Άξιο προσοχής επίσης τυγχάνει και το γεγονός της μετατόπισης της θέσης της Εκκλησίας της γείτονος από το 2018 μέχρι το 2020 και αυτό γιατί στις επιστολές γίνεται αναφορά για «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδος», ενώ τον Μάιο του 2018 η Εκκλησία των Σκοπίων εμφανιζόταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει την ονομασία «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» και να μετονομαστεί σε «Αρχιεπισκοπή Αχριδών».

Είναι προφανές ότι μία τέτοια μορφή Αυτοκεφαλίας με την συγκεκριμένη ονοματοδοσία θα αποτελέσει το μέσο προκειμένου να επιτευχθεί η μετονομασία σε βάθος χρόνου της κρατικής οντότητας των Σκοπίων από «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (γεωγραφικός προσδιορισμός) σε «Δημοκρατία της Μακεδονίας» (εθνικός προσδιορισμός) και τότε δεν θα αποτελεί απλά γεωγραφικό προσδιορισμό η ονομασία αυτή αλλά όνομα προσδιοριστικό εθνικής οντότητας, ανιστόρητης και ανυπόστατης όμως.

Αυτή η «ειρηνική» μετάλλαξη και μεταβολή της ονοματοδοσίας ενός Κράτους έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι είναι εφικτή μόνο με την καλλιέργεια αντίστοιχης εθνικής συνείδησης του λαού και εν προκειμένω της «μακεδονικής», αποκλειστικά μέσα από κάθε τοπική Εκκλησία, η οποία θα την καλλιεργήσει στο λαό με υπομονή και επιμονή. Αντίστοιχη «επιτυχία» θα έχουν και στο θέμα της γλωσσικής και της εθνικής τους ταυτότητας.

Η ανακήρυξη μίας Αυτοκεφαλίας με το όνομα «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδος (MCO – OA)», εξινπηρετεί και τις αλυτρωτικές επιδιώξεις τους Κράτους και της Εκκλησίας με τις -επισυναπτόμενες στην παρούσα- αντιλήψεις του σχισματικού «Μητροπολίτη» Αγαθαγγέλου να είναι χαρακτηριστικές.

Στο ανωτέρω ζήτημα της Αυτοκεφαλίας αναμειγνύεται και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία επίσης επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο δε εθνικός σύνδεσμος Σκοπίων – Βουλγαρίας επιβεβαιώνεται και από τις προαναφερθείσες δηλώσεις του ως άνω σχισματικού «Μητροπολίτη» Σκοπίων.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για το ζήτημα αναγνώρισης της Αυτοκεφαλίας της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων και μάλιστα στη βάση της συμφωνίας των Πρεσπών;
- 2) Ποια η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας για το θέμα της αναγνώρισης της Αυτοκεφαλίας της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων και μάλιστα με την ονομασία «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδος (MCO – OA)»;

Αθήνα 13-10-2020

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ