



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

2494
10-12-2019

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς :

- **Εσωτερικών και**
- **Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων**

**ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία Παιδικών – Βρεφονηπιακών σταθμών
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»**

Στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη έχουν κλείσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαδοχικά, τρεις δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αρχικά, στην περιοχή του Χορτιάτη, κατόπιν στο Ασβεστοχώρι, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο έκλεισε και ο δημοτικός σταθμός της Πυλαίας. Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 είχε ληφθεί απόφαση για το κλείσιμο και τέταρτου παιδικού σταθμού, στο Φίλυρο. Ωστόσο, λόγω της αντίδρασης από την τοπική κοινωνία, η δημοτική αρχή αναγκάστηκε να δώσει προσωρινή παράταση λειτουργίας του δημοτικού σταθμού, μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Άγνωστο, όμως, παραμένει το τι θα γίνει μετά.

Πλέον, η δημοτική ενότητα του Χορτιάτη κινδυνεύει να μην διαθέτει ούτε έναν δημοτικό βρεφονηπιακό – παιδικό σταθμό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον προγραμματισμό και τον οικονομικό προϋπολογισμό των οικογενειών. Πολλοί γονείς δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς σταθμούς, ενώ πολλοί από αυτούς που με δυσκολία τελικά τα καταφέρνουν, είναι αναγκασμένοι να τα πηγαίνουν σε σταθμούς που απέχουν πολύ από την κατοικία τους.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019, το Δ.Σ του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πυλαίας- Χορτιάτη, που είναι υπεύθυνο για την άσκηση του Κοινωνικής Πολιτικής, αποφάσισε το κλείσιμο του σταθμού στο Φίλυρο. Το κλείσιμο ανεστάλη προσωρινά, ωστόσο η ανασφάλεια για τα παιδιά, τις οικογένειές τους, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους στους δημοτικούς σταθμούς, παραμένει. Για παράδειγμα, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο οδηγήθηκαν στην ανεργία οι 11 απολυμένοι εργαζόμενοι του δημοτικού σταθμού της Πυλαίας.

Η στέγασή τους σε ακατάλληλες και υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν το πρόσχημα της κατάργησής τους από τον δήμο, ο οποίος κανονικά ο ίδιος θα έπρεπε να αναζητά τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο, επιλέγει την τακτική: «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι»! Πίσω από την δικαιολογία της «παράτυπης» αδειοδότησης των δημοτικών σταθμών καλύπτει την δική του ευθύνη να διασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες για την αδιάλειπτη παροχή αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, επικαλείται τη μείωση του ορίου ηλικίας των βρεφών και νηπίων που γίνονται δεκτά στους σταθμούς (και κατά συνέπεια την μείωση του αριθμού των παιδιών), καθώς και στην οικονομική αδυναμία συντήρησης των δημοτικών σταθμών λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης.

Επειδή το δικαίωμα της απρόσκοπτης πρόσβασης στην δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, ιδίως όταν αφορά την προσχολική ηλικία, είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή, πρόκειται για ζήτημα κοινωνικής πολιτικής για μια ευαίσθητη πληθυσμιακά ομάδα.

Επειδή, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει πόρους και πιστώσεις για την επαναλειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Επειδή, το κλείσιμο των παιδικών σταθμών σε μια ολόκληρη δημοτική ενότητα, ουσιαστικά αποστερεί παιδιά προσχολικής ηλικίας από τη δυνατότητα «ένταξης» σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, όταν οι γονείς δεν έχουν οικονομική δυνατότητα για εγγραφή των παιδιών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς;

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών;
- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε να μην απολυθούν αιφνίδια και αναιτιολόγητα οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών;

Η ερωτώσα βουλευτής
Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη