



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΒ	67
11-9-19	

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Άμεση Ανάγκη χαρακτηρισμού ως ακατάλληλου του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω από τον σεισμό της 19^{ης} Ιουνίου 2019 και ταχείας ανακαίνισης του, για την ομαλή διεξαγωγή της σχολικής χρονιάς.»

Κύριοι Υπουργοί,

Σας επισυνάπτω το υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω, σύμφωνα με το οποίο καταδεικνύονται τα μείζονα ζητήματα που γεννήθηκαν στο σχολείο τους από τον σεισμό της 19^{ης} Ιουλίου 2019 στην περιοχή της Μαγούλας.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, υπάρχει παντελής έλλειψη επίσημης ενημέρωσης τους σχετικά με τον χαρακτηρισμό του σχολείου τους ως ακατάλληλου, έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν μετά τον σεισμό. Το εν λόγω γυμνάσιο εξυπηρετεί πάνω από 300 μαθητές σε πρωινές βάρδιες και βάσει αυτού του προγράμματος έχει προσαρμοστεί το ετήσιο πρόγραμμα με προσθήκη ανάλογων κοινωνικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές.

Οι οικογένειες των μαθητών αυτών, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους και διαμαρτυρήθηκαν στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την απουσία επίσημης ενημέρωσης από την Πολιτεία σχετικά με την κατάσταση του σχολείου και για τις πιθανές λύσεις κάλυψης των σχολικών αναγκών των παιδιών τους.

Με ποιες εγγυήσεις ασφάλειας θα στείλουν τα παιδιά τους να ξεκινήσουν την νέα σχολική χρονιά; Αν κι εφόσον αποφασιστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές, ποιες ώρες θα τελούνται; Θα συρρικνωθούν οι αίθουσες; Θα αποστείλουν τα παιδιά τους σε άλλη σχολική μονάδα; Σκοπεύετε να αλλάξετε το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και να δημιουργήσετε αναστάτωση σε 300 οικογένειες εργαζόμενων γονέων;

Ποια τα εχέγγυα ασφάλειας θα παράσχετε σε αυτές τις οικογένειες , ώστε να στείλουν αμέριμνοι κι ήσυχοι τα παιδιά τους στο γυμνάσιο;

Η παιδεία για εμάς στο Κίνημα Αλλαγής αποτελεί το πιο νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας μας.

Η ασφάλεια δε όλων των πολιτών, πόσω μάλλον όταν αφορά τα παιδιά μας είναι πρώτιστο μέλημα μας.

Πρέπει άμεσα η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για όλα αυτά τα ζητήματα και να μην αντιμετωπίζει την Δυτική Αθήνα σαν παραπαίδι του Αττικού λεκανοπεδίου.

Με βάση τα ζητήματα που αναφέρθηκαν , κύριοι Υπουργοί εισηγούμαι να λάβετε υπόψιν σας τα όσα αναλυτικώς σας ανέφερα και σας επισυνάπτω με την παρούσα αναφορά το υπόμνημα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω και να προβείτε άμεσα στον χαρακτηρισμό του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω ως ακατάλληλου καθώς και να μεριμνήσετε να επιδιορθώσετε όλες τις ζημιές που έχει υποστεί η εν λόγω σχολική μονάδα, δίχως κάτι τέτοιο να επηρεάσει την σχολική καθημερινότητα 300μαθητών και την οικογενειακή ρουτίνα των εργαζόμενων ή μη γονέων αυτών των παιδιών.

Η Βουλευτής

Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου

**ΠΡΟΣ: Κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου
Βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμη κυρία Βουλευτά,

όπως καλά γνωρίζετε, από τον σεισμό που έπληξε την Αθήνα, με επίκεντρο την περιοχή της Μαγούλας, στις 19 Ιουλίου 2019, προκλήθηκαν ζημιές σε σχολεία της δυτικής Αθήνας και κυρίως στους δήμους Πετρούπολης, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Περιστερίου. Οι πληροφορίες που έχουμε, μόλις λίγες μέρες πριν την ημερομηνία της επίσημης έναρξης του σχολικού έτους, είναι στην καλύτερη περίπτωση συγκεχυμένες και εξαιρετικά ελλιπείς. Αυτό από μόνο του είναι εξοργιστικό και απαράδεκτο. Είναι εύκολα κατανοητό ότι το να μην υπάρχει επίσημη πληροφόρηση από την Πολιτεία και τα εντεταλμένα όργανα της γεννά πανικό, ανασφάλεια και αμφιβολία για το μέλλον.

Παρά την απουσία επίσημης πληροφόρησης, έμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ένα από τα σχολεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλα για τη σχολική χρονιά είναι και το δικό μας, το 1^ο Γυμνάσιο Αιγάλεω.

Το γυμνάσιο μας είναι το παλιότερο γυμνάσιο του δήμου μας, λειτουργεί αδιαλείπτως εβδομήντα χρόνια και εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 300 μαθητές κατά τις πρωινές ώρες. Το επίπεδο τόσο των καθηγητών, όσο και των μαθητών είναι υψηλό. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019, εξήντα (60) μαθητές, δηλαδή ένας στους πέντε περίπου, ανακηρύχτηκαν αριστούχοι. Το σχολείο – ένα δημόσιο σχολείο της δυτικής Αθήνας – κατά τα τελευταία έτη, εντάσσεται συνεχώς και συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία σε προγράμματα ERASMUS, σε συνεργασία με σχολεία της Ρουμανίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας και Σλοβενίας. Πάνω από όλα, όμως, το σχολείο μας, όπως και τα άλλα της περιοχής μας, χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ καθηγητών – μαθητών και των γονέων τους και από ηρεμία και ομαλότητα.

Εννοείται ότι δεν θα σας επισημάνουμε τα γνωστά: οι μαθητές του σχολείου μας πηγαίνουν στο σχολείο μόνο κατά τις πρωινές ώρες και το πρόγραμμά τους (όπως, βεβαίως, και το πρόγραμμα των οικογενειών μας) έχει διαμορφωθεί αναλόγως. Οι περισσότεροι μαθητές (σχεδόν όλοι) έχουν παράλληλες

κοινωνικές (συμμετοχή σε συλλόγους), αθλητικές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ξιφασκία, σκάκι, κ.τλ) και καλλιτεχνικές (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, χορός, κ.τλ) δραστηριότητες. Παράλληλα, βεβαίως, όλα τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κ.τλ).

Οι γονείς είναι, σχεδόν όλοι, εργαζόμενοι κατά τις πρωινές ώρες και βοηθούν τα παιδιά στα μαθήματά τους κατά τις απογευματινές ώρες. Εννοείται, επίσης, ότι δεν θα σας επισημάνουμε τα αυτονόητα σε σχέση με το τι σημαίνει, από παιδαγωγικής και κοινωνικής άποψης, μια πλήρης και μεγάλης διαρκείας ανατροπή του προγράμματος των παιδιών και ποιες θα είναι οι πιθανές συνέπειες στη διάθεσή τους και στην όρεξή τους για μάθηση.

Με το παρόν υπόμνημά μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε και να διαμαρτυρηθούμε **ENTONA** για την απουσία οποιαδήποτε επίσημης ενημέρωσης για την κατάσταση του σχολείου μας και για τις πιθανές λύσεις κάλυψης των σχολικών αναγκών των παιδιών μας και να **ζητήσουμε** τα ακόλουθα:

1. Να ανακαίνισθεί το σχολείο μας και να **ξαναλειτουργήσει** το συντομότερο δυνατόν στον ίδιο χώρο, **με ασφάλεια για τους μαθητές και τους καθηγητές**.
2. Στο μεσοδιάστημα και μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του 1^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω, να βρεθεί προσωρινή λύση για τα παιδιά μας. Και η λύση αυτή, βεβαίως, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τις παιδαγωγικές τους ανάγκες, τη μη διασάλευση του οικογενειακού προγραμματισμού 300 και πλέον οικογενειών (στο σύνολο, 1000 περίπου ατόμων), την ένταξη αυτών των παιδιών και των γονέων τους (των περισσότερων εξ αυτών εργαζομένων πρωινές ώρες) στην ομαλή κοινωνική ζωή, τις ευρύτερες δραστηριότητες των μαθητών (πολιτιστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές), τα άλλα τους μαθήματα (ξένες γλώσσες, κ.τλ).

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθεί **ΣΥΝΤΟΜΑ** μια λύση δίκαιη, σύννομη και με βάση τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της πρόσβασης όλων στην παιδεία, η οποία λύση δεν θα ανατρέπει τις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους κατά τρόπο ωμό, βάναυσο και πρόχειρο.

Και μια τέτοια λύση, βεβαίως, δεν μπορεί να σημαίνει το να κάνουν τα παιδιά μαθήματα κατά τις απογευματινές ώρες, μια λύση που, γνωρίζουμε, αποτελεί, κατά πάγια ως τώρα διοικητική τακτική σε παρόμοιες περιπτώσεις, λύση έκτακτης μόνον ανάγκης και για εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μήνα. Το ίδιο απαράδεκτη θα ήταν η οποιαδήποτε

διάσπαση του σχολείου σε μικρότερες σχολικές μονάδες ή η απόσπαση τμημάτων του ή μαθητών του.

Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι λύση δίκαιη, σύννομη και σύμφωνη προς τους κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης θα αποτελούσε η μετεγκατάσταση του σχολείου στο σύνολό του σε αίθουσες άλλου σχολείου της περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΖΗΤΟΥΜΕ

Α) την άμεση, ακριβή και επίσημη ενημέρωση για τη μετεγκατάσταση των μαθητών του 1^{ου} γυμνασίου Αιγάλεω και για την τύχη του σχολείου μας

Β) να βρεθεί άμεσα και ταχύτατα λύση στο πρόβλημα της κάλυψης των σχολικών αναγκών των παιδιών μας, λύση που θα λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των παιδιών μας και των οικογενειών τους και η οποία θα σημαίνει την ταχύτατη μετεγκατάσταση του σχολείου στο σύνολό του σε αίθουσες άλλου σχολείου (εννοείται, βεβαίως, γυμνασίου ή δημοτικού σχολείου) της περιοχής στον ίδιο δήμο (κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, στον οποίον έχουμε ήδη απευθυνθεί) ή σε κοντινό δήμο ή σε ελεύθερους δημοτικούς χώρους ή σε ελεύθερους χώρους του ευρύτερου δημοσίου (ανενεργά κτίρια ΟΑΕΔ, πανεπιστημίων, κ.τλ.).

Για το Δ.Σ.

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Ζ. Λίβα – Παπαδοπούλου

Ειρ. Αντώναρου – Χουροπούλου

