



<b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	4
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	4
Ημερομηνία Κατάθεσης	10/10/2018
Ώρα Κατάθεσης	11:45

**Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)**

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ο. Γεροβασίλη**

**Θέμα: «Σε έξαρση η εγκληματικότητα, στο ζενίθ η ανασφάλεια των πολιτών»**

Το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας, στο δρόμο, στο σπίτι είναι αδιαπραγμάτευτο. Δυστυχώς όμως, οι πολίτες της χώρας βρίσκονται καθημερινά στο έλεος σκληρών κακοποιών που εισβάλουν στα σπίτια τους και ληστεύουν, δολοφονούν, τραυματίζουν σωματικά και ψυχικά αθώους ανθρώπους.

Σχεδόν επτά στους 10 (το 68%) πολίτες δηλώνουν πως αισθάνονται δυσαρεστημένοι από το επίπεδο ασφάλειας και αστυνόμευσης στη χώρα. Καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα περιστατικά διαρρήξεων και ένοπλων ληστειών σε οικίες και καταστήματα με θύματα ανυπεράσπιστους συμπολίτες μας σε ολόκληρη τη χώρα. Τα περιστατικά αυτά δε συμβαίνουν μόνο στις μεγάλες πόλεις, ούτε καν μόνο στις πρωτεύουσες των Νομών αλλά και σε κωμοπόλεις, χωριά ακόμα και σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς.

Φαίνεται όμως ότι παρά την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κατάσταση παραμένει ίδια και अपαράλλακτη. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν διαθέτει ούτε την πολιτική βούληση ούτε οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Αδυνατεί να υπερασπιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια. Η πρόληψη και καταστολή της εγκληματικής δραστηριότητας, προϋποθέτουν εκτός των άλλων ισχυρή αστυνομική παρουσία στις γειτονίες, δίπλα στον πολίτη. Οι παραινέσεις όπως «προσποιηθείτε ότι κοιμάστε» δεν λύνουν το πρόβλημα, το οποίο έχει οξυνθεί σημαντικά από την εφαρμογή του νόμου του κ. Παρασκευόπουλου για την αποσυμφόρηση των φυλακών, με την απελευθέρωση κακοποιών, του οποίου την παράταση έσπευσε να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, τα άβαρα για την Αστυνομία συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται με αποκορύφωμα περιοχές της Δυτικής Αττικής, τις Αχαρνές αλλά και το κέντρο της Αθήνας με την κυβέρνηση είτε να παρακολουθεί αμέτοχη είτε να επιδίδεται σε φιέστες και εγκαίνια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εγκαίνια από τον κ. Τσίπρα της μεταφοράς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής στο Δήμο Φυλής, με δηλώσεις όπως «η παραβατικότητα στη Δυτική Αττική έχει μειωθεί». Δυστυχώς, όμως, οι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Ασπροπύργου βιώνουν το φόβο για την σωματική ακεραιότητα τους και βλέπουν καθημερινά την περιουσία τους να γίνεται βορά στις συμμορίες και το εμπόριο ναρκωτικών να ανθεί μπροστά στα μάτια των ίδιων και των παιδιών τους!

Στα Εξάρχεια τα επεισόδια εντείνονται και οι συμπλοκές κουκουλοφόρων αντιεξουσιαστών με τα ΜΑΤ καθιστούν κάθε φορά την περιοχή βομβαρδισμένο τοπίο με τεράστιες υλικές ζημιές για τους κατοίκους. Επίσης, τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων κουκουλοφόρων αλλά δυστυχώς και αδιάστατων τρομοκρατικών οργανώσεων που πυροβολούν αδιακρίτως με κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα. Ακόμα και αστυνομικοί που περιπολούν πεζοί δέχονται επιθέσεις με πέτρες και καδρόνια από ομάδες κουκουλοφόρων όπως έγινε πρόσφατα στο Πεδίον του Άρεως.

Η ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών όμως συνοδεύεται και από την επίδειξη παροιμιώδους ανοχής στην ασυδοσία οργανωμένων αντιεξουσιαστικών ομάδων. Υμέτεροι «μπαχαλάκηδες» έχουν το ελεύθερο να μαινοβγαίνουν και επιτίθενται σε Υπουργεία, στη Βουλή και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και σε καταστήματα και επιχειρήσεις, να διαδηλώνουν, να λεηλατούν και να απειλούν με αποτέλεσμα να καταργείται στην πράξη κάθε προστασία εργαζομένων και πολιτών.

Δεν φτάνουν, όμως, αυτά. Οι ίδιες ομάδες επιτίθενται σε ξένο έδαφος, δηλαδή σε Πρεσβείες και Προξενεία, όπως οι Πρεσβείες της Γαλλίας, του Ιράν, του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον διεθνή διασυρμό της χώρας. Ο κ. Τσίπρας καλύπτει πλήρως και συνειδητά τους αυτουργούς αυτών των περιστατικών και η κυβέρνηση παλινδρομεί και «τρέχει» πίσω από τα συμβάντα, δρώντας εκ των υστέρων και όχι προληπτικά. Η στάση τους αυτή δεν αποτελεί βέβαια έκπληξη όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν τη δράση των «μπαχαλάκηδων» πολιτικό ακτιβισμό, σε μια περίοδο όπου τα εθνικά θέματα είναι σε έξαρση και το γεωπολιτικό περιβάλλον ρευστό και επικίνδυνο.

Επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης οι άνδρες των ΜΑΤ λαμβάνουν εντολές να παρακολουθούν αμέτοχοι και ακίνητοι τους «μπαχαλάκηδες» να σπάνε και να καίνε στο κέντρο της Αθήνας αλλά αν διανοηθεί κανείς διαμαρτυρούμενος να πλησιάσει την οδό

Ηρώδου Αττικού για να προσεγγίσει το Μέγαρο Μαξίμου ή όποιο άλλο σημείο βρίσκεται ανά την επικράτεια ο Πρωθυπουργός, τότε η εντολή είναι μία: ακραία καταστολή!

Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με δηλώσεις όπως αυτές του κ. πρώην Αν. Υπουργού ότι οι «εντολές του δεν εισακούγονται», ούτε ότι οι εκάστοτε αντιδράσεις των Σωμάτων Ασφαλείας είναι είτε «υπερβολικές» είτε «αδρανείς» ανάλογα με το επικοινωνιακό κλίμα που επικρατεί.

Ανίκανη να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφάλειας η κυβέρνηση, κατηγορεί την ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα τη χρησιμοποιεί ως κομματικό εργαλείο, αποδεικνύοντας το μέγεθος του καθεστωτισμού της.

Για να καταπολεμηθεί το έγκλημα χρειάζεται ισχυρή αλλά και δημοκρατική Αστυνομία, με σωστή διαχείριση των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν σε αυτή αλλά και με διασφάλιση των δικαιωμάτων και αποδοχών τους κατά τρόπο που συνάδει με το λειτούργημά τους.

Η ανικανότητα διαχείρισης του υπηρετούμενου στα Σώματα Ασφαλείας προσωπικού από την κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο. Μόλις πριν λίγες ημέρες ακούσαμε ξανά τις ίδιες εξαγγελίες που επαναλαμβάνονται εδώ και τρία χρόνια περί ενίσχυσης της αστυνόμευσης στις γειτονίες και μετακίνηση προσωπικού. Οι πολίτες όμως δεν «παραμυθιάζονται». Είναι γνωστό άλλωστε ότι το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Μόνο στην Αττική η μείωση ανέρχεται στο 30%.

Η ανάγκη προσλήψεων στην ΕΛ.ΑΣ. όμως, δεν απασχολεί την κυβέρνηση που είναι προσηλωμένη στους διορισμούς των δικών της παιδιών.

Επιπλέον, οι άνδρες και οι γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ., που προσπαθούν να καταπολεμήσουν το έγκλημα υπό άθλιες συνθήκες, και με απαρχαιωμένα οχήματα με κακή ή καθόλου συντήρηση, με εξοπλισμό και ρουχισμό που αναγκάζονται να αγοράζουν οι ίδιοι γιατί ο υπάρχων είτε δεν επαρκεί είτε δεν υπάρχει, πολλές φορές γίνονται οι ίδιοι τα θύματα περιστατικών βίας. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όπου δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν να ελέγξουν σταθμευμένο δίκυκλο πίσω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (Μαυροματαίων και Χέυδεν), δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και αντικείμενα από ομάδα αγνώστων με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα υπηρεσιακά οχήματα.

Την ίδια στιγμή, επιβαρύνονται οικονομικά πολλαπλώς λόγω της εφαρμογής του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) που οδηγεί αναπόδραστα στη βίαιη ανατροπή του οικονομικού τους προγραμματισμού και την βαθμιαία οικονομική τους εξόντωση. Αρνητικά

θα επηρεαστούν και οι συνταξιούχοι καθώς οι συντάξεις συναρτώνται άμεσα με το νέο μισθολόγιο. Τούτο απάδει στο κύρος και την προσφορά των σωμάτων ασφαλείας και προσβάλλει βάνουσα την συνταγματική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, **επερωτάται η κ. Υπουργός:**

1. Για την έλλειψη στρατηγικής και οργανωμένου σχεδίου καταπολέμησης του εγκλήματος.
2. Για την αύξηση των περιστατικών διαρρήξεων και ένοπλων ληστειών σε οικίες και καταστήματα ανά τη χώρα, σε αστικές και μη περιοχές.
3. Για την ελλιπή αστυνομική παρουσία στις γειτονιές.
4. Για το οργανωμένο έγκλημα στις γειτονιές της Αττικής και όχι μόνο.
5. Για την ελεύθερη δράση αντιεξουσιαστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων.
6. Για τη μείωση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και την ανυπαρξία σοβαρού προγράμματος ανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης των δομών της.
7. Για την οικονομική επιβάρυνση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
8. Για τον απαρχαιωμένο στόλο και τον ελλιπή εξοπλισμό στις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

**Οι επερωτώντες Βουλευτές:**

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ