

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών

ΘΕΜΑ: Τι κρύβει η ανάδειξη μούφτηδων με εκλογές;

Υπήρξε μυστική συμφωνία Ερντογάν καθώς επίσης και με Κυριάκο Μητσοτάκη;

Υπάρχει ένας άνθρωπος στην πατρίδα μας, ο οποίος είναι ο πνευματικός ηγέτης των μουσουλμάνων συμπατριωτών μας στον χώρο της Θράκης, με παγκόσμια αναγνωρισμότητα. Πρόκειται για τον μουφτή Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλή, η φήμη του οποίου εκτείνεται πολύ πέραν των στενών ελλαδικών ορίων.

Γεννημένος στο χωριό Εχίνος του νομού Ξάνθης, σπούδασε και διακρίθηκε στα ιεροδιδασκαλεία της ιδιαίτερης πατρίδας του, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή των Ανώτατων Θεολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μεδίνας, όπου φοίτησε έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1978 και για επτά έτη κήρυττε τις διδαχές του Κορανίου σε τεμένη του νομού Ροδόπης, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα, εισπράττοντας τη βαθιά αγάπη και την εκτίμηση των ομοθρήσκων του.

Το 1985 διορίστηκε από την Ελληνική Πολιτεία μουφτής Κομοτηνής, αξίωμα το οποίο κατέχει μέχρι σήμερα. Διακρίνεται για την πραότητα του χαρακτήρα του, τη γενικότερη ακαδημαϊκή μόρφωσή του και τη μεγάλη αγάπη του για την Ελλάδα.

Αυτός ο άνθρωπος, που τιμά το αξίωμά του και την πατρίδα του διεθνώς, είναι φυσικά ένα μεγάλο αγκάθι στην προσπάθεια της διείσδυσης της Αγκυρας στον μουσουλμανικό χώρο στη Θράκη μας. Από καιρό, εξάλλου, η Αγκυρα προσπαθεί να απαξιώσει τον θεσμό των διορισμένων μουφτήδων της Θράκης, προχωρώντας μάλιστα σε μια παρωδία «εκλογής» των δικών της έμπιστων ανθρώπων στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Παρά τα τεράστια κονδύλια, όμως, που δαπανά το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής για την ανάδειξη και τη στήριξή τους, η επιρροή τους είναι πολύ περιορισμένη στους Ελληνες μουσουλμάνους. Μάλιστα, ιδιαιτέρως στον νομό Ροδόπης η φωτισμένη προσωπικότητα του Μέτσο Τζεμαλή έχει καταδικάσει σε αφάνεια και πλήρη ανυποληψία τον τουρκομουφτή Ιμπραήμ Σερήφ.

Κι όμως, από αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο η Ελληνική Πολιτεία θα έπρεπε να τιμά και να υπερασπίζεται με κάθε τρόπο, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Γαβρόγλου ζήτησε πρόσφατα να παραιτηθεί, παρότι η θητεία του λήγει σε μερικά χρόνια! Οταν εισέπραξε την αυτονόητη και αξιοπρεπή άρνησή του, η κυβέρνηση προχώρησε σε μία πραξικοπηματική ενέργεια, φέρνοντας στη Βουλή καλοκαιριάτικα μια τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο, με την οποία εξαναγκάζει σε υποχρεωτική συνταξιοδότηση τους μουφτήδες με τη συμπλήρωση του 67ου έτους τους!

Επειδή, όμως ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2017, αναφέρθηκε σε «υπαρκτές αντιθέσεις που πρέπει να αμβλυνθούν στον χώρο της μειονότητας», προσδιορίζοντάς τες στο ότι «ένα μεγάλο τμήμα της δεν αναγνωρίζει τον επίσημο θρησκευτικό ηγέτη που αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία! Και, όπως τόνισε, «αυτό είναι μία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, διότι ούτε την Ελληνική Πολιτεία τιμά αυτό, ούτε βεβαίως τη μουσουλμανική μειονότητα την κάνει να αισθάνεται άνετα μια τέτοια πραγματικότητα!»

Είπε, βεβαίως, ότι αυτό δεν αφορά τον Τούρκο πρόεδρο που είχε επισκεφτεί λίγες ημέρες νωρίτερα την Αθήνα και ότι αυτό είναι μία εσωτερική υπόθεση της Ελλάδας, αλλά φυσικά

αντιπαρήλθε το ότι ο Τ. Ερντογάν τού είχε θέσει φορτικά το θέμα, κάτι που αποτελεί πάγια θέση της Αγκυρας εδώ και χρόνια.

Επειδή, όπως διαθρυλείται η μεταστροφή μέρους της μουσουλμανικής μειονότητας εναντίον των διορισμένων μουφτήδων έχει έρθει ως αποτέλεσμα της πολιτικής της Αγκυρας και των μηχανισμών του προξενείου της στην περιοχή καλείσθε να απαντήσετε:

1. Ποιοι είναι αυτοί που κατά τον πρωθυπουργό «δεν αισθάνονται άνετα»; Μήπως είναι οι λίγοι τουρκόφρονες της μειονότητας, οι οποίοι βλέπουν την προσπάθειά τους για την εκλογή των μουφτήδων να δικαιώνεται από την ελληνική κυβέρνηση ή η πλειονότητα των φιλήσυχων και πιστών μουσουλμάνων συμπατριωτών μας, που ανησυχούν βλέποντας την ελληνική κυβέρνηση να υποβαθμίζει και να απαξιώνει το έργο και την πνευματική προσφορά των νόμιμων πνευματικών ηγετών της;
2. Ποιας μερίδας της μειονότητας τα συμφέροντα εξυπηρετούνται με αυτές τις πρακτικές της και ποιοι θα αισθάνονται πιο άνετα την επόμενη μέρα της εκπαραθύρωσης των νόμιμων μουφτήδων της Θράκης; Και, βεβαίως, ανάλογη απάντηση θα πρέπει να δώσουν τόσο η ηγεσία όσο και οι βουλευτές της Ν.Δ., που κατά την ψήφιση της τροπολογίας δήλωσαν «παρών»!
1. Ποια εθνική σκοπιμότητα υπαγορεύει την εκλογή των μουφτήδων και όχι αυτή του διορισμού τους;
2. Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις σας την αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας της Θράκης; Μήπως το παρών και όχι η καταψήφιση της τροπολογίας εκ μέρους των βουλευτών του κ. Μητσοτάκη αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας ή συναλλαγής, με την ηγεσία της Κυβέρνησης ώστε να διευκολύνει και η Αξιωματική Αντιπολίτευση στην ψήφιση της τροπολογίας για την εκλογή των μουφτηδών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος