

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών

**ΘΕΜΑ: Αρχιεπισκοπικό ρουσφέτι (;) ο διορισμός νέου Διοικητή Αγίου Όρους...
Η «χρυσή» σιωπή Ιερώνυμου «εξαργυρώνεται»
και οδηγεί σε μετωπική σύγκρουση Μαξίμου – Φανάρι;**

Πληροφορήθηκαν οι Έλληνες πολίτες από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, την απόφαση της Κυβέρνησης Τσίπρα να διορίσει τον Γενικό Διευθυντή της ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής τον κ. Δήμητρα Κωνσταντίνο ως Διοικητή του Αγίου Όρους.

Μετά από μια μακρά περίοδο έντονων ζυμώσεων μεταξύ εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων, κατά την οποία μάλιστα επικράτησε και ένα «πλούσιο» παρασκήνιο, τη θέση του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους αναλαμβάνει τελικά ο κ. Κωνσταντίνος Δήμητρας, που, ως είναι γνωστό, αποτελεί τον «εκλεκτό» και έμπιστο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερώνυμου Λιάπη, ο οποίος και τον έχει διορίσει γενικό διευθυντή στον φιλανθρωπικό οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Ο κ. Κ. Δήμητρας είναι στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με κάποια εκκλησιαστικά, όσο και με πολιτικά πρόσωπα. Άριστες σχέσεις διατηρεί και με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και όπως εγράφη - **Δημοκρατία, Ελευθερος Τύπος, Φιλελεύθερος**- ο διορισμός του στη θέση του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους υπήρξε προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού, **Αλέξη Τσίπρα**. Με την πολιτική απόφαση του διορισμού Κ. Δήμητρας, η Κυβέρνηση «ρίχνει λάδι στην φωτιά» ανάμεσα σε Ιερώνυμο και Βαρθολομαίο και δημιουργεί σύννεφα στις σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, αφού όπως έχει γραφεί ο Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαίος είχε εγκαίρως διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως το συγκεκριμένο πρόσωπο τον βρίσκει απολύτως αντίθετο!

Συγκεκριμένα, το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ (**Φιλελεύθερος**) αναφέρει ότι:

«Από το 2015 ο κ. Δήμητρας είχε επισκεφθεί στο Φανάρι τον Οικουμενικό Πατριάρχη, συνοδευόμενος από τον αδερφό του Πρωθυπουργού κ. Δημήτρη Τσίπρα. Τότε είχε ζητήσει την “εulογία” του Πατριάρχη για την θέση του Πολιτικού Διοικητή.

Αντί για ευλογία, ο κ. Κ. Δήμητρας εισέπραξε... πόρτα! Την ίδια άρνηση είχε εκφράσει και στον Πρωθυπουργό ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όταν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, ο κ. Τσίπρας ζήτησε την άποψη του Πατριάρχη για το διορισμό Δήμητρας. Η απάντηση του Πατριάρχη, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ήταν «όποιον άλλον θέλετε εκτός από τον κ. Δήμητρα».

Εξάλλου βουίζουν τα εκκλησιαστικά sites με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που αναφέρουν:

«Τρία χρόνια μετά, ο κ. Κ. Δήμητρας δεν εγκατέλειψε τα όπλα. Επανήλθε και σε καθεστώς απόλυτης μυστικότητας έκλεισε η συμφωνία στο Μαξίμου, προφανώς με την “εulογία” Ιερωνύμου».

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά στο διορισμό Πολιτικού Διοικητή στο Άγιον Όρος παρακάμπτοντας πλήρως το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο οποίο ανήκει πνευματικά η Αθωνική Πολιτεία.

Επίσης, με τον διορισμό του κ. Κ. Δήμητρας «σπάει», για πρώτη φορά, μια παράδοση που θέλει τον Πολιτικό Διοικητή να προέρχεται από χώρο που έχει σχέση με το Άγιον Όρος, ώστε να είναι γνώστης των ιδιαιτεροτήτων του και των αναγκών του.

Πέραν όμως της προφανούς σοβαρής ενόχλησης στο Φανάρι, παράλληλα ο διορισμός του άγνωστου δημοσιογράφου κ. Κ. Δήμτσα προκάλεσε αρνητική αίσθηση σε εκκλησιαστικούς κύκλους στο Άγιο Όρος και στην Εκκλησία της Ελλάδος. Το πολιτικό, διπλωματικό και εκκλησιαστικό παρασκήνιο της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα πλούσιο και επειδή για πρώτη φορά στα χρονικά παρακάμφθηκε το Φανάρι στην επιλογή του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους, παρότι η Αθωνική Μοναστική Πολιτεία είναι αυτοδιοικήτη, υπάγεται στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού θρόνου και στην διοικητική αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών.

Επειδή, προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια και πανεπιστημιακούς τίτλους ο Οργανισμός του ΥΠΕΞ για την θέση του πολιτικού Διοικητή.

Επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατίας», ο Κωστής Δήμτσας διαβεβαίωσε άτομα του στενού και ευρύτερου επαγγελματικού περιβάλλοντος του ότι θα διατηρήσει και τη θέση του Γεν. Διευθυντή στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τούτο γιατί δεν θα μισθοδοτείται ως πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους.

Επειδή, εάν ισχύει αυτή η πληροφορία, τότε προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το αν τελικά ο Κωστής Δήμτσας θα μπορεί να εκπληρώνει ταυτόχρονα καθήκοντα που απαιτούν φυσική παρουσία σε Αθήνα και Άγιο Όρος ή μια από τις δύο θέσεις θα είναι ουσιαστικά πάρεργο και άρα, ουσιαστικά, θα πρέπει να επιλέξει μία εξ'αυτών.

Επειδή επιπλέον στο άρθρο 29 του οργανισμού του ΥΠΕΞ προβλέπεται η μισθοδοσία του πολιτικού διοικητή με μισθό γενικού γραμματέα Περιφέρειας, τούτο προφανώς καταδηλοί ότι απαιτείται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση και αυτονοήτως η φυσική παρουσία στο Διοικητήριο που έχει έδρα την Πολίχνη των Καρυών του Αγίου Όρους.

Επειδή, τέλος, ο επί πολλά χρόνια Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Αν. Ζαμπέλης, καταγγέλει με το συνημμένο άρθρο του, τα έργα και τις ημέρες του κ. Κ. Δήμτσα και συγκεκριμένα γράφει:

«...από άσημαντος δημοσιογράφος σέ κάποια επαγγελματικά περιοδικά του συγκροτήματος Μπόμπολα, αναλαμβάνει την διοίκηση του φιλανθρωπικού εκκλησιαστικού οργανισμού «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με σκοπό την οικονομική εξυγίανση της και την όρθολογικότερη διαχείρισή της. Μετά την πάροδο δύο ετών, την εγκαταλείπει καταχρεωμένη χωρίς να έχει λύσει κανένα πρόβλημα - αντίθετως τά έχει μεγενθύνει γεωμετρικώς, μεταπηδώντας σέ άλλο νέο εκκλησιαστικό δχημα τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΑΠΟΣΤΟΛΗ) στό οποίο «μεγαλουργεί» {τήν διαχείρισι, τά έσοδα και τίς δαπάνες του οποίου πιστεύω ότι θά εξετάσουν λεπτομερώς τά έλεγκτικά όργανα τής έπομένης Κυβερνήσεως με κριτήρια και διαδικασίες επαγγελματικές και όχι του τύπου που έχρησιμοποιήθησαν στην παραπομπή των στελεχών τής ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ}..... Ένα άτομο μέ ελαχιστότατα τυπικά, εκκλησιολογικά και ουσιαστικά προσόντα, άνευ πανεπιστημιακού πτυχίου (άπεκαλύφθη και αυτό σέ πρόσφατη δίκη) και άποδεδειγμένης διοικητικής άνεπάρκειας...»

Και καταλήγει:

«Ποιού τά συμφέροντα έξυπηρετεί τό ύπουργείο έξωτερικῶν κάνοντας τήν συγκεκριμένη έπιλογή ; Πάντως όχι του Οικουμενικού Θρόνου ό οποίος έχει τήν πνευματική δικαιοδοσία και δεν ήρωτήθη αλλά ούτε των Ίερῶν Μονῶν του Όρους αλλά ούτε και τής Έκκλησίας έν γένει , οι όποιοι γίνονται άπλῶς μάρτυρες μίας τοποθέσεως ανθρώπου άνευ ουσιαστικῶν προσόντων».

Καλείσθε κύριε Πρωθυπουργέ, μετά από όσα προεκτέθηκαν, να απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Γιατί διαλέξατε αυτή την χρονική περίοδο να διορίσετε τον κ. Κ. Δήμτσα και έτσι να βρεθείτε συνειδητά απέναντι από το θέλημα και την παράκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη και μάλιστα την στιγμή που ο Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ερντογάν όχι μόνο δεν ικανοποιεί το διεθνώς προβαλλόμενο αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αλλά προσπαθεί σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου να ιδρύσει ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και έτσι να αλλάξει άρδην το πλαίσιο εντός του οποίου συζητείται η επαναλειτουργία του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, της Μεγάλης Σχολής του Γένους;

2. Αληθεύει ότι κατά την διάρκεια του εθνικού πένθους για τους πυροπαθείς μάρτυρες συμπατριώτες μας, εκινήθη η διαδικασία του, κατά τους κακόπιστους λέγοντες, «αρχιεπισκοπικού ρουσφετιού»;

3. Τι απαντάτε σε όσους Έλληνες πολίτες διερωτώνται εάν πρόκειται για διορισμό χωρίς διαφάνεια, χωρίς αξιοκρατία, χωρίς τυπικά προσόντα, χωρίς την συναίνεση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και που δημιουργεί υπόνοιες, κατά τους κακόπιστους, ότι πρόκειται για ανίερο «αρχιερατικό ρουσφέτι», που θέλει πραξικοπηματικά να «καπελώσει» και να παρακάμψει πλήρως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο ανήκει πνευματικά η Αθωνική Πολιτεία;

4. Επίσης, τι απαντάτε σε όσους ισχυρίζονται ότι επιβάλλεται ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους να διαμένει στις Καρυές, εκεί όπου εδρεύει και η Διοίκηση, αφού έχει μια βασική και ουσιαστική αρμοδιότητα την τήρηση του Καταστατικού Χάρτη και όλων των προβλεπόμενων καθηκόντων που απορρέουν από την θέση του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους;

5. Με ποια διαδικασία επελέγη ο κ. Κ. Δήμτσα; Ποιοι άλλοι ήσαν υποψήφιοι και ποια τα κριτήρια της επιλογής; Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία διορισμού του νέου διοικητή;

6. Υπεγράφη το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και έχει δημοσιευτεί ;

- Να κατατεθεί το Π.Δ. του διορισμού του νέου πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους

7. Τυγχάνει της αποδοχής του Οικουμενικού Πατριάρχη, αφού ο χώρος στον οποίο τοποθετείται τυγχάνει της κανονικής και πνευματικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως;

Απαντήστε ευθέως: . Ερωτήθη πράγματι ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης, για τον διορισμό του κ. Κ. Δήμτσα, εάν ναι, τότε τι απάντησε;

- Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Οικουμενικού Πατριάρχη

8. Ερωτήθη η διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εάν ναι, πώς έχει τοποθετηθεί στο ζήτημα της αντικατάστασης του εκλεκτού και έμπειρου και πολυμαθούς νομικού κ. Αρ. Κασμίρογλου, με τον πρώην δημοσιογράφο Κ. Δήμτσα;

- Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία

9. Παρακαλείσθε να απαντήσετε στην Βουλή ποια είναι επακριβώς τα προσόντα, τα κριτήρια και ποιες οι επιστημονικές και επαγγελματικές περγαμηνές που προβλέπει ο Οργανισμός του ΥΠΕΞ για την θέση του διοικητή του Αγίου Όρους;

- Να κατατεθεί η σχετική σελίδα του Οργανισμού του ΥΠΕΞ στην οποία αναγράφεται το σχετικό άρθρο 29

10. Με ποια διαδικασία γίνεται υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων πολιτών, προβλέπεται ο διαγωνισμός ή κάποιου είδους δημόσια προκήρυξη της θέσεως του Διοικητή;

- Να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο

11. Μπορεί να διορισθεί κάποιος διοικητής του Αγίου Όρους ο οποίος ισοδυναμεί, με βάση το άρθρο 29 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ, με Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, χωρίς να έχει ένα πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής;

12. Αν όχι, έγινε τροποποίηση του Οργανισμού του ΥΠΕΞ για να μπορεί να διορισθεί Διοικητής, ακόμα και ολιγογράμματος;

13. Ο κ. Κ. Δήμτσας είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ;

- Να κατατεθούν οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ του κ. Κ. Δήμτσα.

14. Γνωρίζει ξένες γλώσσες και κατέχει πτυχία ποιων γλωσσών, ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί την ελληνική πολιτεία επαρκώς όταν έρχεται σε επαφή με τις ξένες προσωπικότητες που επισκέπτονται το Άγιο Όρος;

- Να κατατεθούν των πτυχία σχολών ξένων γλωσσών που κατέθεσε ο κ. Κ. Δήμτσας.

15. Ελήφθη υπόψη, πριν τον διορισμό του, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα οικονομικά της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» για τον οποίο αφήνει πολλά υπονοούμενα ο επί πολλά χρόνια Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος; (συνημμένο άρθρο).

16. Η ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» έχει χρηματοδοτηθεί από κρατικούς πόρους, από Ιερές Μονές, Ιερές Μητροπόλεις, από ΝΠΙΔ και έχει υλοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ) ή και παρόμοια του ΥΠΕΞ ανθρωπιστικής βοήθειας;

17. Μήπως η ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» έχει παραλάβει είδη διατροφής, ρουχισμού, καθώς και άλλα προϊόντα εράνων που εν συνεχεία με ευθύνη της διανεμήθηκαν σε δικαιούχους αναξιοπαθόντες συνανθρώπους μας;

18. Ελέγχεται η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» από κάποια αρμόδια οικονομική Αρχή, μήπως η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τους οικονομικούς επιθεωρητές, ελεγκτές ή ακόμα και από τους οικονομικούς εισαγγελείς να προχωρήσουν σε τακτικούς ή και έκτακτους ελέγχους;

19. Λογοδοτούν τα όργανα διοίκησης της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κάπου και εάν ναι, σε ποιες κρατικές υπηρεσίες και από ποιες πρέπει να ελέγχονται οι αποφάσεις τους; Υποβάλλει η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» φορολογικές δηλώσεις; Έχει υποστεί πρόσφατα φορολογικούς ελέγχους;

- Να κατατεθούν τα πορίσματα των φορολογικών ελέγχων και οι εντολές της ΑΑΔΕ –εάν έχουν εκδοθεί- για έκτακτο έλεγχο μετά τις καταγγελίες του πρώην Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Α. Ζαμπέλη.

- Να κατατεθούν οι ισολογισμοί της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

20. Γνωρίζετε εάν υπάρχει επίσημη ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ;

21. Μήπως έχει ελεγχθεί ο τρόπος ανάθεσης των συσσιτίων, το κόστος και η ποιότητα αυτών καθώς και η εν γένει διανομή τροφίμων;

22. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης έχουν ασκήσει τους ενδεδειγμένους προληπτικούς

ελέγχους για τον τρόπο της οικονομικής και λοιπής λειτουργίας της εν λόγω ΜΚΟ και εάν όχι μέχρι σήμερα, μετά τους σαφείς υπαινιγμούς, του πρώην Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Α. Ζαμπέλη, ότι του κ. Κ. Δήμτσα «*τήν διαχείρισι, τά έσοδα και τίς δαπάνες τοῦ όποιου πιστεύω ότι θά εξετάσουν λεπτομερώς τά έλεγκτικά όργανα τής έπομένης Κυβερνήσεως μέ κριτήρια και διαδικασίες έπαγγελματικές*», θα το πράξουν;

23. Πώς μετά ταῦτα ο κ. Κ. Δήμτσας -και πάντα σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «*Δημοκρατία*»- διαβεβαίωσε ότι θα διατηρήσει και τη θέση του διευθυντή στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», γιατί δεν θα μισθοδοτείται ως πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους; Έχετε προσφέρει την πολιτική σας κάλυψη για την μόνιμη απουσία από τα καθήκοντα του; Ακόμα και εάν είναι νόμιμο, εσείς πιστεύετε ότι ο κ. Κ. Δήμτσας θα μπορεί να εκπληρώνει ταυτόχρονα καθήκοντα, του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους και του Γενικού Διευθυντή της ΜΚΟ, που απαιτούν φυσική παρουσία ταυτόχρονα σε Αθήνα και Άγιο Όρος ή μια από τις δύο θέσεις θα είναι ουσιαστικά πάρεργο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Κοινοποίηση: Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Διοικητή ΑΑΔΕ, Συνήγορο του Πολίτη, Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Υπουργείου Εργασίας