



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Η τιμή που γίνεται σε Ολυμπιονίκες είναι σωστό να μετατρέπεται σε ασυδοσία;

Είναι απολύτως λογικό να θεωρούνται οι Ολυμπιονίκες ινδάλματα και παραδείγματα προς μίμηση για τη νεολαία μας. Και πράγματι αυτή είναι η αντίληψη που ισχύει και είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Πολλές δεκάδες νέοι και νέες, που έχουν ανέβει στα ψηλότερα σκαλιά των βάθρων, σε Ολυμπιάδες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αποτελούν τα πρότυπα της νεολαίας, ενώ έχουν κάνει υπερήφανο τον Ελληνικό λαό με τα σπουδαία επιτεύγματά τους.

Είναι, δε, απόλυτα δικαιολογημένη η ευγνωμοσύνη μας, γι' αυτό και το Κράτος φροντίζει να την επιβεβαιώνει, τιμώντας με διάφορους τρόπους τους ολυμπιονίκες και πρωταθλητές. Ασφαλώς, υπάρχουν και περιπτώσεις, που η Πολιτεία έχει λαθέψει ή έχει παραμελήσει τις ηθικές και υλικές υποχρεώσεις της και γι' αυτό έχει ασκηθεί, δικαιολογημένα, σκληρή κριτική σε βάρος της.

Ωστόσο, στις πολλές περιπτώσεις που η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την τεράστια προσφορά των Ολυμπιακών και πρωταθλητών, οφείλουν κι αυτοί από την πλευρά τους να τιμάνε τις διακρίσεις και τα προνόμια που απολαμβάνουν από την πατρίδα.

Επειδή, ακριβώς, ως ινδάλματα και θρύλοι των αθλημάτων τους, οφείλουν να δίνουν σωστά παραδείγματα διαπαιδαγώγησης στη νεολαία.

Υπ' αυτό το πόρισμα ξενίζει το γεγονός ότι υπάρχουν Ολυμπιονίκες, που απολαμβάνουν τιμών από το Ελληνικό στράτευμα, ως αξιωματικοί του, χωρίς να πατάνε το πόδι τους στην υπηρεσία!

Αντί, δηλαδή, να δίνουν το σωστό παράδειγμα, επικροτούν τη λούφα και την παραλλαγή!

Έχει καταγγελθεί στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ότι μία τέτοια περίπτωση αφορά τον τρις χρυσό Ολυμπιονίκη μας στην Άρση Βαρών Κάχι Καχιασβίλι. Αν και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, μόνο τύποις «φοράει τα γαλόνια», αφού τον περισσότερο καιρό βρίσκεται στη Γεωργία, καθότι είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών της εν λόγω χώρας!

Είναι σίγουρα οξύμωρο το θέμα. Αφ' ενός να έχει τιμηθεί από την Ελλάδα και υποτίθεται να «υπηρετεί» στην Αεροπορία της και αφ' ετέρου να προσφέρει τις παραγοντικές, αθλητικές υπηρεσίες του σε άλλη χώρα!

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι ο πατέρας του είναι Γεωργιανός και κατανοούμε το δέσμιο του με την συμπαθή χώρα της πρώην ΕΣΣΔ, όμως, επισημαίνουμε το ασύμβατο των ενασχολήσεών του, σε σχέση με την τιμή που έχει περιποιήσει στο πρόσωπό του η Ελλάδα.

Ασφαλώς, το ζήτημα είναι γενικότερο και αφορά κι άλλους Ολυμπιονίκες. Ωστόσο η περίπτωση Καχιασβίλι δίνει μια καλή αφορμή για αναθεωρήσεις γύρω από τον τρόπο που τιμώνται οι πρωταθλητές και ανταποδίδονται ή όχι τις τιμές που δέχονται.



Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1. Ποιοι Ολυμπιονίκες και υπό ποιο προνομιακό καθεστώς υπηρετούν την πατρίδα;
2. Αν αμείβονται, ποιες είναι οι απολαβές τους;
3. Είναι συμβατή με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας, η απουσία ενός Ολυμπιονίκη- αξιωματικού από τα καθήκοντά του;
4. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ποιες κυρώσεις προβλέπονται;
5. Έχετε τη βούληση ν' αναθεωρήσετε το εν λόγω καθεστώς των προνομίων, για να βρίσκεται σε ευθέως ανάλογη σχέση με τα ζητούμενα της κοινωνίας, που θέλει τους Ολυμπιονίκες πραγματικά παραδείγματα προς μίμηση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος