

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	2516
Αριθμ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣ.ΚΑΤ.ΕΓΓΡΑΦΩΝ	439
Ημερομ. Καταθέσεως	11-1-18



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

Αθήνα, 11/01/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πότε επιτέλους θα προσκομίσετε τους ισολογισμούς των νοσοκομείων με «καθαρό ταμειακό πλεόνασμα» για το 2017;»

Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει κραυγαλέες περικοπές στην υγεία. Πρόσφατα στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν ο υπογράφων έθιξε το ζήτημα, δέχθηκε λεκτικά πυρά από τον κ. Πολάκη ότι δεν είναι περικοπές, ότι ο ΕΟΠΥΥ θα αυξήσει τις πληρωμές προς τα νοσοκομεία, ότι, αυτά που περιλαμβάνονται στους πίνακες ως περικοπές, δεν είναι και άλλα παρόμοια, εύηχα. Στην πραγματικότητα η Κυβέρνηση, για να επιτύχει το υπερπλεόνασμα που επιδιώκει, περικόπτει 600 εκατομμύρια ακριβώς από τα νοσοκομεία.

Ειδικότερα, ο κ. Ξανθός λέει ότι «Το όριο των αγορών δεν μειώνεται». Ωστόσο, το όριο των αγορών των νοσοκομείων μειώνεται από 4,3 στα 3,7. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι τα νοσοκομεία θα «κλείσουν» το 2018 μετακυλίοντας όλα τους τα χρέη το 2019. Επιπλέον, στην από 09/01/2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρεκόρ στο πλεόνασμα των νοσοκομείων και στη χρηματοδότησή τους από τον ΕΟΠΥΥ» - μεταξύ άλλων- αναφέρεται «...Αποτέλεσμα της θεαματικής αύξησης της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία, του μοντέλου χρηστής διοίκησης που εφάρμοσαν οι διοικητές που τοποθετήθηκαν αξιοκρατικά, των στοχευμένων παρεμβάσεων στο σύστημα προμηθειών, της διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων, της εξοικονόμησης πόρων από την απομάκρυνση των εργολάβων στην καθαριότητα, τη σίτιση και τη φύλαξη των νοσοκομείων, είναι ότι τα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως το Νοέμβριο 2017 και αναγωγή τους στο 12μηνο, θα κλείσουν τη χρονιά με ΚΑΘΑΡΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 340 εκατ. ευρώ, έναντι 35 εκατ. ευρώ καθαρό ταμειακό πλεόνασμα το 2016 και 935 εκατ. ευρώ καθαρό ταμειακό ΕΛΛΕΙΜΜΑ το 2015». Το Υπουργείο Υγείας πανηγυρίζει, όμως η αλήθεια είναι ότι τα νοσοκομεία έχουν 470 εκατομμύρια διαθέσιμα ταμειακά και 550 εκατομμύρια χρέη ήδη από τον Ιούλιο. Με άλλα λόγια, στο τέλος του 2018 θα εμφανίζουν έλλειμμα, αφού οι οφειλές τους υπερβαίνουν το πλεόνασμα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το 2015 η χρηματοδότηση των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ ανήλθε στα 143.391.708 ευρώ, το 2016 έφτασε τα 576.315.765 ευρώ και το 2017 τα 744.726.405 ευρώ. Και καταλήγει «Το ποσό της χρηματοδότησης από τον ΕΟΠΥΥ προς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ το 2018». Αυτό που εσκεμμένα παραγνωρίζει η ηγεσία του Υπουργείου είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός που μοιράζει χρήματα αφειδώς. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει νοσηλείες. Συνεπώς, ούτε μπορεί ούτε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πηγή χρηματοδότησης.

Φαίνεται ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας -δέσμια μιας πολιτικής αντιληψης ενός συστήματος αμιγώς κρατικού και απροσδιόριστου κόστους- ζει μια «εικονική πραγματικότητα». Ακόμα, όμως, και αν το πλεόνασμα υπάρχει με όρους λογιστικούς, το εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι «πως προήλθε». Προήλθε από συγχωνεύσεις και αναδιάταξη των δομών, από σύγχρονο ευρωπαϊκό μάνατζμεντ, από εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, από αναμόρφωση των ιατρικών υπηρεσιών; Η απάντηση είναι όχι. Προήλθε αποκλειστικά και μόνο από περικοπές.

Επειδή, μετά τους αόρατους εργαζόμενους στις ToMY, τώρα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας βλέπει και ανύπαρκτα πλεονάσματα στα νοσοκομεία,

Επειδή η διαρκής επίκληση αριθμητικών στοιχείων –κατά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.- συσκοτίζει την αλήθεια, εξυπηρετώντας ένα επικοινωνιακό παιχνίδι λαϊκισμού της κυβέρνησης,

Επειδή, παρά το επίμονο αίτημα του υπογράφοντος να κατατεθούν οι ισολογισμοί των νοσοκομείων για το 2017 στα πρακτικά της Βουλής, ουδέν κατατέθηκε,

ερωτάστε:

- 1) Ποια είναι τα νοσοκομεία που έχουν «καθαρό ταμειακό πλεόνασμα» για το 2017, για το οποίο πανηγυρίζετε; Γιατί δεν καταθέτετε στη Βουλή τους ισολογισμούς τους, όπως επανειλημμένα έχει ζητηθεί;
- 2) Γιατί δεν κατευθύνετε το «πλεόνασμα» σε αναπτυξιακές δράσεις στο χώρο της υγείας ή σε κάλυψη των ελλείψεων φαρμάκων για τους ογκολογικούς ασθενείς;
- 3) Εάν όντως τα νοσοκομεία έχουν πλεόνασμα, γιατί κάνετε περικοπές στις εφημερίες των ιατρών;
- 4) Πως θα αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο που ελλοχεύει να αποδεχτούν οι θεσμοί τις «αριθμητικές αλχημείες» ως πραγματικό γεγονός και να απαιτήσουν και νέα περικοπή δαπανών στην υγεία;

Παρακαλώ, όπως καταθέστε αναλυτικά τους ισολογισμούς των νοσοκομείων που έχουν «καθαρό ταμειακό πλεόνασμα» για το 2017.

**Ο ΕΡΩΤΩΝ & ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ**