



2254
28 12 17

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Βουλευτής Σερρών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς

Τους Υπουργούς

- Οικονομίας και Ανάπτυξης

Κ. Δήμο Παπαδημητρίου

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ. Βαγγέλη Αποστόλου

Θέμα: «Πληρωμές Τευτλοπαραγωγών για το έτος 2017»

Κύριοι Υπουργοί,

«Πικρή Πρωτοχρονιά», αντί για τα «Γλυκά Χριστούγεννα», που υποσχέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης κ. Παναγιώτης Καραχάλιος, θα κάνουν χιλιάδες τευτλοπαραγοί, που ακόμη παραμένουν απλήρωτοι για την παραγωγή του 2017.

Οι δεσμεύσεις τόσο του κ. Καραχάλιου για πληρωμές των οφειλών στους παραγωγούς πριν τα Χριστούγεννα όσο και κυρίως του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση για πληρωμή της προκαταβολής - 30% του συνολικού ποσού των 10,5 εκατ. ευρώ, ύψους περίπου 3 εκατ. Ευρώ - μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου καθώς και για εξόφληση μέχρι τέλος του έτους, αποδείχθηκαν «έπεια πτερόδεντα».

Καθώς, στηριζόταν σε πιθανή κεφαλαιακή διευκόλυνση - δανεισμό από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία τελικά δεν επετεύχθη, γεγονός, που καταδεικνύει τελικά ότι η πολυδιαφημισμένη από τον κ. Χαρίτση «πλήρης κάλυψη της Τράπεζας από την διοίκηση της επιχείρησης», όπως αναφέρει σε χθεσινή του δήλωση, στερείται βάσης.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο κ. Χαρίτσης, στην ίδια δήλωσή, αντί να ζητήσει ευθύνες από την νεοδιορισθείσα από τον ίδιο Διοίκηση, μεταθέτει την αποκλειστική ευθύνη για τη μη πληρωμή των τευτλοπαραγωγών στην Τράπεζα Πειραιώς «διαβεβαιώνοντας» υποκριτικά ότι θα κάνει «ό,τι περνάει

από το χέρι του για να κρατήσει ζωντανή τη βιομηχανία και την παραγωγή ζάχαρης».

Προκαλούνται ως εκ τούτου εύλογα ερωτήματα.

Γιατί ενώ δεν είχε διασφαλιστεί η συγκατάθεση της Τράπεζας, η Διοίκηση της ΕΒΖ, με τη σύμφωνη προφανώς γνώμη της Κυβέρνησης, μοίραζε «ελαφρά τη καρδία» υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα στους τευτλοπαραγωγούς για πληρωμές μέχρι τέλος του έτους;

Τι ακριβώς εννοεί ο Αν. Υπουργός όταν λέει ότι «ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του»; Ποιες δηλαδή ευθύνες θα αναλάβει η Κυβέρνησή του και πότε;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι δυστυχώς, οι τευτλοπαραγωγοί της χώρας μένουν ξεκρέμαστοι από την Κυβερνητική προχειρότητα για το πότε τελικά θα πληρωθούν, την ίδια στιγμή που καλούνται ν' αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις διαρκώς διογκούμενες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Πολύ περισσότερο μάλιστα, οι Κυβερνητικές παλινωδίες αποθαρρύνουν συνολικά τους παραγωγούς μιας δυνητικής δυναμικής καλλιέργειας στη χώρα, ακυρώνοντας την αναπτυξιακή της προοπτική.

Υπονομεύεται έτσι η αναπτυξιακή στόχευση της προηγούμενης διακυβέρνησής της ΝΔ και της πολιτικής της επιλογής, να εντάξει και την τευτλοκαλλιέργεια στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ. Προκειμένου να δώσει οικονομική ανάσα αλλά και κίνητρο για την παραμονή στο χωράφι σε χιλιάδες παραγωγούς τεύτλων της χώρας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί για την παραγωγή του 2017;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Αραμπατζή

Βουλευτής Σερρών ΝΔ