



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	294
Παραρτήματα καταθέσεις	11 10 17

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.

Θέμα: Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Κύριε Υπουργέ,

Η πολιτική των ανέξοδων υποσχέσεων και των ακοστολόγητων δεσμεύσεων, που απαξιώνει και υποβαθμίζει τη Δημόσια Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, συνεχίζεται.

Από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο, οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν καθημερινά την αδυναμία του Υπουργείου να στηρίξει θεσμούς και κατακτήσεις, οι οποίες είχαν εμπεδωθεί στην κοινωνία και είχαν ανακουφίσει την ελληνική οικογένεια.

Η υποχρεωτική προσχολική αγωγή, η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, η αναβάθμιση του Λυκείου, οι προσλήψεις και διορισμοί εκπαιδευτικών, είναι σκηνές από μια κακόγουστη παράσταση που στηρίζεται σε επικοινωνιακά τρικς και ατέρμονους διαλόγους.

Αυτή τη φορά η παράσταση συνεχίζεται με νέο επεισόδιο. Οι φοιτητές θα μείνουν χωρίς πανεπιστημιακά συγγράμματα, γιατί το κράτος δεν πληρώνει βεβαιωμένες οφειλές του.

Σας έχουμε από καιρό προειδοποιήσει, ότι η πολιτική σας στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με παρεμβάσεις που θέλουν να ελέγξουν την οικονομική αυτοτέλεια και τη διοικητική αυτοδυναμία τους, είναι καταστροφική.

Με τις νομοθετικές σας ρυθμίσεις, έχετε φέρει σε πλήρη ασφυξία τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Δυστυχώς, δεν ακούτε τις προτάσεις μας, τις οποίες καταθέτουμε ως προμηθείς, για να αποφύγουμε επώδυνες καταστάσεις όπως αυτή που δημιουργήθηκε με τη διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές.

Κλείνετε το μάτι με νόημα σε όσους έχουν λεφτά να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Ερωτάται κατόπιν αυτών ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Με ποιο τρόπο και σε πόσο χρόνο θα καλύψετε τη δαπάνη για τις οφειλές των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές να πάρουν τα βιβλία τους;

2) Μήπως οι καθυστερήσεις αυτές εκ μέρους του Υπουργείου που οδηγούν τους φοιτητές να μένουν χωρίς βιβλία, έχουν στόχο να συμβάλλετε κι εσείς ως Υπουργείο Παιδείας στη δημιουργία δήθεν «πλεονασμάτων»;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου

Γιώργος Αρβανιτίδης